
Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o.

20 februari - 8 maart 2025

Agenda

Donderdag 20 februari, 14.00 uur, Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Zaterdag 22 februari, 10.30 uur, Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Zondag 23 februari, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp, met zang van Frederiek Muller

Donderdag 27 februari, 14.00 uur, Meditatiekring o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Zaterdag 1 maart, 15.00 uur, Filmcafé o.l.v. Reinhold Philipp : 'Vision'

Zondag 2 maart, 10.30 uur, Kerkdienst o.l.v. Claartje Sloomans

Woensdag 5 maart, 14.00 uur, Filosofiecursus 'Aldus sprak Zarathoestra van Friedrich Nietzsche'

Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur en zijn live te volgen, of later terug te kijken via [Kerkdienst gemist](#)

Zondag 23 februari

**Kerkdienst met voorganger: ds.
Reinhold Philipp**

Organist: Hans Jacobi

Frederiek Muller zingt tijdens de dienst een sopraanaria uit de cantate 'Ärgre dich, o Seele, nicht' van J.S. Bach: Die Armen will der Herr umarmen, mit Gnaden hier und dort. Er schenket ihnen aus Erbarmen, den höchsten Schatz, das Lebenswort.- (vertaling: De armen wil de Heer omhelzen met genade, zowel hier als daar. Hij schenkt hun uit ontferming de hoogste schat, het levenswoord.



Zondag 2 maart

**Kerkdienst met voorganger: ds.
Claartje Slootmans**

Organist: Hans Jacobi

Ds. Claartje M. Slootmans was van 2009 tot 2016 predikant in de Remonstrantse Gemeente Den Haag. Na bijna 20 jaar predikantschap in de Remonstrantse Broederschap trad zij in 2016 in in een kloostergemeenschap in België. Vele ervaringen rijker keerde zij in 2018 terug naar Nederland.



[Meer lezen](#)

Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:



Ds. Antje van der Hoek

Telefoon: 0252-211204

E-mail: hoekpred.remodennaag@gmail.com



Ds. Reinhold Philipp

Telefoon: 06-14500691

E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

.

Collecte eerste kwartaal

Door: de diaconale commissie

In het eerste kwartaal van 2025 collecteren wij voor Stichting INLIA (www.inlia.nl), dat staat voor 'Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers'. INLIA is opgericht in 1988 en is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die vluchtelingen in nood helpen.

Wat doet INLIA nu precies? INLIA staat individuele asielzoekers maatschappelijk, juridisch en medisch bij. Vluchtelingen waarvan de rechten worden geschonden, helpt INLIA met de procedures en juridische bijstand indien nodig. Vluchtelingen die nergens meer heen kunnen, waarvan de asielaanvraag is afgewezen maar die niet terug kunnen naar hun thuisland, worden door het COA naar INLIA doorgestuurd (!) en door INLIA, mits er plek is, opgevangen in een gasthuis.

Lokale gemeenschappen die hulp willen bieden aan vluchtelingen, bijvoorbeeld bij de opvang van ongedocumenteerden en bed/bad/broodregelingen, helpen zij met praktische zaken alsook met adviezen hoe dit te organiseren. Bij deze hulp is de focus altijd gericht op het toekomstperspectief: hoe nu verder? Rondom opvangcentra organiseert INLIA bijeenkomsten tussen asielzoekers en buurtbewoners met het doel om wederzijds begrip te vergroten.

En 'last but not least' adviseert INLIA lokale en landelijke overheden op het gebied van vluchtelingenopvang, vanuit hun enorme kennis op dit gebied.

Dat alles is voor de Diaconale Commissie reden om dit prachtige doel van harte aan u aan te bevelen.



STICHTING
INLIA
Foundation



U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: INLA.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code gebruiken.

Bericht vanuit de Diaconie: Collecteopbrengsten 2024

Door: Ninon Vercoutre

Op dit moment zijn alle opbrengsten van de vier collectes van 2024 afgerond en kan ik u vertellen hoeveel deze vier collectes hebben opgebracht.

- De eerste collecte van 2024 was bestemd voor **Een Weekje Weg**; deze collecte heeft het bedrag van € 2.287,90 opgebracht.
- De tweede collecte was bestemd voor **Support Rwanda**; deze collecte heeft het bedrag van €2.728,55 opgebracht.
- De derde collecte was bestemd voor Het **Aandachtscentrum**; de opbrengst van deze collecte was: €1.687,75.
- En tenslotte heeft de vierde collecte van 2024, bestemd voor **De MAMAS**, het bedrag van €2.960,90 opgebracht.



In totaal heeft onze Gemeente € 9.665,10 gedoneerd aan deze goede doelen; namens de Diaconie veel dank daarvoor.

Fantastisch wat wij met z'n allen tot stand kunnen brengen!

Donderdag 20 februari,

14.00 uur

Bijbelcursus o.l.v.

ds. Reinhold Philipp

Ruth (voorjaar 2025)

Ruth is een van de twee boeken in het Oude Testament die naar een vrouw genoemd zijn. Ruth betekent 'vriend(schap)'. Het Bijbelboek vertelt hoe Ruth als heidense (moabitische) vrouw de overgrootmoeder van koning David wordt. In het Nieuwe Testament is zij een van de vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus genoemd worden.

Het boek Ruth, of in het Hebreeuws 'megillat Ruth' (de rol van Ruth), wordt in de synagoge op het Wekenfeest/Pinksterfeest gelezen. Het boek gaat over een nieuwe start in een hopeloze situatie. Ruth laat alles achter in Moab. Ze begint een heel nieuw leven in Israël. Dat geldt ook voor Noömi. Na de dood van haar man en zonen krijgt zij een nieuwe kans in Israël.



Ruth in het veld met Boaz

Julius Schnorr von Carolsfeld, 1828

Bij het lezen van het boek Ruth kun je zien hoe die kansen voor Ruth en Noömi ontstaan, hoe belangrijk God daarbij is en welke rol andere mensen daarin spelen.

Donderdagen 14.00 uur, in de tuinzaal

Deelname vrij

Zaterdag 22 februari,

10.30 uur

Muziek - een gedeeld verhaal?

Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Is de muziek iets wat we met elkaar delen?

Onze muziekbeleving laat eerder een waaier aan voorkeuren zien dan een gedeeld verhaal.

Dankzij de moderne media hebben we meer muziek tot onze beschikking dan ooit tevoren.

Die veelheid heeft onze muzikale smaak eerder ingeperkt dan verbreed. In deze cursus gaan we op zoek naar scheidslijnen en overeenkomsten.

22 februari – Revolutie of berusting? (Wagner-
Der Ring des Nibelungen)



Wagner begon als anarchist. Met zijn Ring des Nibelungen wilde hij zijn volk verenigen zoals de Atheense tragedie dat had gedaan. Het kostte de oudere Wagner moeite om greep op het epos te houden.

Zes zaterdagen van 10.30 – 12.30 uur

Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage,
overige belangstellenden € 5, – per keer.

[Meer lezen](#)

Donderdag 27 februari,

14.00 uur

Meditatiekring o.l.v.

ds. Reinhold Philipp

**De tijd even stil willen zetten? Een
time out?**



Er zijn veel verschillende soorten van stilte.

Tijdens de meditatieoefening is er veel ruimte voor stilte. De muziek aan het begin stelt ons in staat om stil te worden, een plaatje (foto of tekening) en meditatieve teksten (b.v. Bijbelteksten en/of gedichten) nodigen ons uit om er even bij stil te staan.

Als afsluiting worden indrukken en ervaringen bij een kopje thee met elkaar gedeeld.

Meditatie kan heilzame rust brengen, verdieping en verbondenheid, met jezelf, met elkaar en met God.

Iedereen – met ervaring met mediteren of zonder – is welkom!

Toegang vrij

De stilte is uw huis

*U woont niet in een storm,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds
meer: de stilte is uw huis.*

*Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor ons bent.*

*Wij zoeken stilte, zoeken rust,
in ons komt ruimte vrij.
Opademend zijn wij gerust
en voelen U dichtbij.*

Erik Idema

Zaterdag 1 maart, 15.00 uur

Filmcafé met Reinhold Philipp

Film: Vision

Samen film kijken en vervolgens (onder het genot van een hapje en drankje) met elkaar delen, wat we hebben gezien en wat ons raakte.

Margarethe von Trotta verfilmde het bewogen leven van Hildegard von Bingen, niet alleen abdis van een Benedictijns vrouwenklooster, maar ook spiritueel leider, filosoof, wetenschapper en politica.

Ze bekwaamde zich in de muziek, de natuurwetenschap en de plantengeneeskunde. Von Bingen ontpopte zich als groot intellectueel en humanist, die de strenge kloosterregels veranderde en een menselijker beleid voerde.



Zij wordt beschouwd als een van de meest fascinerende geesten van de Europese geschiedenis.

Toegang € 7.50. Opgave gewenst, via tel 070-3250779, of per e-mail denhaag@remonstranten.nl

Woensdag 5 maart, 14.00 uur

**Filosofie cursus "Aldus sprak
Zarathoestra van Friedrich Nietzsche"**

Vijf woensdagen van 14.00-16.00 uur

In het voorjaar van 2025 organiseert het Filosofisch café een cursus over één van de invloedrijkste filosofen van onze tijd, namelijk Friedrich Nietzsche (1844-1900).

Van zijn werk is Aldus sprak Zarathoestra (1883) het misschien meest gelezen, maar waarschijnlijk ook minst begrepen boek. Hij zag het zelf als zijn hoofdwerk.

In 2024 verscheen een door Nietzsche-experts geschreven commentaar op 'Dit boek voor iedereen en niemand', zoals de ondertitel van 'Aldus sprak Zarathoestra' luidde.

Drie sprekers zullen hun licht laten schijnen over een aantal, ook voor onze tijd, belangrijke thema's in 'Aldus sprak Zarathoestra'.

De coördinatie berust bij Ernst Klatte



Hans Jacobi



Gaila Pander

Woensdag 5 maart – 'Muziek om te lezen' door Gaila Pander en Hans Jacobi

In deze derde bijeenkomst zal dr. Gaila Pander spreken over 'Aldus sprak Zarathoestra' als partituur.

Bij deze gelegenheid zal kerkmusicus en componist Hans Jacobi enkele door hem op muziek gezette Nietzsche-dithyramben uit 'Aldus sprak Zarathoestra' ten gehore brengen.

Deelname voor leden en vrienden € 10,- / keer;
belangstellenden € 15,- / keer.

Opgave gewenst, via tel 070 3250779, of e-mail, denhaag@remonstranten.nl

[Meer lezen](#)

Activiteiten Elders

Door: Peter Kelderman

Op **zaterdag, 1 maart**, 15.00 uur, zal **Bram Rutgers van der Loeff** een lezing geven: 'Gaudi, dichter in steen', in de Houtrustkerk, Den Haag (uitgebreidere lezing t.o.v. eerdere lezing in onze Gemeente; [klik hier voor meer info.](#))

Op de volgende [link](#) kunt u de agenda met de komende activiteiten vinden van de **Haagse Gemeenschap van kerken. Bij verschillende gelegenheden wordt gebeden voor de Vrede:**

- 1e vrijdag van de maand 13.15 uur: Gebed op het Vredesplein – St Jacobuskerk, Parkstraat 65A;
- 1e vrijdag van de maand 13.30 uur: Emmauskerk aan de Leyweg 930;
- Elke dinsdag om 17.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal.

De maandelijkse Nieuwsbrief van de HGK kunt u hier vinden: [Nieuwsbrief HGK](#)

De agenda met de komende activiteiten van de **Raad van Kerken Leidschendam - Voorburg** kunt u [hier](#) vinden:

Amnesty International ([klik hier](#)) voert vele activiteiten uit op het gebied van mensenrechten. Zo zijn er regelmatig schrijfsessies voor brieven aan autoriteiten, met het verzoek om vrijlaten van politieke gevangenen; In Den Haag sessies **elke tweede vrijdag van de maand, 10.30 uur in de Paleiskerk, Paleisstraat 10, Den Haag**. Info en aanmelden: scheurjan@gmail.com.

Op deze [link](#) kunt u de agenda vinden van het **Landelijke Bureau Remonstranten**. Aangekondigd voor de komende periode wordt o.a.:

- 'Leven in aandacht', Meditatie vanuit boeddhistisch-christelijke inspiratie, op zaterdag 1 maart, 9.30 uur in de Adventskerk, Zoetermeer.

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> - E-mail: denhaag@remonstranten.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

[Lees verder](#)

[Uitschrijven](#) | [Abonnement beheren](#)

