
Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o.

23 januari - 8 februari 2025

Agenda

Vrijdag 24 januari, 11.00 uur, Bezoek Kunstmuseum, Den Haag

Zaterdag 25 januari, 15.00 uur, Filmcafé o.l.v. Reinhold Philipp: 'De Uitverkorene'

Zondag 26 januari, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Sjerp van der Vaart

Zondag 2 februari, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp, Werelddiaconaat, Avondmaal

En zet u alvast in uw agenda....:

Filosofie cursus: Aldus sprak Zarathoestra, van Friedrich Nietzsche

Vijf woensdagen, van 12 februari – 2 april, 14.00 – 16.00 uur, met als inleiders: dr. Paul van Tongeren, dr. Gaila Pander, Hans Jacobi en dr. Henk Manschot. De discussie wordt steeds geleid door dr. Johan Goud.

Deelname: voor leden en vrienden €10,- per keer; overige belangstellenden €15,- per keer.

Opgave is gewenst; via tel. 070 – 3250779, of e-mail remondenhaag@hetnet.nl.

Meer informatie vindt u in de komende Nieuwsbrieven, op onze website en in het Jaarboekje.

Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur en zijn live te volgen, of later terug te kijken via [Kerkdienst gemist](#)

Zondag 26 januari

Voorganger: ds. Sjerp van der Vaart

Organist: Hans Jacobi

Thema dienst: **Over de redding van de ziel**

Hoe bewaren we onze humaniteit in tijden van oorlog en crisis

Na een werkzaam leven in de journalistiek, de uitgeverij en als diplomaat van de Europese Unie in Den Haag en Brussel ben ik na mijn pensioen als geestelijk verzorger in gevangenissen gaan werken in de Randstad.

[Meer lezen](#)



Zondag 2 februari

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Werelddiaconaat, Avondmaal

De watersnoodramp op zondag 1 februari 1953 in Zeeland was de directe aanleiding tot het oprichten van het Werelddiaconaat.

Sindsdien richt het Werelddiaconaat zich op diaconale taken wereldwijd en op de inzet van christenen voor een duurzame en rechtvaardige wereld.

[Meer lezen](#)



Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:



Ds. Antje van der Hoek

Telefoon: 0252-211204

E-mail: hoekpred.remodennaag@gmail.com



Ds. Reinhold Philipp

Telefoon: 06-14500691

E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

.

Collecte eerste kwartaal

Door: de diaconale commissie

In het eerste kwartaal van 2025 collecteren wij voor Stichting INLIA (www.inlia.nl), dat staat voor 'Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers'. INLIA is opgericht in 1988 en is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die vluchtelingen in nood helpen.

Wat doet INLIA nu precies? INLIA staat individuele asielzoekers maatschappelijk, juridisch en medisch bij. Vluchtelingen waarvan de rechten worden geschonden, helpt INLIA met de procedures en juridische bijstand indien nodig. Vluchtelingen die nergens meer heen kunnen, waarvan de asielaanvraag is afgewezen maar die niet terug kunnen naar hun thuisland, worden door het COA naar INLIA doorgestuurd (!) en door INLIA, mits er plek is, opgevangen in een gasthuis.

Lokale gemeenschappen die hulp willen bieden aan vluchtelingen, bijvoorbeeld bij de opvang van ongedocumenteerden en bed/bad/broodregelingen, helpen zij met praktische zaken alsook met adviezen hoe dit te organiseren. Bij deze hulp is de focus altijd gericht op het toekomstperspectief: hoe nu verder? Rondom opvangcentra organiseert INLIA bijeenkomsten tussen asielzoekers en buurtbewoners met het doel om wederzijds begrip te vergroten.

En 'last but not least' adviseert INLIA lokale en landelijke overheden op het gebied van vluchtelingenopvang, vanuit hun enorme kennis op dit gebied.

Dat alles is voor de Diaconale Commissie reden om dit prachtige doel van harte aan u aan te bevelen.



STICHTING
INLIA
Foundation



U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: INLA.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code gebruiken.

Vrijdag 24 januari , 11.00 uur

Museumbezoek [Kunstmuseum](#) Den Haag

Er is in het museum veel te zien, zoals, in de vaste collectie: Mondriaan en de Stijl, en als tijdelijke tentoonstellingen:

- **Dessert - geschiedenis van het toetje.** Auteur en tv-persoonlijkheid Janny van der Heijden is gastconservator van deze tentoonstelling.
- **Dior - a new look.** “Christian Diors (1905 -1957) ‘New Look’ met wijde rokken, veranderde de mode”, zegt modeconservator Madelief Hohé.
- **Through the looking glass.** Dit is een vervolg op het beroemde fantasieverhaal ‘Alice in Wonderland’; hoofdpersonage Alice klimt door een spiegel naar een andere wereld.
- **herman de vries - summer press.** Het museum toont kunstwerken van herman de vries (zonder hoofdletters), gecombineerd met uitgaven uit de eschenau summer press publications, die de vries al vijftig zomers uitgeeft.



Vanwege de bijzondere exposities is het tamelijk druk in het museum. Laten we afspreken om 11.00 uur, in het restaurant.

Wellicht prettig om te weten of u meegaat. Meldt u zich dan even: j.zwaan25@kpnplanet.nl

Als u een Museumkaart heeft is de toegang gratis. Mocht u die niet hebben, dan is het niet onverstandig om te voren digitaal een ticket te kopen, ter vermijding van een wachtrij.

[Meer lezen](#)

Zaterdag 25 januari, 15.00 uur

Filmcafé met Reinhold Philipp

Samen film kijken en vervolgens met elkaar delen, wat we hebben gezien en wat ons raakte.

Film: De Uitverkorene

Na de beursgang (in Amerika) blijkt het miljardenbedrijf van de broers Johan en Peter van der Laan op onstabiele grond gebouwd te zijn.

Als de jonge financieel directeur een relatie krijgt met Johans dochter, ontstaat een ingewikkelde situatie omdat duidelijk wordt dat zakelijke en privébelangen (vooral godsdienst) onlosmakelijk met elkaar verweven zijn geraakt.

Het hele imperium dreigt als een kaartenhuis ineen te storten.

Toegang € 7,50

Opgave gewenst, via tel 070 3250779, of mail remondenhaag@hetnet.nl



Activiteiten Elders

Door: Peter Kelderman

Op de volgende [link](#) kunt u de agenda met de komende activiteiten vinden van de **Haagse Gemeenschap van kerken**. **Bij verschillende gelegenheden wordt gebeden voor de Vrede:**

- 1e vrijdag van de maand 13.15 uur: Gebed op het Vredesplein – St Jacobuskerk, Parkstraat 65A;
- 1e vrijdag van de maand 13.30 uur: Emmauskerk aan de Leyweg 930;
- Elke dinsdag om 17.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal.

De maandelijkse Nieuwsbrief van de HGK kunt u hier vinden: [Nieuwsbrief HGK](#)

De agenda met de komende activiteiten van de **Raad van Kerken Leidschendam - Voorburg** kunt u [hier](#) vinden: Voor de komende periode wordt aangekondigd: **Week van gebed voor eenheid van Christenen**, van 19 - 26 januari, op verschillende locaties.

Amnesty International ([klik hier](#)) voert vele activiteiten uit op het gebied van mensenrechten. Zo zijn er regelmatig schrijfsessies voor brieven aan autoriteiten, met het verzoek om vrijlaten van politieke gevangenen; In Den Haag sessies **elke tweede vrijdag van de maand, 10.30 uur in de Paleiskerk, Paleisstraat 10, Den Haag**. Info en aanmelden: scheurjan@gmail.com.

Op deze [link](#) kunt u de agenda vinden van het **Landelijke Bureau Remonstranten**.

- **‘De goede machten van Dietrich Bonhoeffer’**, op donderdagen 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart van 19.30 – 21.30 uur (entree € 25,-; gratis voor leden en vrienden Geertekerk), in de Geertekerk, Utrecht;
- **Koningspreek door Stine Jensen**, op zondag 26 januari, 10.30 – 12.00 uur, bij de Remonstranten Naarden – Bussum, in Bussum;
- **Lezing Arjan Broers ‘Almaar ouder maar ook almaar wijzer?’**, op dinsdag 28 januari, 20.00 – 21.30 uur, in de Sint-Joos Kapel, Gouda;
- **‘Wintergesprek met Koen Holzapffel’**, op woensdag 29 januari, 10.30 – 12.00 uur, bij de Remonstranten Naarden – Bussum, Bussum (entree €5,- incl. lunch);
- **‘Avond over ontvankelijkheid’**, met Bart van Rosmalen en Anouk Sameling, op donderdag 30 januari, 19.30 – 21.30 uur, in de Geertekerk, Utrecht;
- **‘Hoe waarheid ons verdeelt en weer kan samenbrengen’**, Filosofische leeskring over culturele en politieke ontwikkeling, o.l.v. ds. Karl van Klaveren, op maandag 3 februari (en nog vier maandagen), 15.00 of 20.00 uur in de Adventskerk, Zoetermeer;
- **‘Sporen van Keltisch christendom’**, op dinsdag 4 februari (en nog twee dinsdagen), 20.00 – 22.00 uur, in de Geertekerk, Utrecht (entree € 25,-; gratis voor leden en vrienden Geertekerk);
- **‘In gesprek over het boekje ‘Mijn God’**, o.l.v. ds. Joost Röselaers, op vrijdag 7 februari, 10.00 uur, bij de remonstranten Naarden – Bussum, Bussum.

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

Lees verder

Uitschrijven | Abonnement beheren

MailPoet