

Nieuwsbrief-Plus - Remonstranten Den Haag e.o. 9 - 23 januari 2025

Agenda

Donderdag 9 januari, 14.00 uur, Meditatiekring o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Zondag 12 januari, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Antje van der Hoek met Imam Shamier Madhar; er is kinderkring.

Donderdag 16 januari, 14.00 uur, Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Zondag 19 januari, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp

(En, alvast voor de volgende periode:

Vrijdag 24 januari, 11.00 uur, Bezoek Kunstmuseum, Den Haag;

Zaterdag 25 januari, 15.00 uur, Filmcafé 'De Uitverkorene')

Van de redactie

Door: Peter Kelderman

Allereerst: de redactie: Hans Willems, Miriam van Dam en Peter Kelderman; en de predikanten: ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp, wensen u allen een voorspoedig, gezegend 2025 toe.

In deze eerste Nieuwsbrief-*Plus* van het jaar doet Betty Renssen verslag van diverse kerkelijke activiteiten in de kersttijd. Ds. Reinhold Philipp belicht, in zijn Nieuwjaarsgroet, het werk van Griet Op de Beeck, en wel speciaal het gedicht 'Laten we durven'.

Na de vaste rubrieken 'Kerkdiensten' en 'Pastoraal Team' presenteert de Diaconale Commissie het collectiedoel voor het eerste kwartaal: Stichting INLIA.

Ds. Reinhold Philipp stuurde ons de Overdenking met als thema: 'Tijd'. Voor de komende periode heeft ds. Philipp verder de leiding bij de Meditatielkring en bij de Bijbelcursus, over het boek 'Ruth'.



Ikzelf verzamelde materiaal voor de rubriek 'Activiteiten elders', terwijl Miriam van Dam weer een 'Briefje aan God' vond, en Hans Willems een memorabel moment uit de 'rijke remonstrantse historie'.

Coos van Beuningen laat ons als meditatiemoment een tekst van Elizabeth Barrett Brown zien. Deze Nieuwsbrief-*Plus* wordt besloten met 'Kerk in Den Haag' en Micheline Meijer's 'Kanselbloemen en kaarten'.

De volgende reguliere Nieuwsbrief zal verschijnen op 23 januari. Voor de daarop volgende Nieuwsbrief-*Plus*, op 6 februari a.s., wordt u verzocht kopij op te sturen vóór zaterdag 1 februari.

Nieuwjaarsgroet

Door: ds. Reinhold Philipp

Toekomst

Aarzelen

voor de drempel

die het oude van het nieuwe scheidt;

kunnen wij onbevangen

verder gaan

en voor het nieuwe

openstaan

ons richten

op wat voor ons ligt

nog ongewis

van wie ons

tegemoet zal komen?

Romanschrijver Griet Op de Beeck bracht in 2016 het boek *Gij nu uit*, een bundeling van verhalen die gaan over wurgende eenzaamheid.

Over vluchten en ontsnappen, wat geenszins hetzelfde is.

Over verledens die je blijven achtervolgen, tot je beter leert te weten.

Over de liefde die kan helpen, als je dat durft toe te laten.

Over het verlangen om gezien te worden, de verschroeiende dwang om het goed te doen, de angst voor het geluk, vaak groter dan die voor het verdriet, de opmerkelijke veerkracht van wie weigert op te geven.

En over de heftige wereld die het soms zelfs de dappersten onmogelijk maakt.

In maart 2016 zat zij aan tafel bij een speciale uitzending van 'De Wereld Draait Door', die volledig in het teken stond van terroristische aanslagen in Brussel.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen daar, schreef zij een indrukwekkende tekst. Met het stuk wil ze mensen oproepen om het leven te koesteren.



Laten we durven (Griet op de Beeck)

*Laten we graag zien omdat we dat kunnen,
en leven – voluit en gretig –*

omdat wij dat mógen

en het daarom dubbel zo goed moeten doen.

Laten we beter leren weten,

niet meer morsen met de dagen die al die

anderen, daar, zomaar, opeens zijn kwijtgeraakt.

*Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch
ook geen duivels.*

Laten we mensen zijn.

En helemaal onszelf worden,

*niet wie we denken dat anderen wilden dat we
waren.*

*Laten we moed houden, durven wankelen
en redden wat er te redden valt.*

Onszelf bijvoorbeeld, en mekaar.

Laten we stoppen met hopen

*en doen wat moet gebeuren om het te doen
gebeuren,*

en mild zijn voor wie dat nog niet kan.

*Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen,
onze geesten.*

Laten we pantsers afleggen,

het én de andere tegemoet treden, telkens weer.

*Laten we slapende honden keihard wakker
maken.*

Blijven geloven in dromen die ook uitkomen.

*Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven
sloten tegelijk lopen,*

alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust.

*Laten we minachting koesteren voor de
hopeloosheid,*

weten wat we waard zijn,

onszelf gunnen wat we verdienen,

*want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te
denken.*

En laten we begrijpen wat de liefde is,

onthouden dat dat alles is, of toch bijna.

Laten we durven.

Ja.

Uit de kerkenraad

Door: Betty Renssen

Allereerst wens ik u allen namens de kerkenraad een gezond en voorspoedig 2025!

In december hebben velen van ons genoten van de bijzondere diensten: kerstavond met medewerking van het kerstkoor, begeleid door Hans Jacobi, en een feestelijk glaasje glühwein na afloop.

En eerste Kerstdag met een bijzonder kerstspel en een tweede optreden van het koor. Ook de oudjaarsdienst werd gelukkig goed bezocht. Na de nieuwjaarsdienst, met een mooi optreden van Frederiek Muller bij het orgel, hielpen velen mee om de kerstboom en de kersttakken op te ruimen, waarvoor hartelijk dank.

Langzamerhand beginnen de gebruikelijke kringen en cursussen weer en hoeven we niet meer na te denken over welke dag van de week het eigenlijk is. Hopelijk tot spoedig ziens.



Foto: kerstspel.



Foto: opruimen kerstboom

Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur en zijn live te volgen, of later terug te kijken via [Kerkdienst gemist](#)

Zondag 12 januari

**Voorganger: ds. Antje van der Hoek
met Imam Shamier Madhar**

Organist: Hans Jacobi

Themadienst: De kracht van ontmoeting

In de reeks van eerdere diensten met dit thema is dit keer jongerenimam Shamier Madhar (1975) gast op onze kansel.

Hij werkt veel met islamitische jongeren in Den Haag en Zoetermeer, is voorzitter van het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) en actief binnen de PvdA aldaar.



Hij kreeg landelijke bekendheid door een iconisch dubbelinterview in 'Buitenhof' met rabbijn Awraham Soetendorp, daags na de Hamas-aanval op 7 oktober 2023.

Daarin schudden zij elkaar de hand en spraken zij zich uit voor verbinding tussen joden en moslims. Voor meer informatie [klik hier](#)

Zondag 19 januari

**Kerkdienst met voorganger:
ds. Reinhold Philipp**

Organist: Hans Jacobi



Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:



Ds. Antje van der Hoek

Telefoon: 0252-211204

E-mail: hoekpred.remodennaag@gmail.com



Ds. Reinhold Philipp

Telefoon: 06-14500691

E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Collecte eerste kwartaal

Door: de Diaconale Commissie

In het eerste kwartaal van 2025 collecteren wij voor Stichting INLIA (www.inlia.nl), dat staat voor 'Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers'. INLIA is opgericht in 1988 en is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die vluchtelingen in nood helpen.

Wat doet INLIA nu precies? INLIA staat individuele asielzoekers maatschappelijk, juridisch en medisch bij. Vluchtelingen waarvan de rechten worden geschonden, helpt INLIA met de procedures en juridische bijstand indien nodig. Vluchtelingen die nergens meer heen kunnen, waarvan de asielaanvraag is afgewezen maar die niet terug kunnen naar hun thuisland, worden door het COA naar INLIA doorgestuurd (!) en door INLIA, mits er plek is, opgevangen in een gasthuis.

Lokale gemeenschappen die hulp willen bieden aan vluchtelingen, bijvoorbeeld bij de opvang van ongedocumenteerden en bed/bad/broodregelingen, helpen zij met praktische zaken alsook met adviezen hoe dit te organiseren. Bij deze hulp is de focus altijd gericht op het toekomstperspectief: hoe nu verder? Rondom opvangcentra organiseert INLIA bijeenkomsten tussen asielzoekers en buurtbewoners met het doel om wederzijds begrip te vergroten.

En 'last but not least' adviseert INLIA lokale en landelijke overheden op het gebied van vluchtelingenopvang, vanuit hun enorme kennis op dit gebied.

In zijn kerstboodschap 2024 schrijft de directeur van INLIA over de vele verhalen die over asielzoekers de ronde doen, bijvoorbeeld dat de meeste asielzoekers criminelen zijn. Hij vindt dat verdrietig, want het is eerder andersom: een klein clubje raddraaiers en profiteurs verpest het voor de mensen die daadwerkelijk hulp nodig hebben. En hij schrijft ook dat hij merkt dat heel veel mensen het hart op de juiste plaats hebben, en hun medemens willen helpen. Dat is voor INLIA



STICHTING
INLIA
Foundation



U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: INLIA

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code gebruiken.

...van mekaar om elkaar te helpen. Dit is een mooi
het lichtpunt in donkere dagen. En voor de
Diaconale Commissie de reden om dit prachtige
doel van harte aan u aan te bevelen.

Overdenking

Door: ds Reinhold Philipp

*Tijd
De tijd
van toekomst
en verleden
bestaat slechts
op dit ogenblik
al onze dagen
gaan door een
eeuwigdurend heden.*

“De tijd bestaat slechts op dit ogenblik”, schreef wijlen gemeentelid Herman Kakebeeke in zijn dichtbundel ‘Zuid-West’. De auteur van psalm 90 vraagt in zijn gebed aan God: “Leer ons om de vluchtigheid van ons leven te zien. Geef dat wijsheid ons hart vervult.” Wat is die ‘wijsheid’? Het besef dat ons leven kort en vluchtig is? Velen kennen waarschijnlijk nog hét favoriete kerklied voor de dienst op Oudejaarsavond: “Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen.” Bijna twee eeuwen geleden sloeg de schrik over ‘het verglijden van de tijd’ de dichter Rhijnvis Feith al om zijn dichtershart. Coot van Doesburgh sluit in haar hertaling van dit bekende lied hierbij aan: “Hoe verdelen wij de tijd, die zo spaarzaam wordt gegeven en zo moeiteloos verglijdt?” In wat je een moderne Duitse versie van het oude lied zou kunnen noemen, smeekt de zanger van de Duitse rockband Rammstein: “Zeit, bitte bleib’ stehen!”, en voegt er later provocerend aan toe: “We gaan dood tot we gaan leven.” Het lied ‘Zeit’ gaat over ‘tijd’ en vooral over de onlosmakelijke erbij horende vergankelijkheid van tijd. Wie van ons zou de tijd niet stil willen zetten op een volmaakt geluismoment? Maar de klok tikt wreed en meedogenloos door. De tijd verglijdt.

Al deze teksten roepen ons op om erover na te denken of we de tijd die ons geschonken is zinvol (wijs) besteden. Of gaat er in ons leven een hoop tijd verloren. Kijken we nog weleens naar een dag als geschenk, als iets dat we zomaar ontvangen hebben, niet ingedeeld in planbare uren en minuten? Wanneer beginnen we met leven? Hartmut Rosa denkt dat, om met de Bijbelse koning Salomo te spreken,



*Ik dacht
ik zoek de stilte
in de bossen in het Oosten
Ik dacht
ik zoek de stilte
op retraite in een klooster
Ik dacht
ik zoek de stilte
in het Westen aan de stranden
Ik dacht
ik zoek de stilte
in mystieke verre landen
totdat ik deze ochtend
zomaar de stilte vond
toen ik bij het aanrecht
in een soep te roeren stond.*

Als je ‘Ja’ durft te zeggen tegen het ogenblik en helemaal opgaat in wat je aan het doen bent, kan ineens alle druk van je afvallen die je meestal jezelf hebt opgelegd. “Voor alles is er een tijd.”, zegt Prediker in zijn bekende gedicht over de tijd. Stel dat je een tijd van lachen beleeft, probeer het ogenblik niet vast te houden. Je kunt genieten van het lachen en tegelijk weten dat er weer een tijd van huilen zal komen.

Ook die mag er zijn, want dan troost je de hoop dat deze tijd van huilen niet eeuwig zal duren, maar weer afgelost wordt door tijden van vreugde. Beide polen horen bij het leven: liefde en haat, lachen en huilen, droefheid en vreugde. Neem elk ogenblik zoals het is. Als je je aan het ogenblik durft toevertrouwen, raak je aan het eeuwige en uiteindelijk aan God zelf.

Prediker wijst ons op een andere dimensie van het leven. Veel dingen in deze wereld kun je uiteindelijk niet veranderen. Hoe goed je de tijd ook benut, je hebt er uiteindelijk geen macht over. De tijd ligt niet in onze hand, maar als we hem aanvaarden als komend uit Gods hand, wordt

een 'luisterend hart' nodig is, de verbinding met elkaar zoeken, elkaar weer ontmoeten als mensen die oprecht en aandachtig naar elkaar luisteren. Onze tijd is vaak 'vertroebeld' door hectiek en onrust én door het vluchten in duizend gedachten. Het is een kunst om op juiste wijze met de tijd om te gaan.

De Duitse, benedictijnse theoloog Anselm Grün adviseert 'Achtsamkeit' en bedoelt ermee de kunst om helemaal in het ogenblik te zijn, opmerkzaam te leven en weet te hebben van Gods aanwezigheid. Alianna Dijkstra schrijft in haar gedicht over een zoektocht naar stilte, die met 'Achtsamkeit' ook op onverwachte plekken te vinden is:

deze een goede, heilzame en helende tijd, waarin we soms iets van het geheim van tijd en eeuwigheid kunnen ervaren.

Binnen een wereld die op effectiviteit is gericht, kunnen we dagelijks een vrijplaats ontdekken of creëren waarin we de tijd anders beleven: als een tijd die God ons schenkt, als een zuiver heden, waarin het ons daagt wat leven betekent, waarin we in wijsheid het leven kunnen proeven.

Donderdag 9 januari,

14.00 uur

Meditatiekring o.l.v.
ds. Reinhold Philipp

De tijd even stil willen zetten? Een
time out?

Er zijn veel verschillende soorten van stilte. Tijdens de meditatieoefening is er veel ruimte voor stilte. De muziek aan het begin stelt ons in staat om stil te worden, een plaatje (foto of tekening) en meditatieve teksten (b.v. Bijbelteksten en/of gedichten) nodigen ons uit om er even bij stil te staan.

Als afsluiting worden indrukken en ervaringen bij een kopje thee met elkaar gedeeld.

Meditatie kan heilzame rust brengen, verdieping en verbondenheid, met jezelf, met elkaar en met God.

Iedereen – met ervaring met mediteren of zonder – is welkom!

Toegang vrij



De stilte is uw huis

*U woont niet in een storm,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds
meer: de stilte is uw huis.*

*Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor ons bent.*

*Wij zoeken stilte, zoeken rust,
in ons komt ruimte vrij.
Opademend zijn wij gerust
en voelen U dichtbij.*

Erik Idema

Donderdag 16 januari,

14.00 uur

Bijbelcursus o.l.v.

ds. Reinhold Philipp

Ruth (voorjaar 2025)

Ruth is een van de twee boeken in het Oude Testament die naar een vrouw genoemd zijn. Ruth betekent 'vriend(schap)'. Het Bijbelboek vertelt hoe Ruth als heidense (moabitische) vrouw de overgrootmoeder van koning David wordt. In het Nieuwe Testament is zij een van de vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus genoemd worden.

Het boek Ruth, of in het Hebreeuws 'megillat Ruth' (de rol van Ruth), wordt in de synagoge op het Wekenfeest/Pinksterfeest gelezen. Het boek gaat over een nieuwe start in een hopeloze situatie. Ruth laat alles achter in Moab. Ze begint een heel nieuw leven in Israël. Dat geldt ook voor Noömi. Na de dood van haar man en zonen krijgt zij een nieuwe kans in Israël.



Ruth in het veld met Boaz

Julius Schnorr von Carolsfeld, 1828

Bij het lezen van het boek Ruth kun je zien hoe die kansen voor Ruth en Noömi ontstaan, hoe belangrijk God daarbij is en welke rol andere mensen daarin spelen.

Donderdagen 14.00 uur, in de tuinzaal

Deelname vrij

[Meer lezen](#)

Activiteiten Elders

Door: Peter Kelderman

Op de volgende [link](#) kunt u de agenda met de komende activiteiten vinden van de **Haagse Gemeenschap van kerken**. Er worden Gebeden voor de Vrede aangekondigd, op de 1e vrijdag van de maand in de **St Jacobuskerk** (13.15 uur) en de **Emmauskerk** (13.30 uur); en op elke dinsdag om 17.30 uur in de **Lutherse Kerk** aan de Lutherse Burgwal. De maandelijkse Nieuwsbrief van de HGK vindt u [hier](#).

De agenda met de komende activiteiten van de **Raad van Kerken Leidschendam - Voorburg** kunt [hier](#) vinden. Voor de komende periode wordt aangekondigd: **Week van gebed voor eenheid van Christenen**, van 19 - 26 januari, op verschillende locaties.

Amnesty International ([klik hier](#)) voert vele activiteiten uit op het gebied van mensenrechten. Zo zijn er regelmatig schrijfsessies voor brieven aan autoriteiten, met het verzoek om vrijlaten van politieke gevangenen; in Den Haag op de tweede vrijdag van de maand in de Paleiskerk.

Info en aanmelden: scheurjan@gmail.com.

Op deze [link](#) kunt u de agenda vinden van het **Landelijke Bureau Remonstranten**.

Aangekondigd voor de komende periode worden o.a.:

- **Workshop 'God in de supermarkt' – Inspiratieavond over duurzaamheid**, op donderdag 16 januari, 20.00 – 22.00 uur, in de Geertekerk, Utrecht;
 - **Filosofisch Café Haarlem, met Ronald van Raak**, op woensdag 22 januari, 19.45 – 21.30 uur (entree € 10.-), bij de Remonstranten Haarlem;
 - **'De goede machten van Dietrich Bonhoeffer'**, op donderdagen 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart van 19.30 – 21.30 uur (entree € 25,-; gratis voor leden en vrienden Geertekerk), in de Geertekerk, Utrecht.
-

Lieve meneer God

Door: Miriam van Dam

In deze rubriek zullen we in de Nieuwsbrieven-Plus een kostelijke verzameling kinderbriefjes met vragen, wensen, klachten voor God plaatsen.

We ontlene deze briefjes aan het boekje 'Children's letters to God', samengesteld door Stuart Hample en Eric Marshall. De illustraties zijn van Tom Bloom. De Nederlandse vertaling: 'Lieve meneer God' is uitgegeven door Unieboek bv/van Holkema & Warendorf, Houten. Zesde druk 2000.



Beste God,
Bedankt
voor het
broertje
maar waar
ik eigenlijk om
gevraagd
het was een
hondje.
Floris

75 Jaar geleden

Door: Hans Willems

In deze rubriek kijken we af en toe terug op memorabele momenten uit de rijke remonstrantse historie.

Deze keer: **Geest en Materie.**

Dat geldzorgen in de kerk een probleem vormen van alle tijden, blijkt uit het bericht 'Geest en materie' in het blad 'Van Maand tot Maand' van december 1949. „Op het juiste moment spreken, kan heel moeilijk zijn”, schrijft de niet met naam genoemde auteur. „Toch menen wij dit nu te moeten doen. (...) De begroting voor het jaar 1950 wijst een tekort aan van ruim....f 13.000.”

Daarna volgt een dringende oproep: “Wil onze Gemeente in de toekomst haar plaats in de steeds groter en drukker wordende stad behouden en daarin haar van God gegeven opdracht vervullen op de wijze, zoals zij die meent te mogen verstaan, dan zal, behalve ernstig beraad op geestelijke waarden ook een grote, gemeenschappelijke krachtsinspanning tot gezondmaking van onze financiën, nodig zijn.”



Het stukje loopt uit op het verzoek om per lid gemiddeld f 15,- over te maken. Dat klinkt bescheiden, maar volgens een omrekentabel die het CBS hanteert staat een bedrag van 15 gulden in 1949 gelijk aan 83,66 euro nu.



Groene kerk groen geloven

Aan het begin van het nieuwe jaar nodig ik iedereen uit om te mediteren over onderstaande tekst van Elizabeth Barrett Browning:

*“Earth is crammed with heaven
and every common bush afire with God,
but only he who sees, takes off his shoes...”*

Laten we met hart en ziel omzien naar de schepping met eerbied voor al wat leeft.

Coos van Beuningen

KERK in DEN HAAG

SPIRITUALITEIT, CULTUUR EN SAMENLEVING

Beste lezer,

Het januarinummer van Kerk in Den Haag is verschenen, digitaal én op papier. Lees [hier](#) de digitale versie.

Nieuwjaarswens

Als redactie wensen we onze lezers een voorspoedig nieuwjaar, waarin vrede en rechtvaardigheid het zullen winnen van oorlog en haat. Dat we met een zacht hart voor allen en alles, gevoed door hoop en geloof, door het leven zullen gaan.

De redactie



Kanselbloemen en kaarten

Als u het belangrijk vindt, dat iemand kanselbloemen of een kaart van de gemeente ontvangt, bijv. bij ziekte of voor een andere ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een jubileum of het bereiken van een zeer hoge leeftijd, kan een bloemengroet of een kaart van de gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met **Micheline Meijer**
via e-mail: mcmeijerwagter@ziggo.nl,
of telefonisch: 06-24979338.



Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> - E-mail: remonden Haag@hetnet.nl

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

Lees verder

[Uitschrijven](#) | [Abonnement beheren](#)

MailPoet