
Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o. 10 - 24 oktober 2024

Agenda

Donderdag 10 oktober, 14.00 uur, Meditatiekring o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Zaterdag 12 oktober, 10.00 uur, Poëziecursus o.l.v. Ingrid de Bonth

Zondag 13 oktober, **15.00 uur, Kerkdienst, Jubileumdienst ds. Reinhold Philipp**; er is ook Kinderdienst.
Er is deze dag geen ochtenddienst.

Donderdag 17 oktober, 14.00 uur, Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Vrijdag 18 oktober, ... Museumbezoek 'Beelden aan Zee'??

Zaterdag 19 oktober, 10.00 uur, Poëziecursus o.l.v. Ingrid de Bonth

Zondag 20 oktober, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Marijn Vermet

(en, alvast voor de volgende periode:

Zaterdag 26 oktober 10.30 uur, Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi)

Van de Redactie

Door: Peter Kelderman

Deze rubriek vindt u meestal niet in de reguliere Nieuwsbrief, i.t.t. in de Nieuwsbrief – Plus.

Waarom nu wel? Wel, een aantal redenen: in verband met Miriams vakantie komt deze Nieuwsbrief een week eerder uit. Ook moet ik bekennen dat ik als eindredacteur twee teksten niet heb geplaatst die al eerder waren aangeleverd: excuses daarvoor!

Het gaat om de aankondiging, door Madzy van der Kooij, van de Groene Kerkendag op zaterdag 12 oktober. Ook plaatsen we nu een verslag, door Ginny Krijgsman, van de in juli gehouden workshop 'Liturgisch Bloemschikken'.

Verder vindt u in deze Nieuwsbrief de kerkdiensten, waaronder de Jubileumdienst van ds. Reinhold Philipp van 13 oktober a.s. (**15.00 uur!**), het Pastoraal team en het Collectiedoel.



Reinhold Philipp leidt ook, als altijd, de Meditatiekring en de Bijbelcursus. Op twee zaterdagochtenden besluit Ingrid de Bonth haar jaarlijkse Poëziescursus. @@ Muweumbezoek?? Tenslotte geef ik zelf en overzicht van activiteiten elders.

Zoals eerder gemeld, zal de volgende editie op 24 oktober, een Nieuwsbrief-Plus zijn. We zien uw kopij graag tegemoet voor **zaterdag 20 oktober**.

Zondag 13 oktober, 15.00 uur

Jubileumdienst ds. Reinhold Philipp

Door: Micheline Meijer

Op zondag **13 oktober is er om 15.00** uur ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Reinhold Philipp een feestelijke kerkdienst.

De jeugdkring komt die middag ook bijeen. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn waarbij iedereen van harte welkom is.

In verband met de catering verzoeken wij u, zich **uiterlijk 9 oktober** aan te melden door uw naam op te schrijven op het bord dat voor de ingang van de kerkzaal hangt, of zich op te geven via tel. 070 3250779 of e-mail remondenhaag@hetnet.nl



Ds. Reinhold Philipp en ds. Marga Vos-Wiegand

NB er is die ochtend geen kerkdienst

Vakantie

Door: Miriam van Dam

Van 5 t/m 14 oktober ben ik met vakantie.

Betty Renssen en Wies van der Doll zullen mij vervangen in de ochtend op de administratie. Niet alle ochtenden zal er iemand aanwezig zijn.

Op dinsdag 15 oktober ben ik weer aanwezig.



Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur en zijn live te volgen, of later terug te kijken via [Kerkdienst gemist](#)

Zondag 6 oktober

Voorganger: ds. Tina Geels

Organist: Hans Jacobi

Over Tina: " Van 1990- 2010 was ik predikant bij de Remonstrantse gemeente in Utrecht/ de Geertekerk. Vernieuwing van de liturgie en internationale contacten hadden vooral mijn aandacht naast studiekringen en pastorale zorg.



Daarna was ik voorganger bij de NPB in Bilthoven, de Woudkapel, en werkte ik als levenscoach in mijn eigen praktijk."

[Meer lezen](#)

Zondag 13 oktober, 15.00 uur

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Op 10 oktober 1999 - vijftiwintig jaar geleden - is Reinhold Philipp in onze gemeente bevestigd als predikant.

In deze dienst (om 15.00 uur) zal stil worden gestaan bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Frederiek Muller zal een bijdrage leveren aan deze feestelijke dienst.

Na afloop is er een gezellig samenzijn waarbij iedereen van harte welkom is.



Ook is om 15.00 uur de maandelijkse bijeenkomst van de Jeugdkring.

NB: Er is deze ochtend **geen** kerkdienst.

Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:



Ds. Antje van der Hoek

Telefoon: 0252-211204

E-mail: hoekpred.remodennaag@gmail.com



Ds. Reinhold Philipp

Telefoon: 06-14500691

E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Reinhold heeft vakantie van 1 t/m 9 oktober.

Collecte Vierde kwartaal

Door: de diaconale commissie

In het vierde kwartaal collecteren wij voor [Kinderfonds MAMAS](#).

In grote delen van Zuid-Afrika heerst helaas nog steeds extreme armoede. Wie kent niet de beelden van onmetelijke sloppenwijken rondom de grote steden, maar ook op het platteland hebben veel mensen maar nauwelijks te eten.

Zo'n 1.800 sterke vrouwen nemen op dit moment meer dan 77.000 kwetsbare kinderen onder hun vleugels. Deze indrukwekkende vrouwen worden door hun omgeving respectvol 'MAMAS' genoemd. De Mama's nemen de kinderen vanaf hun geboorte tot aan hun eerste baan onder hun hoede, en zorgen voor gezonde voeding, scholing, medische zorg maar vooral ook voor liefdevolle aandacht.

In de afgelopen jaren hebben zich ook PAPPAS bij deze beweging aangesloten. Ook zij spannen zich in om de kinderen een betere toekomst te geven. Voor met name de jongens zijn zij een onmisbaar rolmodel, want in de sloppenwijken is de criminaliteit nooit ver weg.

Het werk in de sloppenwijken is anders dan op het afgelegen platteland. Sommige MAMAS richten zich vooral op kinderen met beperkingen; andere MAMAS zijn gespecialiseerd in het werken met jongeren uit jeugdbendes of hebben in hun regio veel te maken met vluchtelingenkinderen.

De MAMAS en PAPPAS vormen samen een groeiende beweging van hoop die Zuid-Afrika van onderaf verandert. Kind voor kind, dorp voor dorp. Zij steunen elkaar en wisselen kennis en ervaring uit. Samen staan ze sterk!

Wij hopen dan ook dat u dit mooie doel van harte zult willen steunen.



U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Kinderfonds Mamas

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code gebruiken.

Zaterdag 12 en 19 oktober, 10.00 uur

Samen poëzie lezen

Door: Ingrid de Bonth

In oktober zal Ingrid de Bonth opnieuw een cursus 'samen poëzie lezen' verzorgen. In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten.

We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema's en de verschillende dichtvormen.

De gedichten die we lezen, zullen mede in het licht staan van ons jaarthema 'Toekomst'.

De bijeenkomsten vinden plaats op drie zaterdagochtenden in oktober; ze kunnen als reeks, maar ook als losse ochtenden worden bijgewoond.

Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage, belangstellenden: € 5, – / keer

[Meer lezen](#)



Uitslaan

Het is tijd tot dichten

Er moeten woorden uit mijn pen

Er moet geschreven worden

Ik weet wel dat

Weet nog niet wat

Ik laat de woorden komen

Ik kijk ze aan

Zij kijken terug

Ik laat de woorden dromen

Het is dichtenstijd

Er dralen woorden op mijn blad

En dan ineens die vleugels

Ingrid de Bonth

**Donderdag 12 september,
14.00 uur**

**Meditatiekring o.l.v.
ds. Reinhold Philipp**

**De tijd even stil willen zetten? Een
time out?**

Er zijn veel verschillende soorten van stilte.
Tijdens de meditatieoefening is er veel ruimte voor
stilte.

De muziek aan het begin stelt ons in staat om stil
te worden, een plaatje (foto of tekening) en
meditatieve teksten (b.v. bijbelteksten en/of
gedichten) nodigen ons uit om er even bij stil te
staan.

Als afsluiting worden indrukken en ervaringen bij
een kopje thee met elkaar gedeeld.

Meditatie kan heilzame rust brengen, verdieping
en verbondenheid, met jezelf, met elkaar en met
God.

Iedereen – met ervaring met mediteren of zonder
– is welkom!

Toegang vrij



De stilte is uw huis

*U woont niet in een storm,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds
meer: de stilte is uw huis.*

*Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor ons bent.*

*Wij zoeken stilte, zoeken rust,
in ons komt ruimte vrij.
Opademend zijn wij gerust
en voelen U dichtbij.*

Erik Idema

Activiteiten elders

Door: Peter Kelderman

Op de volgende [link](#) kunt u de agenda met de komende activiteiten vinden van de **Haagse Gemeenschap van kerken**. Er worden Gebeden voor de Vrede aangekondigd, op de 1e vrijdag van de maand in de St Jacobuskerk (13.15 uur) en de Emmauskerk (13.30 uur); en op elke dinsdag om 17.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal.

De agenda met de komende activiteiten van de **Raad van Kerken Leidschendam - Voorburg** kunt [hier](#) vinden. Zo is er op dinsdag 22 oktober, om 20.00 uur in de Kruisheuvelkerk, Leidschendam, een 'Zin-nig Café', met als gast de schrijver, theoloog en Trouwcolumnist Alain Verheij. Hij spreekt over zijn nieuwste

boek: *De zin van ziekte – op zoek naar wijze woorden in Bijbel en literatuur.*

Op deze [link](#) kunt u de agenda vinden van het **Landelijke Bureau Remonstranten**.

Voor de komende periode wordt al aangekondigd:

- Lezing 'Ánders denken over God', door Carel ten Linden, op zondag 29 september, 11.00 uur, in de Wolweverkerk, Zwolle;

- Kruispoortlezing 'Poëzie en Muziek', op zondag 29 september, 14.00 uur, Remonstranten Schoonhoven;
Boekpresentatie 'Een God die in mij gelooft', door Klaartje Kruijff, op zondag 29 september, 15.00 uur, in de Geertekerk, Utrecht (zie Overdenking ds. Reinhold Philipp in deze NB-Plus, PK);

- Lezing 'Gaudi, Dichter in Steen', door Bram Rutgers van der Loeff, op vrijdag 30 september, 20.00 uur, in de Adventskerk, Zoetermeer (lezing werd al eerder in Den Haag gegeven, PK);

- Lezingen 'Dat onverwoestbare in mij', Dagboekfragmenten Etty Hillesum, drie dinsdagmiddagen/avonden, te beginnen op 1 oktober, Geertekerk, Utrecht;

- Bordspel Nomizo – filosoferen en debatteren, op woensdag 2 oktober, 19.30 uur, Remonstranten Haarlem;

- Ontmoetingsavonden 'De wereld zijn wij'; op vrijdag 4 oktober, 18.30 uur, Foreestenhuis, Hoorn.

- God en Jezus - Oriëntatiecursus, dinsdag 8 oktober, 20.00 uur, Arminiuskerk, Rotterdam;

- Solovoorstelling 'Gay & A, Linda van Pesch, dinsdag, 8 oktober, 20.00uur, Foreestenhuis, Zwolle.

Tenslotte nogmaals de volgende activiteit in oktober, waarvoor nog wat ruimte is voor deelnemers in 1- of 2-persoonskamers: **Retraite 'Ontworteld - naar een huis op zoek'** ; o.l.v. dr. Johan Goud en ds. Foeke Knoppers; 11-13 oktober, Woodbrookershôtel, Barchem. [Klik hier](#) voor meer informatie.

Foeke Knoppers: "In deze retraite gaat het over die herkenbare en vaak zo pijnlijke gevoelens van ontheemd en onworteld zijn. 'Geworteld zijn' is immers naar het woord van Simone Weil misschien we wel de belangrijkste en meest miskende behoefte van de menselijke ziel. In deze retraite staat de zoektocht naar een huis, beeld voor het 'geworteld zijn', dan ook centraal."

Wie is Wie

Door: Hans Willems

In een serie interviews stellen we leden van de Remonstrantse Gemeente aan u voor.

Reinhold Philipp: van dorpspastoor tot stadsdominee : Deel 2

We besloten deel 1 (Nieuwsbrief-Plus van 22 augustus j.l.) als volgt:

Geen kruis meer slaan en niet over zonde beginnen. Dat waren twee van de adviezen die Reinhold meekreeg tijdens zijn stage in de Haagse gemeente. Door omstandigheden waren er na zijn stage tijdelijk te weinig predikanten beschikbaar. Daarom werd Reinhold verzocht om als pastoraal werker één jaar in te vallen. Aan het eind van dat jaar rondsloeg hij zijn studie af. Hij solliciteerde op de vacature en werd in het najaar van 1999 bevestigd tot predikant in Den Haag. Amper drie jaar na de verhuizing naar Nederland.....

Met negenhonderd leden en vrienden en drie predikanten was Den Haag een van de grotere gemeenten in die tijd. "Normaal gesproken begin je als predikant in een kleine gemeente. Bij de sollicitatie viel ik dan ook af, maar toen de eerste kandidaat zich terugtrok, kreeg ik alsnog de kans." Later kreeg Reinhold de gelegenheid om ook ervaring op te doen in kleinere verbanden. Zo werkte hij zes jaar op uitleenbasis in Zwammerdam, voor de samenvoeging met Alphen, en nog een aantal jaren in de inmiddels opgeheven gemeente van Delft.

Het is vooral de variatie in het werk die het predikantschap voor Reinhold zo aantrekkelijk maakt. "Preken, kringwerk, kerkmuziek, pastoraat, en dan vooral het één op één begeleiden van mensen bij hoogte- en dieptepunten in het leven, allemaal facetten die me aanspreken. En als je dan af en toe terugkrijgt dat je iets hebt kunnen betekenen, zijn dat mooie momenten."

Dat de kerk krimpt en vergrijsst, neemt Reinhold ter harte, maar hij laat zich er niet door afschrikken. "Ik ga altijd uit van wat we nu wel met elkaar



Reinhold laat een foto zien van het prachtige barokke interieur van de kerk waarnaast de boerderij van zijn ouders staat. "Daar was ik kind aan huis. Mijn vader was koster (soms viel ik voor hem in). Ik was vele jaren misdienaar, lector en organist. Wat ik ook miste was de beleving, bijvoorbeeld in de hele Paascyclus. Wat daar tegenover staat is de ruimte die remonstranten bieden, het loslaten van dogma's, de belangrijke inbreng die gemeenteleden hebben en de aandacht voor actuele kwesties en verdieping van geloofsvragen."

Lag het accent in zijn eerste jaren vaak op pastoraat, met het kleiner worden van de gemeente en het vertrouwd raken met veel mensen, kwamen andere zaken meer naar voren. "Er gaat veel meer tijd zitten in het voorbereiden van diensten en preken en er is meer aandacht voor het naar buiten treden van de kerk in activiteiten en publiciteit." Reinhold maakte een aantal jaren deel uit van het landelijk bestuur en is betrokken bij de stichting van een nieuwe remonstrantse gemeente in het Duitse Kelsterbach. "We gaan nu aan de slag met het vertalen van belangrijke teksten in het Duits, zodat we ook daar naar buiten kunnen treden."

Behoudend

Als er een schaalverdeling zou zijn voor het theologische profiel van remonstranten, dan plaatst Reinhold zich aan de behoudende kant. "Veel wat ik nu mijn kinderlijke geloof zou noemen is afgepeld vanaf de studietijd, maar toen ik merkte dat sommige remonstranten vooral benadrukken wat ze niet geloven, dacht ik juist na over wat ik nog wel geloof. Ik was dan ook erg blij met het hele proces rond de nieuwe belijdenis. In een kerkdienst kun je in de taal van de liturgie,

kunnen betekenen. Daarmee voorkom je dat je in een negatieve spiraal komt. En dan zijn er toch ontwikkelingen die vertrouwen geven en perspectief bieden.” Gevraagd naar teleurstellingen wijst Reinhold naar periodes met conflicten en tegenstellingen. “Kerkenwerk blijft mensenwerk. Gelukkig kun je met gesprekken vaak weer verzoening brengen.”

Uitbundigheid

Met zijn traditionele katholieke achtergrond was het wel wennen in de sobere en vooral op het woord gerichte Remonstrantse Broederschap. “Aanvankelijk mis je de uitbundigheid van de liturgie en bepaalde teksten en liederen.”

met liederen en gebeden, vaak meer zeggen dan bijvoorbeeld in het kringwerk waarin het vaak gaat over filosofische kwesties of een meer rationale benadering van ons beeld van God.”

Reinhold wil in Den Haag graag nog enkele jaren aan de 25 jaar toevoegen als de gemeente het daarmee eens is.



Groene kerk, groen geloven

Door: Coos van Beuningen

HAAGS GROEN INSPIRATIEPAD – 5 oktober 2024 – een initiatief van een aantal Haagse Groene Kerken

De Haagse Groene Kerken onder de naam ‘Geloven in Groen’ (GiG) nodigen op deze zaterdag belangstellenden uit om langs te komen bij DERTIENTAL groene initiatieven op diverse locaties in Den Haag. Elke locatie heeft een eigen programma.

Start: om 11.00 uur in het STADSKLOOSTER, Westeinde 101, waar wethouder Robert Barker de Groene Inspiratiedag opent. Hier kun je vanaf 12.00 uur met het strijdkoor ‘Jan en Alleman’ milieuliederen instuderen. Om 12.00, 13.00 en 14.00 uur geeft Broeder Frans een rondleiding door de tuin van geloven.

Een greep uit de andere locaties:

- LEKKERNASSÛH, Witte de Withstraat 127. Bezoek de verpakkingsvrije winkel en breng bakjes en zakjes mee naar de winkel. Om 12.00 en 13.00 uur wordt uitleg gegeven over de winkel en de wekelijkse groentepakketten.
- KLOOSTERTUIN, Brouwersgracht 2N, ingang tussen nr. 2 en 10. Maak met de werkgroep Groene Lukas van de Lukaskerk een 'verwonderwandeling' door de kloostertuin en laat je verrassen door wat de natuur te zeggen heeft. Tijd: 13.00 uur.
- De GROENE MIENT, Mient 351. De Groene Mient is een ecologisch en energieneutraal particulier woningproject met een permacultuur-tuin, die door de bewoners wordt onderhouden. Rondleidingen om 12.00, 13.00 en 14.00 uur.
- Afsluiting: om 15.00 uur in de Stadsoase SPINOZAHOF, Repelaerstraat 61. We kunnen luisteren naar de groene parels, die we die dag ontdekt hebben. Tot 16.30 u is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Op het prikbord in de hal hangt een uitnodigend affiche en op de kist liggen folders met uitgebreide informatie. Laat je verrassen en inspireren tot anders kijken, kopen, denken en doen op je weg naar een milieuvriendelijk leven!

TENTOONSTELLING in de Doopsgezinde Kerk in LEEUWARDEN

Onder de titel 'STOF tot NADENKEN' is tot 10 oktober in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden een tentoonstelling te zien van textielkunst gecombineerd met Bijbelteksten en teksten uit het boek 'Groene Theologie' van Trees van Montfoort.

Openingstijden: vrijdag 14.00 – 16.00 uur; zaterdag 13.30 – 17.00 uur

Adres: Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

Op het prikbord is informatie te vinden over de textielkunstenares Bernadet van Amstel en over Trees van Montfoort, theoloog, predikant en communicatieadviseur.

Welkom in de achttiende eeuw!

Door: Marijn Vermet

Graag nodigen we u Remonstranten uit voor de volgende lezing:

Marleen de Vries, cultuurhistoricus en schrijver, houdt een lezing over het boek 'Verlicht en Vilein' dinsdag 22 oktober 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk. Paleisstraat 8, Den Haag.

De achttiende eeuw is de eeuw van de Verlichting en van de Nederlandse en de Franse revolutie, maar het is ook de meest vergeten eeuw uit de Nederlandse geschiedenis. Wel berichten kranten en opiniebladen af en toe over 'de erfenis van de Verlichting'. Maar waaruit bestond die eigenlijk? Marleen de Vries neemt u mee naar een hoopvolle eeuw die de basis heeft gelegd voor onze huidige samenleving met vrijheid, gelijkheid en democratie.



Deze lezing gaat over botte Hollanders tegenover bevlogen Nederlanders die zich inzetten voor een humanere samenleving. Hoe deden ze dat? En wat was de rol van het geloof hierbij?

Datum lezing: dinsdagavond 22 oktober. Kerk open: 19.00 uur. Aanvang lezing: 19.30 uur. Kosten € 5,- per persoon.

Lieve meneer God

Door: Miriam van Dam

In deze rubriek zullen we in de Nieuwsbrieven-Plus een kostelijke verzameling kinderbriefjes met vragen, wensen, klachten voor God plaatsen.

We ontlene deze briefjes aan het boekje 'Children's letters to God', samengesteld door Stuart Hample en Eric Marshall. De illustraties zijn van Tom Bloom. De Nederlandse vertaling: 'Lieve meneer God' is uitgegeven door Unieboek bv/van Holkema & Warendorf, Houten. Zesde druk 2000.



LIEVE MENEER GOD

LIEVE GOD,

IS ONZE DOMINEE

UW VRIEND OF KENT U HEN VAN UW

WERK?

Wouter



Bibliotheca Remonstrantica

Hagana

Door: Jacques Zwaan

NIEUWE AANWINSTEN

Twee boeken van een enthousiaste schrijver/wetenschapper: **Eginhard Meijering**. Altijd zeer gedegen. Zijn boeken zijn de moeite van het lezen waard.

De ene titel behandelt 'De functie van de vrijzinnigheid in de christelijke kerk'. De tegenstellingen tussen de verschillende kerken zijn gedurende de laatste decennia steeds kleiner geworden. Binnen de kerken zijn er altijd nog grote verschillen tussen vernieuwers en meer behoudenden of tussen vrijzinnigen en rechtzinnigen.

Na de Tweede Wereldoorlog wilde men de oude tegenstellingen overwinnen. Maar hoe? Zich aansluitend bij de visie van de vrijzinnige hervormde theoloog J.M de Jong (1911-1968) bepleit Meijering om dat niet te doen door naar oppervlakkige compromissen te zoeken, waarbij wezenlijke problemen worden verdoezeld, maar dat dit beter in gesprekken en door lectuur van elkaars publicaties kan gebeuren. In een serieuze confrontatie kan men elkaar niet alleen corrigeren, maar ook begrijpen en verrijken.

Het andere boek draagt als titel 'Hoe kan een God dat toelaten? Overwegingen n.a.v. Tertullianus' bestrijding van de 'ketter' Marcion'. Bij het geloof in God komt ook telkens weer de wanhopige vraag op: 'Hoe kan een goede en almachtige God het kwaad op de wereld toelaten?'

In de tweede eeuw kwam in de christelijke kerk een zekere Marcion naar voren met een nieuwe verkondiging: "Er zijn twee goden, namelijk een schepper, die opzettelijk deze boze wereld heeft geschapen. Hij is de god van de joden.



Gelukkig is er ook nog een liefdevolle God, die zich in Christus openbaart en ons uit de macht van de boze schepper wil bevrijden".

Deze leer werd door de overige christenen fel bestreden, o.a. door Tertullianus. In dit boekje beschrijft Meijering het vinnige debat tussen Tertullianus en Marcion. Hij last regelmatig Uitweidingen in, waarin hij visies bespreekt die in latere tijden tot in het heden op deze kwesties naar voren zijn gebracht.

Eginhard Meijering (1940) was van 1968 tot 1995 predikant en van 1976 tot 2001 lector in de theologiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1980 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, in 2001 verleende de Universiteit van Heidelberg hem een eredoctoraat in de theologie. Hij is lid van de Remonstrantse Broederschap en gastlid van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Oegstgeest.

Erasmus en de Vrije wil

Kortgeleden verscheen van **Koen Holtzappel** het boek 'Erasmus en de vrije wil; christendom en humanisme: hun onlosmakelijke band.' (zie foto)

In AdRem nr. 6 van september 2024 treft u een recensie.

Onlangs ontmoette ik een bevriende theoloog, **Nico Riemersma**. Hij vertelde mij over zijn vorig jaar verschenen bundel 'The Gospel of Luke as Masterpiece; Structure, Genre and Way of Telling'.

Deze bundel biedt vijftien studies over het Evangelie volgens Lucas. Nico Riemersma specialiseerde zich in dit evangelie. Het bevat artikelen waarin bijzondere perikopen uit het evangelie van Lucas centraal staan (Maria's bezoek aan Elisabeth in Lucas 1,39-56; de twaalfjarige Jezus in 3, 21-23 en zijn beproeving in 4, 1-13; de 'genezing op afstand' van de slaaf van een hoofdman in 7,1-10 en de opwekking van een jonge man in Nain in 7,11-17) alsmede studies over details (in Lucas 1,3; 2,49; 7,14 en in 7,19,20).

Daarnaast zijn er thematische studies (de paralleliteit tussen Johannes en Jezus, Elia in relatie met Johannes en Jezus; het reizende motief in Lucas-Handelingen) en artikelen met oog voor de structuur (van de ouverture, 1,5-2, 52 en van het hele boek, 1,1-24, 53).

Door middel van 'close reading' onthult het boek Lucas' hoogwaardige literaire vorm en rijke theologische inhoud. Deze nauwgezette manier van lezen zorgt voor een dieper begrip van de tekst, waardoor dit evangelie extra glans krijgt.



Deze methode is uiterst nuttig bij het oplossen van tekstproblemen waarmee de lezer te maken krijgt.

Ik kon geen weerstand bieden om het boek niet te verwerven, hoe specialistisch het ook is. Een rijk bezit.

KERK in DEN HAAG

SPIRITUALITEIT, CULTUUR EN SAMENLEVING

Beste lezer,

Het oktobernummer van Kerk in Den Haag is verschenen, digitaal én op papier. Lees [hier](#) de digitale versie.



Is er toekomst voor de kerk?

Aarnoud van der Deijl schreef een ontvucherend én hoopvol boek over de toekomst van de kerk. We gaan de kerk niet redden. Maar daarmee is niet alles gezegd.

Kanselbloemen en kaarten

Als u het belangrijk vindt, dat iemand kanselbloemen of een kaart van de gemeente ontvangt, bijv. bij ziekte of voor een andere ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een jubileum of het bereiken van een zeer hoge leeftijd, kan een bloemengroet of een kaart van de gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met **Micheline Meijer** via e-mail: mcmeijerwagter@ziggo.nl, of telefonisch: 06-24979338.



Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

Lees verder

[Uitschrijven](#) | [Abonnement beheren](#)

MailPoet