

**Orde van de dankdienst voor het leven van
Joke Tupan-Kaiser
19 november 2024, aanvang 14.00 uur
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag
Voorganger: ds. Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi**



recente foto van Joke

Muziek – J.S. Bach concert voor twee violen in D mineur- II
Largo ma non tanto

Aansteken Paaskaars – *‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’* (Joh 1:5) gevolgd door aansteken van de kaarsen door kleinkinderen.

We zingen: *‘Zolang wij ademhalen scheidt Gij in ons de kracht’* (**Lied 657**)

Welkom

Votum en groet

*Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen*

Gebed

We zingen: ‘Als alles duister is’ (Lied 598 Nederlandse vertaling, voorzanger 1x, gemeente 2x)

Herinneringen – Maaïke van der Wilt (nicht)

Herinneringen – Annelies van Kampen (vriendin, contactlid vanuit gemeente)

Muziek – Abide with me door Choir of King’s College

Herinneringen – Oliver Szreder (kleinzoon)

Herinneringen en dankwoord – Arjan Tupan (zoon)

Muziek – Ave Maria, Giolio Caccini soprano: Inessa Galante

Bijbellezingen – Loflied van Maria uit het Lukasevangelie 1: 46-56 en ‘Die mij droeg’ naar Deuteronomium 32:11

Overweging/Korte stilte

Orgelspel – Sarabande uit de Franse suite nr 5 van J.S. Bach
door Hans Jacobi

Voorbeden

Zegenbede over Joke's leven

Wij zingen ‘*Gij zijt de zin van wat wij zijn*’ (Lied 760)

Mededelingen door Leanne van uitvaartverzorging Lupine

Muziek – A. Dvorak Symphonie no 9, op 95 ‘Van de
nieuwe wereld’ Largo

U bent van harte uitgenodigd om Joke een laatste groet te
brengen (rondgang om de kist) en samen herinneringen aan
haar te delen in de Tuinkamer.