

Orde van dienst
voor de herdenkingsdienst
op zondag 3 november 2024
in de remonstrantse kerk te Den Haag

*De mensen van voorbij
blijven met ons leven*



Voorgangers: ds. Reinhold Philipp

en ds. Antje van der Hoek

Organist: Hans Jacobi

Zang: Frederiek Muller

Welkom: Rachel Adriaanse

Aanroeping en inkeer

We zingen (staande): *Een mens te zijn* (**lied 807**)

Votum en groet (staande)

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan,
die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst,
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.
Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen.

Inleidende lezing/gebed van inkeer

We zingen: *Bij U is de bron van het leven*
(lied 36a, voorzanger 1x, gemeente 2x)

Woord

We lezen: Psalm 139 (vertaling/hertaling Joanne Klink)

We zingen: *Heer die mij ziet zoals ik ben*
(psalm 139: 1, 2, 7, 8 en 14)

We lezen: Johannes 20:11-17

We zingen: *Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht* (lied 834)

Overdenking

Stilte en orgelspel door Hans Jacobi:
Élévation uit *Messe basse pour les défunts*
van Louis Vierne (1870-1937)

Herdenking van de overledenen
van het afgelopen kerkelijk jaar

We noemen de namen van leden en vrienden die in het afgelopen kerkelijk jaar aan de kring van onze gemeente zijn ontvallen. Voor ieder van hen ontsteken wij ook een kaarsje.

Zingen: *Als alles duister is*
(op de melodie van lied 598)

*Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.*

Pieter van Winden

Willem van Pelt

Elisabeth Johanna Jansen-Maas

Nora Johanna Hagers-Lach de Bère

Wilhelmina Kors-den Dulk

Eric Oude Vrielink

Agnes Olga Jacobs-Tatley

Zingen: *Als alles duister is* (lied 598)

*Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.*

We luisteren naar *Cantique de Jean Racine*
van Gabriël Fauré (1845 -1924)

*Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance
Jour éternel de la terre et des cieux
De la paisible nuit nous rompons le silence:
Divin sauveur, jette sur nous les yeux
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante;
Que tout l'enfer fuie au son de ta voix;
Dissipe ce sommeil d'une âme languissante
Qui la conduit à l'oubli de tes lois!
O Christ! sois favorable à ce peuple fidèle
Pour te bénir maintenant assemblé;
Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle
Et de tes dons qu'il retourne comblé.*

U wordt nu uitgenodigd zelf een lichtje aan te steken voor
een overledene aan wie u denkt. Tijdens het aansteken
van de lichtjes zingen we, steeds herhalend:
May the roads rise to meet you ...

Bidden en geven

Tijdens de voorbeden zingen we: (**lied 367e**)

Het stille gebed wordt beantwoord met: (**lied 367f**)

We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gezongen *Onze Vader* (**lied 370**)

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

- Bloemengroet*
- Collecten**

Sluiting

We zingen (staande): *Ga met God* (lied 416)

Uitzending en zegenbede
(gevolgd door gezongen *Amen*)



* Nabestaanden worden uitgenodigd een witte roos mee te nemen als herinnering aan deze dienst.

** De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:

- Kinderfonds MAMAS*** (Zuid-Afrika)
- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken

U kunt voor uw bijdrage aan de collecte ook onderstaande QR-codes gebruiken:



Collecte Diaconie



Collecte gemeente

U kunt uw donatie voor het collectedoel ook overmaken naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 onder vermelding van:

- Kinderfonds MAMAS
- Remonstrantse gemeente

***Verspreid over heel Zuid-Afrika nemen ruim 1.800 vrouwen meer dan 77.000 kinderen onder hun vleugels. Met opvang, bescherming, eten en vooral veel liefde kunnen zij hen hopelijk een toekomst geven.

De mensen van voorbij - Hanna Lam

*De mensen van voorbij,
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
zij zijn met ons verweven,
in liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.*

*De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensenkinderen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.*

Van harte welkom bij koffie/thee!

Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken:

Zondag 10 november om 10.30 uur:

Kerkdienst o.l.v. Johan Goud

Woensdag 12 november om 14.30 uur:

Wijkbijeenkomst in de Hoeksteen

o.l.v. Antje van der Hoek

Donderdag 13 november om 15.00 uur:

Filosofisch Café met Dennis de Gruijter