
Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o. 12 - 26 september 2024

Agenda

Donderdag, 12 september, 14.00 uur, Meditatiering o.l.v. Reinhold Philipp

Zondag 15 september, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp. Vredeszondag met Avondmaal

Donderdag 19 september, 14.00 uur, Bijbelstudie o.l.v. ds. Reinhold Philipp: de Bergrede

Zaterdag 21 september, 15.00 uur, Filmcafé o.l.v. Reinhold Philipp

Zondag 22 september, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Jan Douwes

(en, alvast voor de volgende periode:

Zaterdag 28 september, 10.30 uur, Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi;

Zondag 29 september, 16.00 uur, Vernissage expositie Olga Grig)

Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur en zijn live te volgen, of later terug te kijken via [Kerkdienst gemist](#)

Zondag 15 september, Vredeszondag

Voorganger ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Vredesweek 16 t/m 24 september

Thema: Samen voor Vrede. Nu!

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog.

Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar de vredesweek.

Ook dit jaar zullen er weer veel mensen samenkomen op lokaal georganiseerde activiteiten met één gemeenschappelijk doel: **vrede**.

Zondag 22 september

Voorganger: ds. Jan Douwes

Organist: Hans Jacobi

Na afloop van de dienst zal er een nagesprek zijn met enkele gemeenteleden, in het kader van zijn mini - stage in de gemeente. In de komende NB plus treft u een introductie van hem aan.

Jan Douwes (1976) is gemeentepredikant van de Remonstranten Dordrecht in een aanstelling van 40%. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig musicus, met een praktijk van professionele koorzang, optredens als solist en incidenteel zang- pedagogisch werk.

[Meer lezen](#)



Vrede komt niet vanzelf, daar moet je steeds weer aan werken, met elkaar.

[Meer lezen](#)



Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:



Ds. Antje van der Hoek

Telefoon: 0252-211204

E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com



Ds. Reinhold Philipp

Telefoon: 06-14500691

E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Collecte derde kwartaal

Door: de diaconale commissie

In het derde kwartaal collecteren wij voor het Aandachtscentrum in Den Haag.

(www.aandachtscentrumdenhaag.nl).

Het Aandachtscentrum werd in 1983 opgericht door een aantal kerken als een plek waar mensen geborgenheid kunnen vinden. Een huiskamer in de stad, waar de bezoekers een kopje koffie kunnen drinken, contact met elkaar kunnen hebben of deelnemen aan de vele activiteiten die door de medewerkers en vrijwilligers worden georganiseerd.

Vaak gaat het om sociaal kwetsbare mensen met meerdere problemen op het gebied van gezondheid, financiën, etc. Er komen veel mensen die eenzaam zijn, dakloos zijn of mensen met een licht verstandelijke beperking of met psychische problemen. De vrijwilligers van het Aandachtscentrum bieden een luisterend oor, zonder oordeel. Het is een plek waar mensen zich 'onvoorwaardelijk' gekend en gezien weten.

In de afgelopen jaren is het aantal bezoekers van het Aandachtscentrum toegenomen, hetgeen zonder twijfel kan worden toegeschreven aan de toename van het aantal daklozen en het tekortschieten van hulp aan de sociaal zwakkeren in de samenleving. Dit heeft ertoe geleid dat de openstelling van het centrum in het afgelopen jaar met meerdere dagdelen is verruimd.

Maar dit leidt uiteraard ook tot hogere kosten, en de opbrengst van deze collecte is dus van harte welkom om het goede werk van het Aandachtscentrum mogelijk te blijven maken.

Wij hopen dan ook dat u dit mooie doel van harte zult willen steunen.



**Aandachtscentrum
Den Haag**



U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: **Aandachtscentrum**.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code gebruiken.

**Donderdag 12 september,
14.00 uur**

**Meditatiekring o.l.v. ds. Reinhold
Philipp**

***De tijd even stil willen zetten? Een
time out?***

Er zijn veel verschillende soorten van stilte.

Tijdens de meditatieoefening is er veel ruimte voor stilte.

De muziek aan het begin stelt ons in staat om stil te worden, een plaatje (foto of tekening) en meditatieve teksten (b.v. Bijbelteksten en/of gedichten) nodigen ons uit om er even bij stil te staan.

Als afsluiting worden indrukken en ervaringen bij een kopje thee met elkaar gedeeld.

Meditatie kan heilzame rust brengen, verdieping en verbondenheid, met jezelf, met elkaar en met God.

Iedereen – met ervaring met mediteren of zonder – is welkom!

Toegang vrij



De stilte is uw huis

*U woont niet in een storm,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds
meer: de stilte is uw huis.*

*Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor ons bent.*

*Wij zoeken stilte, zoeken rust,
in ons komt ruimte vrij.
Opademend zijn wij gerust
en voelen U dichtbij.*

Erik Idema

**Donderdag 19 september,
14.00 uur**

**Bijbelcursus o.l.v.
ds. Reinhold Philipp**

Bergrede (najaar 2024)

De Bergrede is een compositie van de evangelist Mattheüs (hoofdstuk 5 tot en met 7), op basis van de uitspraken van Jezus.

Sommigen zien deze toespraak als een kernachtige samenvatting van Jezus' verkondiging.

De 'Bergrede' is een centrale, zo niet dé centrale tekst in Bijbel en christendom. De soms radicale strekking van de boodschap die de Bergrede uitdraagt, heeft de christelijke kerk(en) en theologie voor grote problemen geplaatst. Uitleg en interpretatie van de drie hoofdstukken uit het evangelie van Mattheüs zijn dan ook steeds gepaard gegaan met misverstanden en compromissen.

De Duitse theoloog Eugen Drewermann zegt dat geen enkele uitspraak van deze rede opgevat dient te worden als een eis, een morele opdracht, een verordening, een nieuwe wet. Jezus beoogt niet een nieuwe wet te geven.



De Bergrede; Carl Bloch 1877

Volgens Drewermann moeten Jezus' woorden therapeutisch opgevat worden en niet wettisch, bevrijdend en niet moraliserend, vernieuwend en niet restauratief.

De Bergrede heeft grote invloed gehad zowel op het christendom als op andere religies, inclusief de Joodse uitleg van de Thora, en op niet-religieuze filosofen.

Toegang vrij

**Zaterdag 21 september,
15.00 uur**

Filmcafé met Reinhold Philipp

**Film: De eenzaamheid van de
priemgetallen**

Samen film kijken en vervolgens (onder het genot van een hapje en drankje) met elkaar delen, wat we hebben gezien en wat ons raakte.

De hoofdpersonen, Alice en Mattia, hebben in hun kinderjaren beiden een traumatische gebeurtenis meegemaakt.

Bij Alice was dat een val van zeven meter hoogte. Een verlamd been en een diepe kras op haar ziel bleef ze steeds met zich meedragen; ze straft haar lichaam door niet te eten.

Mattia's jeugd werd overschaduwd door de verdwijning van zijn geestelijk gehandicapte tweelingzusje, voor wie hij toen verantwoordelijk was. Hij trekt zich steeds verder terug in de wereld van getallen, in een studie wiskunde.



Als de levens van Alice en Mattia elkaar kruisen, zijn ze beiden niet in staat om met hun gevoelens van genegenheid en liefde, om te gaan; als het ware als (tweeling) priemgetallen: 'alleen en verloren, vlak bij elkaar, maar niet dicht genoeg om elkaar echt aan te raken'.

Toegang € 7,50

Opgave gewenst, via tel 070 3250779, of mail remondenhaag@hetnet.nl

Aankondiging vernissage

Olga Grig, zondag

29 september, 16.00 uur

Door: Jacques Zwaan

In tegenstelling tot wat in het jaarprogramma is vermeld, wordt de vernissage van de expositie van Olga Grig **verplaatst van zaterdag 28 september naar zondag 29 september, 16.00 uur.**

De volle agenda van de kunstenares en die van de curator nopen tot deze ingreep.

Graag hopen wij dat u gelegenheid zult hebben om de vernissage te bezoeken.

Meer informatie vindt u in de meer lezen en in de volgende Nieuwsbrief – *Plus* van 26 september.

[Meer lezen](#)



KERK in DEN HAAG

SPIRITUALITEIT, CULTUUR EN SAMENLEVING

Beste lezer,

Het septembernummer van Kerk in Den Haag is verschenen, digitaal én op papier. Lees [hier](#) de digitale versie.



'Je hebt een heel orkest tot je beschikking'

Een orgel ouderwets? Twee jonge Haagse organisten – Joël Boone van de Duinzichtkerk en Andries Bogerd van de Maranathakerk – zijn het daar zeker niet mee eens. Met enthousiasme en toewijding praten ze over hun geliefde instrument. 'Er is veel waarmee je kunt experimenteren en waarmee je het orgel uit het oude grijze hoekje kunt halen.'

Stek zoekt Opruimcoaches

Over de Drempel zoekt Opruimcoaches

Vrijwilligers van Over de Drempel bezoeken als opruimcoach kleurrijke, eigenzinnige mensen met een vol huis. Over de Drempel is een project van Stek en de GGD, dat al ruim 25 jaar mensen met een overvolle woning helpt. Opruimcoaches geven aandacht aan het verhaal van deze mensen en motiveren hen om hun huis weer leefbaar te maken.

Wat vraagt het van de vrijwilliger?

Het vraagt geduld, aandacht en veel creativiteit om mensen met een compleet andere levensstijl te motiveren hun huis te ordenen en op te ruimen. De vrijwillige opruimcoaches gaan eens per week langs bij hun cliënten.

Wat krijgt de vrijwilliger

Vrijwilligers krijgen een introductie in onderwerpen als psychische ziektebeelden en hygiënische probleemsituaties.



Jaarlijks volgen zij een training over bijvoorbeeld motiverende gesprekstechnieken of verschillende communicatiestijlen.

Tijdens de intervisiebijeenkomsten steunen zij elkaar en zij krijgen begeleiding van professionele hulpverleners. Jaarlijks is er een leuke activiteit voor vrijwilligers en cliënten.

Meer weten? Bel of mail naar:

Jan Grotendorst, T 070 318 16 16, E-mail, jgrotendorst@stekdenhaag.nl; of Ria Stoffels, remondenhaag@hetnet.nl.

Zie ook www.stekdenhaag.nl/overdedrempel.

Personalia

Nieuwe vrienden:

Mevrouw Odette van Kempen

Mevrouw Alexandra van Selm

We heten hen van harte welkom in onze gemeente.



Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

Lees verder

[Uitschrijven](#) | [Abonnement beheren](#)

MailPoet