

---

## Extra Nieuwsbrief- Remonstranten Den Haag e.o. 29 augustus - 12 september

---

### Van de Redactie

Door: Peter Kelderman

Bij de Nieuwsbrief - *Plus* van 22 augustus j.l. hebben we helaas twee activiteiten over het hoofd gezien: het **Filosofisch café** van 11 september en de **Meditatiekring** van 12 september.

Hierbij alsnog de informatie over deze twee activiteiten.

---



**Woensdag 11 september,  
15.00 uur**

**Filosofisch café: 'Hoe het vuur te  
redden; een filosofische zoektocht'**

**Door Désanne van Brederode**

Kennen we het vuur nog? Het open haardvuur op televisie biedt veilige vlammen, urenlang, zonder rook, roetdeeltjes en rotzooi. Daarmee is het precies het soort vuur dat we nog dulden: fel flakkerend maar koud en geurloos.

De vlammen op het scherm doen denken aan het vuur waarmee we vandaag de dag leven. Flitsend, assertief en brandend van ambitie, maar tegelijkertijd zijn er meer mensen dan ooit depressief – opgebrand.

Van spetterend, uiterlijk knallend vuurwerk terug naar het innerlijke vuur van de interesse en de verbeelding. Daarover zal Désanne van Brederode bij ons komen spreken.

Désanne van Brederode studeerde filosofie en schrijft columns, artikelen, poëzie en essays over levensbeschouwelijke onderwerpen. Zij geeft daar ook lezingen over. Voorts is zij in het studiejaar 2024/2025 Vrije Schrijver aan de VU te Amsterdam.

Haar laatste twee romans zijn **De Tas** (2021) en **Zielland** (2022), verschenen bij Querido.

---



***Désanne van Brederode***

Na de inleiding en discussie, is er gelegenheid om met elkaar na te praten en een glaasje te drinken.

De discussie wordt geleid door Johan Goud.

De coördinatie berust bij Ernst Klatte.

Toegang voor leden en vrienden € 10,-  
Overige belangstellenden € 15,-

**Opgave gewenst, tel 070 3250779,  
of e-mail: [remondenhaag@hetnet.nl](mailto:remondenhaag@hetnet.nl)**

**Donderdag 12 september,  
14.00 uur**

**Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp**

***De tijd even stil willen zetten? Een time out?***

Er zijn veel verschillende soorten van stilte.

Tijdens de meditatieoefening is er veel ruimte voor stilte.

De muziek aan het begin stelt ons in staat om stil te worden; een plaatje (foto of tekening) en meditatieve teksten (b.v. Bijbelteksten en/of gedichten) nodigen ons uit om er even bij stil te staan.

Als afsluiting worden indrukken en ervaringen bij een kopje thee met elkaar gedeeld.

Meditatie kan heilzame rust brengen, verdieping en verbondenheid, met jezelf, met elkaar en met God.

Iedereen – met ervaring met mediteren of zonder – is welkom!

Deelname vrij.



***De stilte is uw huis***

*U woont niet in een storm,  
maar in een zacht geruis.  
Wie zwijgt en luistert hoort steeds  
meer: de stilte is uw huis.*

*Een stilte die zich horen laat,  
heel zacht, nog ongekend;  
ze fluistert van wat komen gaat  
en wie U voor ons bent.*

*Wij zoeken stilte, zoeken rust,  
in ons komt ruimte vrij.  
Opademend zijn wij gerust  
en voelen U dichtbij.*

*Erik Idema*

---

**Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam**

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> - E-mail: [remondenhaag@hetnet.nl](mailto:remondenhaag@hetnet.nl)

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

## Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

**Lees verder**

Uitschrijven | Abonnement beheren

MailPoet