
Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o.

18 april - 2 mei 2024

Agenda

Donderdag 18 april, 14.00 uur, Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Zondag 21 april, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp

Dinsdag 23 april, 14.30 uur, Bijeenkomst Wijkcommissie Voorburg-Leidschendam, in de Hoeksteen

Zondag 28 april, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Jantine de Vries

Van de redactie

Door: Peter Kelderman

Net zoals de vorige keer een reguliere Nieuwsbrief, met de bekende rubrieken. De kerkdiensten, het Pastoraal team en Collectiedoel, worden gevolgd door de activiteiten: de Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp en de Wijkbijeenkomst Voorburg-Leidschendam. Ook zijn er vooraankondigingen van de jaarlijkse Bustocht, en een (verplaatst) Filosofisch Café.

Madzy van der Kooij bericht over haar diverse kerkbezoeken tijdens de Stille Week, terwijl ikzelf weer een overzicht geef van komende activiteiten vanuit het Landelijk Bureau Remonstranten.

Miriam van Dam wees me erop dat er bij het versturen van de vorige Nieuwsbrief (4 april j.l.) een probleem optrad bij de provider KPN; voor degenen die de vorige Nieuwsbrief hierdoor niet hebben ontvangen en alsnog de 4 april Nieuwsbrief digitaal willen ontvangen: neemt u s.v.p. contact op met Miriam via remondenhaag@hetnet.nl; zij zal deze Nieuwsbrief dan alsnog sturen.



De Nieuwsbrief van 4 april is, net als eerder verschenen Nieuwsbrieven ook te vinden op de website, in de WIKI onder Nieuwsbrieven.

Zoals eerder gemeld: de volgende Nieuwsbrief (2 mei; Hemelvaart /Pinksteren) zal een Nieuwsbrief-Plus editie zijn. Kopij graag aanleveren voor zaterdag 27 april. Ook de editie van 23 mei is een Nieuwsbrief-Plus. Kopij graag aanleveren voor zaterdag 18 mei.

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn live te volgen, of later terug te kijken via [Kerk TV](#).

Zondag 21 april

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist : Hans Jacobi

Met medewerking van **Floris Brieffies** (cello).

Hij speelt tijdens de dienst werken van J.S. Bach:
Cello Suite No.5 in C mineur, BWV 1011, en Cello
Suite No.4 in Es majeure, BWV 1010.



[Meer lezen](#)

Zondag 28 april

Voorganger: ds. Jantine de Vries

Organist: Hans Jacobi

Meer informatie over Jantine de Vries vindt u
binnenkort op de website.



[Meer lezen](#)

Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:



Ds. Antje van der Hoek

Telefoon: 0252-211204

E-mail: hoekpred.remodennaag@gmail.com



Ds. Reinhold Philipp

Telefoon: 070-3878732

E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Collecte tweede kwartaal

Door: de diaconale commissie

In het tweede kwartaal collecteren wij voor een buitenlands doel: 'Support Rwanda'.

Support Rwanda is een stichting die onder het motto "laten we iets doen, want niets doen is geen optie" in het noordwesten van Rwanda noodhulp verstrekt aan arme gezinnen en alleenstaande moeders. Het werk van Support Rwanda is gestart in de corona-tijd, maar is nadien voortgezet omdat er in dit afgelegen gebied grote armoede heerst. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn ook hier de kosten van voedsel met maar liefst 45% gestegen!

De stichting werkt samen met de lokale diaconie van de Presbyterian Church in Rubengerea. De coördinatie van de hulp wordt verzorgd door een team bestaande uit een lokale bewoner, een diaken en de pastoor. Zij doen dit werk op vrijwillige basis.

In samenwerking met dit team worden arme gezinnen, waaronder veel eenouder-gezinnen waarvan de vader in de genocide is omgekomen, ondersteund in de basisbehoeften voor levensonderhoud. Verder ontvangen deze families hulp om op termijn zelfvoorzienend te zijn. Zoals hulp bij het aanleggen van een moestuin, de aanschaf van geiten en kippen en voorzieningen voor eigen drinkwater. De kinderen van deze gezinnen worden geholpen met schoolmaterialen en schoolgeld. Ook ontvangen de gezinnen incidenteel hulp voor medische kosten.

In het afgelopen jaar is het gebied waar 'Support Rwanda' werkt, getroffen door ernstige overstromingen en aardverschuivingen, dus dit jaar wordt er naast de reguliere noodhulp ook hulp verstrekt op het gebied van het herstel van woningen en wegen. Deze hulp geschiedt in samenwerking met **Wilde Ganzen**.



Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR code gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding van: Support Rwanda



Donderdag 18 april, 14.00 uur

Bijbelcursus o.l.v.

ds. Reinhold Philipp

De troost van Prediker



"Lucht en leegte", zegt Prediker, "lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, van al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?"

Met deze woorden zet Prediker de toon van zijn kritische beschouwingen. Hij ervaart leegte in zijn leven en in de wereld om hem heen.

Deelname vrij

[Meer lezen](#)

Dinsdag 23 april, 14.30 uur

**Wijkbijeenkomst Voorburg -
Leidschendam**

Door: Annelies van Kampen

Op dinsdag 23 april organiseert de wijkcommissie Voorburg-Leidschendam een wijkbijeenkomst waarvoor wij u allen graag uitnodigen.

Het Thema zal zijn: Zo vrij als een vogel

Voor info, zie de meer lezen en de Nieuwsbrief van 4 april j.l.

[Klik hier](#) voor een blog die ds. Antje van der Hoek voor de website over dit onderwerp heeft geschreven. Zij houdt een inleiding, mede naar aanleiding van het boek van de Vlaams-Poolse filosofe Alicia Gescinscka: 'De verovering van de vrijheid' (Lemniscaat, Rotterdam, 2011).



Hierna gaan we, aan de hand van enkele tekstfragmenten en ieders ervaring, met elkaar in gesprek over de inspiratie die wij daaraan kunnen ontleenen

De bijeenkomst vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 te Voorburg.

Opgave is niet nodig.

[Meer lezen](#)

Bustocht op dinsdag 21 mei

Door: Ninon Vercoutre namens de
Diaconale Commissie

Onze jaarlijkse bustocht zal plaatsvinden op
dinsdag 21 mei a.s.; zie de Nieuwsbrief van 4 april
j.l. De bestemmingen zijn: **Delfshaven** en de
Maeslantkering bij Hoek van Holland.

De bustocht is voor iedereen geschikt, jong of
oud, en goed of slecht ter been; zonder/met
rollators. Er hoeft niet veel gelopen te worden. We
verzamelen om 9.45 uur bij de kerk; de bus
vertrekt klokslag 10.00 uur. Rond de klok van
17.30 uur zullen wij weer terug zijn bij de kerk.

Opgave voor deelname kan tot uiterlijk **zondag 12
mei a.s.** bij de administratie van de kerk, of via de
intekenlijst in de hal. Graag eventuele
dieetwensen voor de lunch op de intekenlijst
vermelden.



De bijdrage voor deze bustocht bedraagt **€ 25,-
per persoon**, tevoren over te maken naar
rekening NL93INGB 0000 0063 97 van de
Remonstrantse Gemeente te Den Haag, onder
vermelding Bustocht 2024.

Wij hopen met u op een gezellige en interessante
bustocht!

Het filosofisch Café is verplaats van woensdag 22 mei naar woensdag 29 mei 15.00 uur

Filosofisch Café
o.l.v. Roland van Raak

Erasmiaanse waarden

Na de inleiding en discussie, is er gelegenheid om
met elkaar na te praten en een glaasje te drinken.
De discussie wordt geleid door emeritus
predikant-Johan Goud. De coördinatie van het
Filosofisch café berust bij Ernst Klatte.

[Meer lezen](#)



Overdenkingen na de Stille Week

Door: Madzy van der Kooij

De mooiste – kerkelijke – week van het jaar is alweer voorbij. Ik bedoel dan de Stille Week, die aanvangt op Palmzondag. Voor ons is dat het begin van een week met acht keer een bezoek aan de kerk – heerlijk. Nu is dat voor Remonstranten vrij ongebruikelijk en ik heb het pas leren kennen, toen we in Zwolle gastlid waren van de Lutherse Gemeente. Zoals bekend (neem ik aan), is de Lutherse kerk behoorlijk hoogkerkelijk, met uitgebreide liturgieën en vaak Avondmaal.

Na de feestelijke dienst op Palmzondag, volgen er drie avonden met een vesper van een half uur – heel sober. Dat hebben we in Zwolle meegemaakt en ook in Rijswijk bestaat dat, zij het niet in één kerk. Zo waren er dit jaar twee vespers in de RK kerk en één in de Nieuwe Kerk (PKN). Witte Donderdag – met Avondmaal uiteraard – hebben we ook in Rijswijk bijgewoond, al had dat natuurlijk ook in onze eigen kerk gekund (al bleek het daar dit jaar Paarse Donderdag te zijn). De reden daarvoor was, dat er na afloop de mogelijkheid was om gezamenlijk The Passion te kijken en dat is op een groot doek toch leuker dan op de televisie. Het aantal mensen dat bleef, was nogal klein; wel was een groep jongeren – uit een evangelische gemeente – speciaal hiervoor naar de kerk gekomen. Ik vond dat een bijzondere bijeenkomst en hopelijk is dat volgend jaar weer aan de orde. Helaas duurt het tot 22.15 uur en dat is wat laat om nog een leuk nagesprek te hebben – al waren er wel kaarten aanwezig met vragen.



Goede Vrijdag weer in onze eigen kerk, die voor de gelegenheid ook was leeggehaald, een gewoonte die er vroeger niet was, maar nu gelukkig wel. Op Stille Zaterdag weer richting PKN kerk, waar we wederom aan het Avondmaal konden deelnemen.

Na afloop volgt dan thuis het eerste glaasje wijn na de vasten en een paaseitje. (Wij eten ze heel streng pas vanaf die dag, want het zijn PAASEitjes en geen VASTENEitjes, maar dat moet iedereen natuurlijk helemaal zelf weten!) Tot slot natuurlijk de dienst op paasochtend weer in de eigen kerk, waar de nieuwe paaskaars werd binnengebracht.

Tot onze grote vreugde en dankbaarheid, werden wij verblijd met de oude paaskaars – een hele eer.

Als iemand mij zo'n 50 jaar geleden had verteld, dat ik de Stille Week qua kerkgang een hoogtepunt zou vinden, had ik zeer verbaasd gekeken. Tja, ook Remonstranten kunnen soms hoogkerkelijke trekjes vertonen!

Van het Landelijk Bureau Remonstranten

Door: Peter Kelderman

In deze rubriek wil ik u wijzen op diverse activiteiten in de komende weken, zoals die te vinden zijn op de website van het Landelijke Bureau Remonstranten; [klik hier voor meer informatie](#)

Zondag 21 april, 14.00 – 16.00 uur, Geertekerk Utrecht

Lezing door Marinus van den Berg: 'Zwijgen of praten?'

Veel mensen kennen Marinus, onder meer van zijn gedichten. Hij is pastor, publicist en (begenadigd) spreker over afscheid, verlies en rouw. Marinus zal stilstaan bij het thema: zwijgen of praten. We leggen nu vaak het accent op de waarde van praten. Soms lijkt het echter wel een móeten praten. Vroeger lag de nadruk op zwijgen, maar zwijgen was soms ook 'verzwijgen'.

Deelname: gift na afloop

Opgave: per email: 21april@trost.nl

Zondag 28 april, 14.00 – 16.30, Geertekerk Utrecht

Lezing door Vera de Ley: Mystiek van het Rozenkruis

Godsdienstfilosoof dr. Daniel van Egmond heeft in een lezingenserie de mystiek van het Rozenkruis beschreven. Vera de Ley heeft de lezingen bewerkt tot een prachtig boek met veel illustraties. De mystiek van het rozenkruis staat in een lange, wereldwijde traditie die vanuit alle culturen, zonder onderbreking, dit licht aan de wereld wil geven. De presentatie wordt gevolgd door muziek van violiste Julie Chen.

Deelname: vrijwillige bijdrage

Graag aanmelden via minouc.heijbroek@gmail.com

Zaterdag 11 mei, 14.00 – 16.00 uur, Arminiuskerk Rotterdam

Lezing met concert door Jos van der Kooy

Organist Jos van der Kooy vertelt en speelt vandaag muziek die hoort bij Hemelvaart en Pinksteren. Op het repertoire staan bijv. werken van Bach, Reger, Durufé en Messiaen. Iedereen is welkom, opgave vooraf is niet nodig.

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

Lees verder

MailPoet