

Lijdenswegmeditaties
(met de kruiswegstaties van Sieger Köder)
op Goede Vrijdag 2024
Aanvang: 19.30 uur

Met het kruis beladen



Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Welkom door Gerry Westland

Zingen(staand): *O liefde die verborgen zijt*
(lied 561)

Bemoediging en groet

V: Eeuwige, wees ons genadig!

A: Op U hopen we!

V: Wees onze sterkte, iedere dag,

A: wees onze hulp in tijden van nood!

V: Genade zij u en vrede! Amen

Gebed

Zingen: *Uit diepten van ellende*
(lied/psalm 130, 1.2.3)

Veroordeeld



Schriftlezing: Markus 15: 1-15

Woorden ter overdenking

Zingen (staand): *Jezus, om uw lijden groot*
(lied 558, 1.7.8.9.10)

De last is te zwaar



Woorden ter overdenking

Zingen: *Zie de mens die in zijn lijden* (lied 586)

***Iemand helpt
(het kruis dragen)***



Schriftlezing: Markus 15: 20b.21

Woorden ter overdenking

Zingen: *Zend ons een engel* (lied 259, 1.2.4)

Een liefdevol gebaar



Woorden ter overdenking

Zingen: *Evenals een moede hinde* (lied 42, 1.5.6)

Beroofd van kleren en waardigheid



Schriftlezing: Markus 15: 22-26

Woorden ter overdenking

Zingen: *Mijn ogen zijn gevestigd (lied 25a)*

Bespot en uitgelachen



Schriftlezing: Markus 15: 29-32

Woorden ter overdenking

Zingen: *Mijn God, waarom verlaat Gij mij?*
(lied/psalm 22, 1.3.6.7)

Waarom hebt G(g)ij mij verlaten?



Schriftlezing: Markus 15:33-39

Woorden ter overdenking
Zingen: *O hoofd vol bloed en wonden*
(lied 576b, 1.2.6.7)

Ontroostbaar



Woorden ter overdenking

Zingen: *Blijf mij nabij* (lied 247)

Niet te vatten geheim



Schriftlezing: Markus 15: 42-46

Woorden ter overdenking

Orgelspel

Gebed (gezamenlijk)

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar belediging is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij vertrouwen brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.

Als ik geef, zal mij gegeven worden.
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden.
Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
Amen

Zingen: *Nu valt de nacht* (lied 590, 1.2.3.4)

Wegzending

“Zij mogen Jezus doden, begraven,
in het graf sluiten met een zware steen.
Christus zal verrijzen!
Goede Vrijdag moet voorgaan, Pasen zal volgen!
Zijt verzekerd,
de Heer zal zijn werk levend maken.”
(Johannes Uytendogaert)

De dienst eindigt zonder zegen en in stilte.