

**Orde voor de dienst van Witte Donderdag 2024
in de remonstrantse kerk in Den Haag**

Aanvang: 19.30 uur

***Breken en delen van brood en wijn
als maaltijd van herinnering***



Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Orgelspel

Welkom en aansteken paaskaars door Wim Uittenbogaard

Zingen (staand): *Alles wat over ons geschreven is* (**lied 536, 1.2.3**)

Bemoediging en groet

Zingen (staand): *Gij onderhoudt de vlam* (**lied 536, 4**)

Inleidende woorden

Gebed

Zingen: *Jezus om uw lijden groot* (**lied 558, 1.4**)

Schriftlezing: Exodus 12:1-3.11.17

Het pesachmaal als herinnering aan bevrijding

De Heer zei tegen Mozes en Aäron, in Egypte: 'Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: "Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het pesachmaal. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Generatie na generatie moeten jullie het feest van het Ongedesemde Brood vieren, omdat Ik jullie die dag uit Egypte heb geleid.

Zingen: *De Heer is mijn herder* (**lied 23b**)

Schriftlezing: 1 Korintiërs 11:23-26

Breken en delen van brood en wijn als herinnering aan Jezus

Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei:

‘Dit is mijn lichaam voor jullie.

Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’

Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker en zei:

‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’

Altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.’

Zingen: *Als we weer het brood breken (lied 387)*

Tafelgebed

Delen van brood en wijn (in stilte)

Gebed

Zingen: *De dag, door uwe gunst ontvangen (lied 248)*

Schriftlezing: Mattheüs 26:30.31

Jezus en zijn leerlingen zongen een lied om God te danken.

Daarna gingen ze op weg naar de olijfberg.

Jezus zei tegen zijn leerlingen:

“Vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. (...)

Maar luister goed: Ik zal opstaan uit de dood.”

De paaskaars wordt gedoofd.
Daardoor wordt de overgang gemarkeerd
naar de nacht van overlevering, verloochening en verraad
en naar de dag van het lijden en sterven van Jezus.

Zingen: *In stille nacht* (**lied 571**)

De aanwezigen verlaten in stilte de kerkzaal.

Kerkdiensten in de komende dagen:

Goede Vrijdag 29 maart om 19.30 uur:
Lijdenswegmeditatie o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Paaszondag 31 maart om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek

Zondag 7 april (Beloken Pasen) om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Sjerp van der Vaart