

Remonstranten Den Haag

Orde van dienst voor zondag 11 februari 2024,
aanvang 10.30 uur

Voorganger: ds. Antje van der Hoek,
Organist: Hans Jacobi

i.s.m. Werkgroep Groene Kerk (Coos van Beuningen,
Madzy van der Kooij en Wim Uittenbogaard
en Nellie Schuring-Versteeg)

Welkom: Louise van Stolk



- HET KOMT GOED! - KOMT HET GOED? -

Vorbereiding

Orgelipel/ Welkom en aansteken van de kaars

Aanroeping en inkeer

We zingen (staande): ‘*Gezegend die de wereld scheidt ...*’
(Lied 984)

Votum en groet

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en de grond waarop wij staan,
die dag uit nacht tot leven wekt,
die ons adem schenkt en oproept tot verbondenheid -
van planten, dieren, mensen – al wat is,
ter ere van zijn Naam.

Groet

Moge de overvloed van zijn Geest –zwevend over de
wateren, van het vroegste begin - onze harten vervullen

Epiklelied: ‘Tot u Heer is ons hart gericht’

*Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen*

Kinderen ontsteken hun licht. We zingen het kinderlied
'Goedemorgen, welkom allemaal!' (Liedboek 288)

Gebed van inkeer/Inleidende lezing

Inleidende lezing/ acclamatie: *'Acclamatie: 'Bron van
het zijnde, groot zijt Gij' (Lied 987, 1^e couplet;
voorzanger 1x, gemeente 2x)*

Woord en gebed

Bijbellezing: Gen 9: 1-17

We zingen: *'In de bloembol is de krokus'*
(Lied 982: 1 en 2)

Bijbellezing: Col. 1:15-20

We zingen: *In de bloembol is de krokus* ' (Lied 982: 3)

Overweging

Stilte/Orgelspel - Haiku voor orgel van Hans Jacobi

O, oude vijver!

een kikvors springt van de kant,

geluid van water. (Matsuo Basho, vert. J. Van Tooren)

Tijdens de voorbeden zingen we ' *Wijs ons de weg* ' (3x).

Wijs ons de weg

tekst Margyt Poortstra
muziek Ton Vandervalk



Wijs ons de weg om de aarde te bewaren.



Houd in uw handen het werk dat Gij begon.

Het stil gebed wordt beantwoord met: “*Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken*” (Lied 367f).

We besluiten de gebeden met een gezamenlijk
uitgesproken Onze Vader (Antjie Krog):

*Onze Broze Aarde die zich onder het universum
uitstrekt,
lat Uw bestaan ons heilig worden,
laat ons U zien als een koninkrijk,
laat ons goed voor U zorgen,
voor Uw oppervlak
als ook voor Uw diepten.
U geeft ons elke dag
ons dagelijks licht, getemperd water,
fotosynthese en brood
maar onze vervuiling kunt U niet vergeven,
ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen;
leid ons in de verzoeking om
U boven alles lief te hebben
U te verlossen van alle etterende ontering.
Want U behoort dit punt in het heelal
en zijn kracht, zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht
tot in de oneindigheid.*

Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en
aankondiging collectedoel ten bate van het eerste
kwartaal (St. Weekje weg) * en de eigen gemeente.

Toelichting op bloemschikking.

Sluiting

We zingen (staande): *'Aan U behoort, o Heer der heren'*
(Lied 978)

Uitzending en zegenbede/ gezongen Amen



Van harte welkom bij koffie/thee!

*De stichting Weekje weg maakt al ruim 40 jaar korte vakanties mogelijk voor gezinnen met kinderen t/m 12 jaar die rond moeten komen van een minimum inkomen. Op die manier wil 'Weekje Weg' de maatschappelijke deelname van hun vakantiegasten bevorderen. Een leuke vakantie heeft een positieve impact op het dagelijkse leven van veel arme gezinnen.

U kunt ook met onderstaande QR-codes uw bijdrage voor de collectes overmaken.



QR Diaconie



QR gemeente

U kunt uw donatie voor het diaconale doel
Ook overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97
onder vermelding van: Stichting Weekje weg

Agenda:

Donderdag 15 februari, 14.00 uur
bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

Zaterdag 17 februari, 17.00 uur vernissage
Marja van Bijlevelt en Renata Bauer

Zondag 18 februari, 10.30 uur dienst
o.l.v. ds. Reinhold Philipp