
Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o. 9 - 23 november 2023

Agenda

- Do 9 nov 14.00 uur Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp
- Zo 12 nov 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Jan Douwes; Kinderkring
- Di 14 nov 14.00 uur Winterlezing -2 - Hoop en Troost door dr. Johan Goud
- Do 16 nov 14.00 uur Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp
- Za 18 nov 10.30 uur Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi
- Zo 19 nov 10.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. Reinhold Philipp
Na deze deze dienst volgt de **Algemene Vergadering**.
- Di 21 nov 14.00 uur Winterlezing – 3 – Hoop en Troost door dr. Johan Goud
*(En, alvast voor de volgende periode: zaterdag 25 november 10.00-16.00 uur:
Bezinningsdag 2 o.l.v. Sylvia Saakes)*

Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. Ze zijn live te volgen, of later terug te kijken via [Kerk TV](#).

Zondag 12 november

Voorganger: ds. Jan Douwes

Organist: Hans Jacobi

Jan Douwes (1976) is gemeentepredikant van de Remonstranten Dordrecht in een aanstelling van 40%. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig musicus, met een praktijk van professionele koorzang, optredens als solist en incidenteel zangpedagogisch werk.



ds. Jan Douwes

Van 1996 tot 2006 studeerde hij Godegeleerdheid in Leiden, en van 2020 tot 2021 was hij masterstudent aan het Remonstrants Seminarium. Dordrecht is zijn eerste gemeente als predikant.

Deze dienst is er ook kinderkring.

[Meer lezen](#)

Zondag 19 november

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Na de dienst zal de Algemene Vergadering gehouden worden.



Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:



Ds. Antje van der Hoek

Telefoon: 0252-211204

E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com



Ds. Reinhold Philipp

Telefoon: 070-3878732

E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Collecte vierde kwartaal

Door: de diaconale commissie

In het vierde kwartaal van 2023 collecteren we voor Musicians Without Borders (www.musicianswithoutborders.org).

Onder het motto 'oorlog verdeelt, muziek verbindt', organiseert deze stichting al meer dan 20 jaar muziekprojecten voor kinderen en jongeren in diverse (post)conflictlanden, met het doel om verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen te verminderen, vreedzame samenleving en samenwerking te bevorderen, kinderen en jongeren weerbaarder te maken en door oorlog veroorzaakte wonden te helen.

Tegenwoordig is de groep actief in Midden-Amerika (El Salvador), Oost-Afrika (Rwanda), Europa (onder meer Kosovo, Bosnië en Herzegovina, Noord-Macedonië en Noord-Ierland) en het Midden-Oosten (Palestina en Jordanië).

In tijden van oorlog en verdeeldheid is het werk van Musicians Without Borders belangrijker dan ooit.

Graag vragen wij daarom uw gulle gaven voor dit prachtige doel.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR code gebruiken.



U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: **Musicians Without Borders.**



Liturgisch bloemschikken

Door: Nellie Versteeg

Bij de Liturgische/symbolische bloemschikking van zondag 5 november (zie foto), na de dienst ter herdenking van de mensen die ons dit jaar zijn overleden, was ik blij verrast door de opmerkingen van zowel de voorgangers als de bezoekers.

Hun waardering voor mijn toevoeging van natuurlijke materialen, geïnspireerd door de lezingen uit Psalm 90 en het Hooglied, naast de zang en muziek in de eredienst, geeft mij de moed om hiermee door te gaan.

Wilt u meer weten of meedenken over dit werken met natuurlijke materialen als uitdrukking van lezingen uit de Bijbel, bel of mail me dan:

Nellie Schuring-Versteeg.

N.versteeg52@kpnmail.nl

070-7803162

Aankondiging Adventsmiddag 15 december 2023

Door: diaconale commissie

Met de donkere dagen voor Kerst wil de Diaconale Commissie u allen uitnodigen voor onze jaarlijkse Adventsmiddag op vrijdag 15 december.

In tegenstelling tot vorig jaar hebben wij dit jaar voor u een lunch verzorgd.

De deuren van de kerk gaan om 11.30 uur open waarna u in de kerkzaal met een kopje koffie of thee wordt ontvangen. Rond 12.00 uur zal in de sfeervol aangeklede kerkzaal het programma beginnen met o.a. het samen zingen, het luisteren naar een kerstverhaal en de overdenking, en samen een hapje eten. Het einde van deze Adventsmiddag zal zijn rond 14.30 uur.

Gedurende de lunch zult u worden voorzien van luxe broodjes, een wijntje of een glaasje frisdrank, net zoals u vorig jaar gewend was.



De kosten voor deze middag bedragen € 5,00 welke u bij binnenkomst dient te voldoen.

U kunt zich opgeven door middel van een intekenlijst die vanaf 6 november in de gang van de kerk wordt opgehangen, of telefonisch bij de administratie van de kerk, 070-3250779.

Zondag 3 december sluit de mogelijkheid om zich nog op te geven voor deze Adventslunch.

De Diaconale Commissie wenst u een sfeervolle middag toe.

Donderdag 9 november, 14.00 uur

Meditatiekring o.l.v. ds. Reinhold Philipp

De tijd even stil willen zetten? Een time-out? 'De kracht van het verbonden zijn in stilte'. Bij een groepsmeditatie is in stilte elkaars nabijheid voelbaar.

Deelname vrij.

[Meer lezen](#)



**Dinsdag 14 en 21 november,
14.00 uur**

**Winterlezingen over het jaarthema:
Troost**

Door: dr. Johan Goud

Dit zijn de tweede en derde van vier
dinsdagmiddaglezingen in november, waarin
Johan Gouds recente boek: *Een brief die niet
meer dicht kan*, een grote rol speelt.

De onderwerpen zijn op: 14 november -
Zekerheid en uitdaging (hoop en liefde); op 21
november - **Raadsels en het raadselwoord God**.
Citaat uit het boek: 'Als we elkaar proberen te
troosten gaan we op zoek naar een begin van
zekerheid. Niet een zekerheid, die door een min
of meer sluitend betoog verantwoord kan worden,
maar een innerlijk overtuigd zijn, dat durft te
hopen.

Te hopen op een rust die onrustbarende feiten
niet ontkent, maar evengoed rust is – zoals
schoonheid ons het gevoel kan geven dat we in
de wereld passen.'



*Foto: Paul Klee, Zeilschepen, 1927: 'de apostel '
Paulus Klee / tekent de schepen op de zee /
boven hun eigen zwaarte uit' (J.W.Schulte
Nordholt)*

**Deelname voor leden, vrienden en overige
belangstellenden: € 5,- /per keer.**

**Opgave gewenst, tel 070 3250779, of
remondenhaag@hetnet.nl.**

[Meer lezen](#)

**Donderdag 16 november,
14.00 uur**

**Bijbelcursus o.l.v.
ds. Reinhold Philipp**

De troost van Job

Het boek Job is mogelijk het oudste boek in de
Bijbel. Het speelt in de tijd van de aartsvaders en
het gaat over een man met de naam Job, die alles
verliest, zijn rijkdom, zijn familie en zijn
gezondheid. Vervolgens worstelt hij met de vraag:
Waarom? Waarom...

[Meer lezen](#)



**Zaterdag 18 november,
10.30 uur**

Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Thema: Meesters van de troost

**Deze keer is het thema: Troost van de natuur
(Debussy, Ravel, Ton de Leeuw)**

Debussy was de eerste Westerse componist die serieus leerde van de natuur. In zijn muziek verglijdt het maanlicht, stoeit de wind over de vlakten en spelen de golven hun spel..

[Meer lezen](#)



Deelname: voor leden en vrienden vrijwillige bijdrage; overige belangstellenden €5,- per keer

KERK in DEN HAAG

SPIRITUALITEIT, CULTUUR EN SAMENLEVING

Beste lezer,

Het novembernummer van Kerk in Den Haag is verschenen, digitaal én op papier. Lees [hier](#) de digitale versie. Hieronder vindt u een voorproefje.



Foto: labyrint op het voorplein van de Haagse Jacobus de Meerderekerk.

Wat bepaalt je stem?

Op woensdag 22 november mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vijf willekeurige stadsgenoten van verschillende Haagse geloofsgemeenschappen vertellen wat voor hen het belangrijkste thema is bij deze verkiezingen. Op basis waarvan bepalen zij hun stem en hangt deze keuze ook samen met hun geloof?

Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> - E-mail: remondenhaag@hetnet.nl

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

Lees verder

[Uitschrijven](#) | [Abonnement beheren](#)

MailPoet