

---

## Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o. 4 - 18 januari 2024

### Agenda

Zondag 7 januari, 10.30 uur, Kerkdienst Epifanie met voorganger ds. Reinhold Philipp

Donderdag 11 januari, 14.00 uur, Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp

Zondag 14 januari, 10.30 uur, Kerkdienst met voorganger ds. Antje van der Hoek

Donderdag 18 januari, 14.00 uur, Bijbelcursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

*(En, alvast voor de volgende periode:*

*Vrijdag 19 januari, 14.00 uur - Museum Voorlinden, Wassenaar)*

---

### Van de redactie:

**Miriam, Hans en Peter wensen u allen  
een voorspoedig, gezond 2024!**



## Uit de kerkenraad

Door: Betty Renssen

Allereerst wens ik u allen, namens de kerkenraad, een gezond en voorspoedig 2024!

In december hebben velen van ons genoten van de goed georganiseerde en erg gezellige adventsbijeenkomsten in De Hoeksteen en in onze kerk.

Op kerstavond hadden we een volle kerk, met zang van Frederiek Muller en het kerstkoor, en met een feestelijk glaasje Glühwein na afloop.



Op eerste kerstdag misten we helaas het optreden van het Remo kerstorkest, maar was het met een door Frederiek Muller gezongen aria uit de Messiah toch een feestelijke dienst. En ook op Oudjaar wisten velen van u de kerk te vinden; erg fijn.

---

## Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. Ze zijn live te volgen, of later terug te kijken via [Kerk TV](#).

### Zondag 7 januari, Epifanie

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi



### Zondag 14 januari

Voorganger: ds. Antje van der Hoek

Organist: Hans Jacobi



---

## Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:



**Ds. Antje van der Hoek**

Telefoon: 0252-211204

E-mail: [hoekpred.remodenhaag@gmail.com](mailto:hoekpred.remodenhaag@gmail.com)



**Ds. Reinhold Philipp**

Telefoon: 070-3878732

E-mail: [reinholdphilipp@freedom.nl](mailto:reinholdphilipp@freedom.nl)

---

## Collecte eerste kwartaal

### Door: de diaconale commissie

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar collecteren wij voor de [Stichting Weekje Weg](#).

Deze stichting biedt al ruim 40 jaar vakanties aan gezinnen met kinderen t/m 12 jaar, die rond moeten komen van een minimum inkomen. Het doel van deze vakanties is om hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun sociaal isolement te doorbreken. De kinderen van deze gezinnen zien elk jaar hun vriendjes op vakantie gaan, terwijl zij zelf thuisblijven. Zes weken lang thuis, want er is ook geen geld voor het zwembad of andere uitstapjes. En als ze terugkomen op school, dan zijn zij diegenen zonder leuk vakantieverhaal.

Helaas komt deze situatie in steeds meer gezinnen voor; de verborgen armoede in Nederland neemt toe. De Stichting Weekje weg verzorgt ook voor Vluchtelingenwerk Nederland vakanties voor eenoudergezinnen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, en het bevordert de integratie. De visie van deze stichting is: Vakantie voor iedereen!

Weekje Weg bevordert op deze manier de sociale en maatschappelijke deelname van hun gasten. Door er even helemaal uit te zijn, heeft de mens weer nieuwe energie om actief deel te nemen aan de maatschappij. De positieve ervaring van een leuke vakantie heeft een bijzondere impact op het dagelijkse leven van heel veel gezinnen.

**Wij hopen dan ook dat u dit mooie doel van harte zult willen steunen.**



Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR code gebruiken.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding van: **Weekje weg**.

## Collecte kerstperiode

De opbrengst van de collectes in de kerstperiode, voor het Aandachtscentrum Den Haag bedraagt: **€ 1188,45**.

Hanneke Veldhorst van het Aandachtscentrum was zeer verheugd met dit mooie resultaat.

Heel veel dank hiervoor!

**Het Aandachtcentrum kan hier veel mooie dingen mee doen.**



*Gesprekskring in het Aandachtscentrum*

## Nieuwjaarswens 2024

Door: ds. Reinhold Philipp

*Toekomst is wat je toekomst  
toekomstig tot het toekomst  
tot de toekomst toekomst  
hoop ik voor je dat het goedkomt*

Een citaat uit een liedtekst van de zanger Raploid. Zijn bespiegelingen over 'toekomst' fascineren me. Is de toekomst inderdaad iets wat ons toekomt, wat zich ons aandient, wat ons toevalt zonder dat we er iets aan kunnen doen? Collega Evelijne Swinkels-Braaksma schrijft in haar gedicht 'Klein Credo' (uit: 'Honderdmaal een nieuwe dag' of 'Het vrije lied 2023'): 'Geloven dat is toekomst maken'. Zij gaat er dus kennelijk van uit, dat we met geloof meer kunnen doen dan alleen afwachten wat op ons afkomt. Met ons vertrouwen op God kunnen we de toekomst 'doorlaten', kunnen we zonder angst en met een open blik aandachtig luisteren naar wat zich aandient, maar kunnen we ook 'toekomst maken', onze toekomst mede gestalte geven. Soms hebben we hier hulp bij nodig. In een ander gedicht schrijft Evelijne:

*Ik geloof in engelen  
ze laten je niet alleen.  
Ze zijn als al die mensen  
vol liefde om ons heen.*

Ik hoop voor ons allen (soms een hopen tegen beter weten in), dat het in 2024 goedkomt. Als het niet goedkomt, dan hoop ik, dat er liefdevolle engelen om ons heen zijn. Soms realiseer je je pas later dat je een engel hebt ontmoet. 'Engelen doen zich soms voor als gewone mensen', schrijft Elly Zuiderveld-Nieman in haar boekje 'Engelen zijn overal'. 'Maar ze worden wel door God gestuurd. Met een pannetje soep, een troostend woord of een lied dat je erbovenuit tilt.' We hebben allemaal af en toe engelen nodig die ons bemoedigen, troosten, over twijfels heen helpen. En als we er eerlijk over nadenken, is er dan uiteindelijk niet altijd wel een reddende engel, die ons aankijkt, toelacht, ons opbeurt, ons overeind helpt en een stuk van de weg met ons meegaat? Dan kan een familielid of vriend(in) zijn. Maar vaak is het ook zomaar een vrouw of een



**Ik hoop dat 2024 een jaar vol engelen wordt! Ik gun het ons!**

*Ik gun je  
Ik gun je elke dag een engel,  
die voor je zorgt,  
wanneer het niet zal gaan zoals je graag zou  
willen  
en je geen enkel lichtpunt ziet.  
Ik gun je elke dag een engel,  
die steeds tot helpen is bereid,  
een engel met een hart vol liefde,  
die met je strijdt en met je lijdt.  
Ik gun je dat een stille kracht jouw pijnen stilt,  
en dat je zegt:  
'Ik ben vandaag -als door een wonder-  
weer even opgetild!'*

(Frits Deubel)

Maar vaak is het een leenaar, een vrouw of een man of een kind, een mens, die precies op het juiste moment iets doet of zegt, wat een beetje licht brengt. Vaak zijn ze er zich niet eens van bewust.

## Nieuwjaarswens 2024

Door: ds. Antje van der Hoek

*'Blijf niet staren op wat vroeger was.*

*Sta niet stil in het verleden.*

*Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen -  
het is al begonnen merk je niet?'*

(naar Jes 43:18-19)

Met deze hoopvolle woorden, in de hertaling van de vorig jaar overleden, dichter en theoloog Huub Oosterhuis, wens ik u alle goeds toe voor dit nieuwe jaar, 2024!



---

## Donderdag 11 januari, 14.00 uur

Meditatiekring o.l.v. Reinhold Philipp

De tijd even stil willen zetten? Een time out?

'De kracht van het verbonden zijn in stilte'. Bij een groepsmeditatie is in stilte elkaars nabijheid voelbaar.

Deelname vrij.

[Meer lezen](#)

---



**Donderdag 18 januari,**

**14.00 uur**

**Bijbelcursus o.l.v.**

**ds. Reinhold Philipp**

**De troost van Job**

Het boek Job is mogelijk het oudste boek in de Bijbel. Het speelt in de tijd van de aartsvaders en het gaat over een man met de naam Job, die alles verliest, zijn rijkdom, zijn familie en zijn gezondheid. Vervolgens worstelt hij met de vraag: Waarom? Waarom luistert God niet naar mij? ...

Deelname vrij.

[Meer lezen](#)



---

**Vrijdag 19 januari, 14.00 uur**

**Museumbezoek Voorlinden**

**Door: Jacques Zwaan**

Naast de tentoonstelling van de toonaangevende Duitse kunstenaar Anselm Kiefer is er ook de vaste collectie van het museum te zien.

Dankzij zijn eigenzinnige beeldtaal, vol verwijzingen naar geschiedenis, mythologie en literatuur, groeide Anselm Kiefer uit tot een van de grootste kunstenaars van onze tijd.

Bij Voorlinden krijgt hij in zijn solotentoonstelling 'Bilderstreit' alle ruimte om de breedte van zijn oeuvre en gebruikte technieken te etaleren.

Kiefer is een onvermoeibare alleseter met oneindig veel interesses. De kunstenaar is altijd op zoek naar nieuwe inzichten en betekenissen. En dat zie je duidelijk terug in zijn gelaagde werk.

Daarin verweeft hij Germaanse mythologie, geschiedenis, poëzie, literatuur en filosofie. Hij gebruikt daarbij traditionele en onconventionele materialen, zoals goud, olieverf, stro en lood.



**Dit 'mag' u niet missen.**

Vrijdag 19 januari, 14.00 uur verzamelen we in de hal van het museum. U kunt aan de kassa een kaartje kopen of tevoren digitaal. Er is openbaar vervoer vanaf Centraal Station Den Haag, Busplatform, perron Q, EBS bus 43 of bus 44 tot halte Wittenburgerweg, Wassenaar (na het uitstappen een klein stukje terug lopen en dan naar rechts, tot u bij sportvelden komt, daar weer naar rechts en dan ziet u kort daarna het bord 'Voorlinden'. De bus vertrekt om 13.12 uur (nr. 44); aankomst museum rond 13.50 uur. Zelf neem ik de bus van 12:58 uur (nr. 43) en drink eerst even koffie in het restaurant. Na afloop kunnen we daar ook nog wat drinken en napraten over de expositie.

**Gaat u mee? Graag tot dan!**

[Meer lezen](#)



---

# KERK in DEN HAAG

SPIRITUALITEIT, CULTUUR EN SAMENLEVING

Beste lezer,

Een nieuw jaar, een nieuwe Kerk in Den Haag: het januarinumnummer is verschenen, digitaal én op papier.

Lees [hier](#) de digitale versie.



## Nieuwjaarswens

Wij wensen voor het nieuwe jaar dat er vrede mag komen waar oorlog is, dat het goede in ons het kwaad in de wereld zal overwinnen, wijsheid voor allen die invloed hebben op de problemen in de wereld, en dat we de hoop op een wereld zonder onrecht niet zullen verliezen.

Voor al onze lezers een gezond begin van het nieuwe jaar gewenst!

*Redactie en medewerkers van Kerk in Den Haag*

---

**Redactie: Peter Kelderman, Hans Willems en Miriam van Dam**

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag

Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> - E-mail: [remondenhaag@hetnet.nl](mailto:remondenhaag@hetnet.nl)

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon: 070-3250779

## Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

[Lees verder](#)

[Uitschrijven](#) | [Abonnement beheren](#)

MailPoet