

**Orde van dienst
voor het afscheid van**

Nini Jonker



Maandag 18 juli 2022
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag
Aanvang: 11.00 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Orgelspel bij binnenkomst:
Koraalbewerking *Alle Menschen müssen sterben*
van J.S. Bach

Aansteken paaskaars

*Bij U is de bron van het leven,
door uw licht zien wij licht. (Psalm 36:10)*

Welkom

Bemoediging en groet

Zingen: *Kom, God, en schrijf uw naam*
(lied 792, 1.2.3)



1 Kom, God, en schrijf uw ei-gen naam
als licht o-ver ons uit!
De naam, die, dag en nacht voor - aan,
de hoog-ste weg wijst om te gaan,
de naam die lief-de luidt!

2 O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier toegezegd.
Dat Gij uw zegen op ons legt,
uw vrede aan ons geeft!

3 Verlaat niet, wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!

Gebed

Woorden van herinnering
door Esther Kaal

Woorden van herinnering
door Olga Meyling-de Vries

Muziek
The Kiss, Philip Glass

Schriftlezing: Psalm 103
(in de verwoording van Huub Oosterhuis)

*Duren zal de liefde van God
voor allen
die zijn woord aanvaarden en het volbrengen.*

*Hij roept mij weg uit het graf.
Mijn jeugd herleeft als een arend.
Alle verdrukten doet Hij recht,
oprijzende liefde.*

Hij kent ons.

Hij vergeet niet dat wij zijn: stof van de aarde.

*Mensen, hun dagen als gras, bloemen in open veld,
de wind waait, ze zijn verdwenen,
wie weet waar ze hebben gestaan.*

Duren zal de liefde van God.

Overdenking

Orgelspel:

Sarabande uit Suite nr.4 voor cello (arr. orgel)
van J.S. Bach

Woorden van herinnering
door Gaby Reineke

Muziek

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit,
J.S. Bach BWV 106:2a
door Lucas en Arthur Jussen

Woorden van herinnering
door Babette Bijloo-Kaal

Muziek
door Laura en Marthe van Mosselveld

Woorden van herinnering
door Dieuwke Visser

Muziek
Nimrod, Edward Elgar

Gebed

Mededelingen
door Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert

Zingen: *Wie zich door God alleen laat leiden*
(lied 905)



1 Wie zich door God alleen laat leiden,



enkel van Hem zijn heil verwacht,



weet Hem na-bij, ook in de tijden



die dreigend zwart zijn als de nacht.



Want wie op God alleen vertrouwt,



heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

2 Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.

Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.

Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.

Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.

Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Zegen

Orgelspel:

Koraalbewerking *Wachet auf, ruft uns die Stimme*
van J.S. Bach