

Remonstranten Den Haag

Orde van dienst voor de muziekdienst

voor 8 mei 2022, aanvang 10.30 uur,

Welkom: Ginny Krijgsman Lezingen: Coos van Beuningen

Voorganger: ds Antje van der Hoek. Organist/voorzanger: Hans Jacobi.

Thema: In zijn liefde blijven



Olivier Messiaen in 1937 (1908-1992)

Aanroeping en inkeer

Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht

Wij zingen (staande): *'Gij bron van tijd en eeuwigheid'* (Lied 204: 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 9)

Votum en groet

Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan,
die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst,
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Groet

Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen

Woord en gebed

Inleidende lezing/Gebed van inkeer

Acclamatie: *'God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja'* (Lied 368f,



God van leven en licht, maak al - les nieuw.
Hal-le-lu - ja.

voorzanger 1x, gemeente 1x)



God van leven en licht, maak al - les nieuw.
Hal-le-lu - ja.

Gesprek met de kinderen, aansteken kaars en kinderlied *'Ik zal er zijn voor jou'* (1e couplet 2x)

melodie: B. Zwaal

Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht.

Muziek: Hans Jacobi speelt 'Louange à l'éternité de Jésus' van Olivier Messiaen

(Bijbel)lezingen: Joh 6: 30-40 en Openb. 10: 1-7

Wij zingen 'Gij zijt de zin van wat wij zijn' (**Lied 760**)

Overweging en moment stilte

Orgelspel

Bidden en geven

Gedenken overledenen

Wij zingen : *‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf’* (**Lied 961**, 1x voorzanger, 1x gemeente)



Nie-mand leeft voor zich-zelf
nie-mand sterft voor zich-zelf.
Wij leven en ster-ven voor God on-ze Heer,
aan Hem be-ho-ren wij toe.

Tijdens de voorbeden zingen wij *‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’* (**Lied 367e**);



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

het Stil Gebed wordt beantwoord met: *“Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken”* (**Lied 367f**).



Heer, ver-hoor mijn ge - bed,
laat mijn roe-pen U be - rei - ken.

Gezongen Onze Vader (**Lied 369c**)

Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en aankondiging collecte ten bate van kwartaaldoel: stichting Sengerema te Voorburg. Deze stichting is actief in Tanzania.*

Tweede collecte is ten bate van onze eigen gemeente.

Sluiting

Wij zingen: *'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!'* (**Lied 834**)

Uitzending en zegenbede (staande)

Uitleidend orgelspel/ Gezongen Amen

Een goede week!

Gebed van Dag Hammarskjöld (1905-1961):

Gij die boven ons bent,
Gij die een van ons bent,
Gij die BENT –
ook in ons,
mogen allen U zien – ook in mij,
moge ik Uw weg bereiden,
moge ik dan dankbaar zijn
voor alles wat mij ten deel valt.
Moge ik dan niet vergeten
de nood van anderen.
Bewaar mij in Uw liefde
zoals gij wilt dat allen
in mijn liefde blijven.
Moge alles in dit mijn wezen
U tot eer zijn,
en moge ik nooit wanhopen.
Want ik ben in Uw hand,
en in U is alle kracht en goedheid.
Geef mij een zuiver hart – dat ik U mag zien,
een ootmoedig hart – dat ik U mag horen,
een hart vol liefde – dat ik U mag dienen,
een hart vol geloof – ***dat ik in U mag blijven.***

* In het tweede kwartaal van 2022 collecteren we voor Stichting Sengerema te Den Haag (www.sengerema.nl). Stichting Sengerema is sinds 2008 actief en helpt jongeren in Tanzania om zich aan de armoede te onttrekken door middel van het starten van een onderneming. Stichting Sengerema helpt jaarlijks gemiddeld 100 jongeren om een bedrijf te starten. Zij krijgen eerst een opleiding, deels gericht op het starten van hun bedrijf, deels in de vorm van een aanvullende vakopleiding en deels in algemene vaardigheden zoals het omgaan met geld en tegenslagen. Vervolgens helpt Stichting Sengerema hen met een startkapitaal om een bedrijfje te starten.

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage voor de collecte overmaken.



U kunt uw donatie voor het diaconale doel ook overmaken naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 onder vermelding van: Stichting Sengerema

Komende diensten/activiteiten:

wo 11 mei 20.00 uur, Debat over de remonstrantse bezinningsbrief over polarisatie met Afke Groen (Hans van Mierlo Stichting) en ds. Antje van der Hoek o.l.v. Wouter Jan Spek (gespreksleider)

do 12 mei 14.00 uur, Meditatiecursus o.l.v. ds. Reinhold Philipp

zo 15 mei, 10.30 uur, ds. Els de Bijl Nachenius