

Orde van dienst
voor zondag 28 november 2021
in de remonstrantse kerk te Den Haag

Eerste advent



Laat de kinderen tot mij komen
Markus 10:14

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Zang: cantorij, allen

Orgelspel

Welkom en aansteken van de paaskaars
en de eerste adventskaars
door Willem Uittenbogaard

Lied (staand, allen):

Wij zoeken hier uw aangezicht (**lied 281, 1.2.3.4**)

Bemoediging en groet

Lied (staand, allen):

Verwacht de komst des Heren (**lied 439, 1**)

Gebed

Lied (cantorij):

Hoe zal ik U ontvangen? (**lied 441, 1.6.7**)

Schriftlezingen:

Markus 10:13-16 *Jezus en de kinderen*

Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen.

Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad.

Hij zei: 'Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Gods nieuwe wereld behoort toe aan wie is zoals zij. Luister goed naar mijn woorden: Wie niet als een kind openstaat voor Gods nieuwe wereld, kan er niet binnenkomen.'

Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen.

Hij legde zijn handen op hen en zegende hen.

2 Koningen 2:23-25

de profeet Elisa, een groep jongeren en twee beren

Van Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar de stad omhoogliep, rende een groep jongens op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: 'Ga omhoog, Kaalkop! Ga omhoog, Kaalkop!' Elisa keek om, en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de Heer. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen verscheurden.

Lied (cantorij):

Laat komen, Heer, uw rijk (lied 756, 1.2.4.6)

Overdenking



Beeldvorming

In het eerste beeld zien we kinderen een gruwelijke dood sterven, verscheurd door berinnen die aangemoedigd worden door de profeet Elisa.

Het tweede beeld (uit een middeleeuws Frans manuscript) geeft de bijbelse context, zonder kinderen.

Stilte en orgelspel

Voorbeden en Onze Vader (Dorothee Sölle)

God, die ons nabij bent

als een vader en een moeder.

Wij mogen uw naam uitspreken.

Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.

Wij zien uit naar uw rijk,

een tijd van vrede en gerechtigheid,

hier en voor altijd.

Geef ons ook vandaag het brood

dat wij nodig hebben om te leven.

Vergeef ons dat we tekortschieten

en leer ons anderen te vergeven,

zodat we in vrijheid met U

en met elkaar kunnen leven.

Laat ons niet de weg

van de minste weerstand kiezen.

Laat ons niet afglijden

naar egoïsme en streven naar macht,

maar laat ons kinderen van U zijn

die openstaan voor uw liefde

en er vervuld van raken

voor nu en voor een eeuwigheid.

Amen.

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Lied (staand, allen):

Nu daagt het in het oosten (**lied 444**)

Uitzending en zegen

(gevolgd door het door allen gezongen *Amen*):



Orgelspel

Collecte bij de uitgang:

- *Creating hope for society**
- Het werk van de remonstrantse gemeente
Den Haag en omstreken

* In het vierde kwartaal van 2021 collecteren we voor *Creating hope for society*, een project voor alleenstaande moeders en hun kinderen in Oeganda.

U kunt uw donatie ook overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: *Creating hope*.

U kunt ook met onderstaande QR-code uw
bijdrage voor de collecte overmaken.



Hartelijk dank!

Activiteiten komende weken:

Dinsdag 30 november om 14.00 uur:
Wintercursus 'Over geloof en wijsheid'
door prof. Johan Goud

Zondag 5 december 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek

Dinsdag 7 december om 14.00 uur:
Wintercursus 'Over geloof en wijsheid'
door prof. Johan Goud

Zondag 12 december 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp;
met solozang door Gijsbert Westland