

Weergaveproblemen? Open deze e-mail in je webbrowser.

Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o. 16 - 30 september 2021

Agenda

- vrij 17-sep** 11.00 uur Samen Wandelen
za 18-sep 10.00 uur Poëziecursus o.l.v. **Ingrid de Bonth**
zo 19-sep 10.30 uur Ds. Reinhold Philipp, **Vredeszondag**, Avondmaal
za 25-sep 10.30 uur Muziekcursus o.l.v. **Hans Jacobi**
zo 26-sep 10.30 uur **Ds. Johan Goud**
ma 27-sep 10.00 uur Inleveren kopie Nieuwsbrief
di 28-sep ~~09.45 uur~~ **Bustocht**
do 30-sep 15.00 uur Nieuwsbrief verschijnt
za 2-okt 10.00 uur Poëziecursus o.l.v. **Ingrid de Bonth**
za 2-okt 17.00 uur Opening expositie Doortje van Ginneken
zo 3-okt 10.30 uur Ds. Antje van der Hoek met kunst van Doortje van Ginneken
-

Van de redactie

Door: Ria Edelman

Inmiddels ligt de opening van het seizoen alweer achter ons en is het programma van start gegaan. In deze Nieuwsbrief praten we u daarover bij.

Helaas kan de bustocht niet doorgaan, maar onze secretaris Betty Rensen heeft wel een positieve boodschap over 'samen zingen' en andere wetenswaardigheden die onze gemeente betreffen.

Daarnaast vindt u informatie over de Vredeszondag, een mooie bijdrage van onze predikant Reinhold Philipp betreffende 'De zin van het leven' en een terugblik met foto-impressie van de Mensenbieb die afgelopen zondag aan ons was uitgeleend.



Ook komt het programma met de Poëziecursus, de Prinsjesdagviering, de Muziekcursus, het Samen wandelen en de opening van de expositie 'Kleur in eenvoud' aan bod.

We eindigen met een nieuwe aanwinst van de bibliotheek en vragen uw aandacht voor de personalia en de kanselbloemen.

Nu beperkingen opnieuw wat zijn verminderd, hopen we u weer bij onze activiteiten persoonlijk te mogen ontmoeten.

BUSTOCHT GEANNULEERD!

**Door: Diaconale Commissie
Ninon Vercoutre**

Beste Mensen,

Helaas zien we ons genoodzaakt om de bustocht van 28 september te annuleren wegens te weinig belangstelling.

Het minimum aantal deelnemers voor Fort Sabina in Heijningen bedraagt 30 en daar komen wij niet aan want de teller staat nog steeds op 15 deelnemers.



Jammer voor nu maar volgend jaar hopen wij opnieuw U een gezellige bustocht te kunnen aanbieden.

Mocht u de € 25,00 al hebben overgemaakt dan kan dit op uw verzoek worden teruggestort. U kunt dit kenbaar maken aan de administratie.

Uit de kerkenraad

Door: Betty Renssen, secretaris

Op 7 september is de Kerkenraad weer bij elkaar gekomen na een korte zomerstop. En er is meteen goed nieuws: er is besloten dat de hele gemeente weer mag zingen vanaf zondag 26 september.

De Kerkenraad wil Rachel Adriaanse heel hartelijk danken voor het organiseren van de Kleine Cantorij en alle deelnemende zangers natuurlijk ook, het was een genot om naar te luisteren.

Op 12 september, tijdens de Startzondag, werd Ria Edelman hartelijk bedankt voor het goed verzorgde en informatieve Jaarboekje, dat iedereen kortgeleden heeft ontvangen. Er zijn voldoende exemplaren gedrukt, dus u kunt ze ook aan andere belangstellenden uitdelen.



Op zaterdag 16 oktober zal de Kerkenraad zich tijdens een 'heidag' beraden op de toekomst van onze gemeente. Mocht u hier ideeën voor willen aanleveren, dan graag per e-mail naar secremodenhaag@gmail.com.

Verder is de datum van de Algemene Vergadering (AV) in het najaar vastgesteld op zondag 7 november, na de Herdenkingsdienst. De stukken hiervoor zult u ruim tevoren ontvangen.

Bericht van de administratie

Door: Miriam van Dam

Van 4 tot en met 11 oktober is Miriam van Dam met vakantie. Hierdoor is de administratie niet optimaal telefonisch te bereiken. De mail wordt wel bekeken.

Op maandag 4 en 11 oktober zal Betty Renssen in de ochtend op de administratie aanwezig zijn.



De bezetting op de andere dagen zal minimaal zijn.



Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. Bij binnenkomst in de kerk ligt een lijst klaar waarop uw naam genoteerd wordt.

De kerkdienst is live, of terug te kijken via [Kerk TV](#).

Zondag 19 september

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi, zang: Kleine Cantorij

Thema: Inclusief samenleven -

Wat doe jij in vredesnaam? In de afgelopen jaren stond de Vredesweek in het teken van 'Vrede verbindt'. Het is aan ons om deze verbondenheid vorm te geven.

Deze dienst is er ook avondmaal. [Meer lezen](#)

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?



Zondag 26 september

Voorganger: ds. Johan Goud

Organist: Hans Jacobi



Collecte derde kwartaal

Door: Diaconale commissie

De collecte is in het derde kwartaal bestemd voor de [Participatie Keuken](#). (zie Nieuwsbrief 24 juni).

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Collecte de Participatie Keuken.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hiernaast gebruiken.



Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:



Antje van der Hoek

Telefoon: 0252-211204,

E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com



Reinhold Philipp

Telefoon: 070-3878732,

E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Reinhold Philipp is met vakantie van 24 t/m 28 september.



Zin van het leven

Door ds. Reinhold Philipp

Sommige gesprekskringen bespreken dit seizoen het boek 'De zin van het leven, gesprekken over de essentie van ons bestaan' van Fokke Obbema. Een hartstilstand confronteerde hem onverwacht met de eindigheid van het leven. Hij voerde gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners waarbij de centrale vraag steeds luidde: 'Wat is de zin van ons leven?'. De geïnterviewden geven in het boek verschillende, zeer diverse antwoorden. Dat past volgens prof. Laurens ten Kate (ik volg bij hem een cursus 'Vrijheid, Verbeelding, Zin zoeken: De toekomst van de vrijzinnigheid') in een tijd waar de zin van het leven, anders dan b.v. in de Middeleeuwen, niet meer een vast extern gegeven is, maar waar wij - ieder voor zich - zelf op zoek moeten gaan naar een zeer persoonlijke, individuele zin van het leven.

De evangelist Markus vertelt over een rijk iemand, nog vrij jong, die bij Jezus, de leermeester, komt met de vraag: 'Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?'. Velen hebben die vraag uitgelegd als: 'Wat moet ik doen om na mijn dood in de hemel te komen?'. In de tijd van Jezus verdeelden de Joodse denkers de geschiedenis van de wereld in twee periodes: 'de huidige wereld' en de 'komende wereld'. In de 'komende wereld' zal God een nieuwe wereld van recht en vrede scheppen. 'De komende wereld' werd ook wel het 'eeuwige leven' genoemd. Wanneer de man vraagt naar het beërven van of deelhebben aan het 'eeuwige leven', vraagt hij als het ware: Hoe bereid ik me voor op dat nieuwe bestaan? De jongeman die bij Jezus komt is rijk, want hij heeft veel materieel bezit, en toch is hij behoeftig aan 'zin'.

Jezus kijkt de man niet alleen aan. Hij ziet hem, hij begrijpt hem en hij voelt met hem mee. Hij weet dat deze man op de goede weg is, maar hij voelt ook dat hij er nog niet is: 'Er is nog één ding dat je moet doen.' Jezus is volgens de remonstrantse belijdenis (2006) 'het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust'. Dan komt Jezus' eigenlijke antwoord: Eén ding ontbreekt je: ga naar huis, verkoop alles wat je hebt, geef het geld weg aan de armen, kom terug en volg mij. Die woorden snijden de man door zijn ziel. Jezus zet de man als het ware voor een spiegel: kijk eens naar jezelf: je verlangt naar een betere wereld, maar als ik naar je kijk, wil je eigenlijk dat er in die wereld alles blijft zoals het is.

Na het antwoord van Jezus liep hij droevig weg. Niets meer te wensen en toch niet tevreden, niet gelukkig. Gewoon bij nul beginnen lijkt geen optie. De rijke man heeft zich zijn leven lang aan de regels en wetten gehouden, maar was hij ook bereid iets voor een ander te doen? 'Jezus keek hem vol liefde aan.' Hij wordt gezien. Hij is gekend: een mens met behoeftes en verlangens. Is de honger naar het goede doen al het begin van het antwoord? Ik denk dat er al veel bereikt zou zijn als we de ander - net als Jezus - 'vol liefde' aan kunnen kijken. Dan komt de rest vanzelf.



de
Mensenbieb

Foto impressie Mensenbieb

Door: ds. Antje van der Hoek

Gelukkig lieten de corona-versoepelingen het weer toe: de komst van de Mensenbieb, na afloop van een korte openingsdienst.

Ieder die wilde, had de gelegenheid een 'levend boek' te lenen. Voor de duur van twintig minuten, want de kookwekkers waren onverbiddelijk. Naar keuze: met iemand die in armoede leeft, een non-binair persoon, een vluchteling, een visueel gehandicapte, een Sinti, een moslim, een autist, iemand die dakloos was geweest...

De kinderen en de tieners van de Pizzaclub waren van tevoren door enkele Mensenbiebmedewerkers op hun gesprekken voorbereid.

Het leverde fraaie tafereeltjes op, zowel binnen als buiten.

Zaterdag 18 september

10.00 uur

Poëzies cursus

Samen Poëzie lezen met Ingrid de Bonth

We richten ons op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. [Meer lezen](#)



Dinsdag 21 september

10.30 uur

Prinsjesdagviering

Door: Haagse Gemeenschap van Kerken



Op 21 september van 10.30-11.15 uur vindt onze 22e Prinsjesdagviering plaats met als thema: 'Samenleven na de crisis, omhels het leven'. De viering is dit jaar in de Jacobuskerk, Parkstraat 65A.

Lees meer over de viering van dit jaar en over hoe u zich kunt aanmelden via de link:

[Prinsjesdagviering](#).

Zaterdag 25 september

10.30 uur

Muziekcursus

O.l.v. Hans Jacobi

Thema: Muziek en grenservaringen -

De klassieke muziek als mentaliteitsgeschiedenis

[Meer lezen](#)



Samen wandelen

Door: Ria Edelman

Morgen, vrijdag 17 september om 11.00 uur gaan we weer wandelen.

Dit keer starten we op de kruising Laan van Poot - Kwartellaan (huisnummer 53 voor de routeplanner). We lopen dan via het Kwartelpad de Westduinen in.

We doorkruisen een afwisselend landschap met dichte bebossing en open vlakten, vochtige duinvalleien en Schotse hooglanders. Dankzij de vele wandelpaden is het een ideaal natuurgebied om uit te waaien bij zee.

Het wandelen is een open activiteit, met wisselende deelnemers, dus eenieder is welkom en we passen ons aan, aan de zwakste schakel. Tot slot: er zijn geen kosten aan verbonden, maar wel graag even opgeven bij: ria@mariaedelman.nl, of tel: 06 54 902 754.

Expositie met werk van Doortje van Ginneken

Van 2 oktober - 15 november

THEMA: Kleur in eenvoud

Opening: zaterdag 2 oktober, om 17.00 uur (met sprekers)

Doortje van Ginneken (1955) deed haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor beeldende kunsten, richting tekenen, schilderen en etsen. Ze exposeerde in Pulchri Studio, Arti et Amicitiae, Haagse Kunstkring en andere galleries. Ze geeft workshops en cursussen schilderen. Haar eigen werk is op afspraak in het Atelier te bezichtigen.

Zelf zegt ze: 'Ik schilder niet met een vooropgezet idee. Het idee ontwikkelt zich tijdens het proces. Dan ontstaan er mensen- en dierenfiguren, gecombineerd met landschappelijke vormen. Ik houd van de vervreemding in het schilderij. Ik laat het de toeschouwer zelf ontdekken en ervaren.'



In de kerkdienst van **zondag 3 oktober**, zal aandacht worden besteed aan haar werk. Zij zal hier zelf ook een klein aandeel in hebben.

Bibliotheca Remonstrantica Hagana

Nieuwe aanwinst:

Door: ds. Antje van der Hoek

'Geef mij die dwaze meisjes maar'

U heeft het vast al wel gemerkt: regelmatig verschijnen er remonstrantse publicaties. Zo ook nu aan het begin van dit nieuwe seizoen. Enkele remonstrantse predikanten bogen zich over Jezus' gelijkenissen, hun zeggingskracht en inspiratie.

Het boek dat daaruit voortkwam is zowel informatief als meditatief. Negen hoofdstukken behandelen de belangrijkste inzichten uit het moderne parabelonderzoek. Van de parabel als toegangspoort naar de historische Jezus tot de parabel als moreel kompas.

Negen andere hoofdstukken overdenken gelijkenissen op persoonlijke wijze. Wat hebben ze ons te zeggen? En wat gebeurt er als je de parabel eigenwijs leest, en in de huid kruipt van 'de loser' van het verhaal?



Bij wijze van 'smaakmaker' schreef ik voor het Nederlands Dagblad een bewerking van een van de meditatieve essays. [Deze link gaat naar het artikel:](#)

'Geef mij die dwaze meisjes maar'. In gesprek met Jezus' gelijkenissen. Uitgeverij Skandalon, 2021 onder redactie van Koen Holtzapffel.

U kunt het boekje ook bestellen via de administratie.
remondenhaag@hetnet.nl of 070-3250779.

Personalia



Nieuwe vrienden:

Mevrouw Hanneke Bremer en mevrouw Louise van Stolk.

We heten u van harte welkom in onze gemeente!

Overleden:

Mevrouw Maud Römer is op 7 september overleden in de leeftijd van 82 jaar.

*We gedenken haar met eerbied.
Onze gedachten gaan uit naar allen die haar dierbaar waren.*



Kanselbloemen

Als u het belangrijk vindt, dat iemand kanselbloemen ontvangt, b.v. bij ziekte of voor een andere ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een jubileum of het bereiken van een zeer hoge leeftijd kan een bloemengroet van de gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met Lucie Bosch
via e-mail: boschlucie@gmail.com,
of telefonisch: 070 3997672.



Redactie: Peter Kelderman, Ria Edelman en Miriam van Dam
Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: <https://denhaag.remonstranten.nl/> - Email: remondenhaag@hetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

[Lees verder](#)

[Uitschrijven](#) | [Abonnement beheren](#)