

Weergaveproblemen? Open deze e-mail in je webbrowser.

Nieuwsbrief Remonstranten Den Haag e.o. 28 oktober - 11 november 2021

Agenda t/m 13 november

zo 31-okt 10.30 Ds. Claartje (Marina) Sloomans

za 6-nov 10.30 Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

zo 7-nov 10.30 Ds. Antje van der Hoek/Ds. Reinhold Philipp, Herd. overledenen

zo 7 nov 12.00 Algemene Vergadering

do 11-nov 14.00 Kunstmuseum Den Haag o.l.v. Jacques Zwaan

do 11-nov 14.00 Meditatiecursus o.l.v. Reinhold Philipp

za 13-nov 15.00 Filmcafé o.l.v. Reinhold Philipp, Layla M

Van de redactie

Door: Ria Edelman

Met veel plezier hebben we weer een Nieuwsbrief voor u samengesteld. Deze begint met aankondiging van de Algemene Vergadering op zondag 7 november door Betty Renssen. Zij houdt ook een terugblik op de *heidag* van de kerkenraad. Onze predikant ds. Antje van der Hoe schrijft over vertrouwen, dat wordt omschreven als 'het onzichtbare cement tussen mensen'.

In de aankondiging van de kerkdiensten leest u, dat onze oud-predikant Claartje (Marina) Sloomans komende zondag zal voorgaan, wellicht een extra aanleiding om onze dienst te bezoeken?

Op zondag 7 november zullen we de overledenen uit eigen kring herdenken, altijd weer indrukwekkend, als alle namen worden genoemd.



Daarna treft u onze gebruikelijke aankondigingen van de activiteiten, zoals de Muziekcursus, een bezoek aan het Kunstmuseum, de Meditatiecursus en als laatste activiteit weer een film op zaterdagmiddag.

De vitrine is deze week opnieuw voorzien van een mooie glasexpositie van Yvonne Touw, Peter Kelderman heeft hier een interview met haar over gehouden.

We wensen u zoals altijd, weer veel leesplezier.

Uit de kerkenraad

Door: **Betty Renssen, secretaris**

Op zondag 7 november om ca. 12:00 uur houden we de Algemene Vergadering. De stukken heeft u inmiddels ontvangen. Als u verhinderd bent, kunt u zich afmelden bij het kerkelijk bureau, tel.070-3250779 (ma t/m do 09:00-12:00) of per mail: remondenhaag@hetnet.nl.

Op zaterdag 16 oktober zijn we als Kerkenraad bij elkaar gekomen om na te denken over de toekomst van onze gemeente, de zgn. 'Heidag'. Eerst uitten we elk kort een eigen idee, daarna gaf Sjerp van der Vaart - student aan het Seminarie en toegewezen aan de PKN-vernieuwingsplek LUX in Den Haag - een presentatie over de geschiedenis van de menselijke beleving van het sacrale, de achteruitgang in het christelijk geloofsleven en diverse opties voor eventuele vernieuwing. Na de lunch namen we afscheid van hem en bespraken met elkaar, wat dit voor onze eigen gemeente kon betekenen. Voorlopig gaan we 'met vreugde door' zoals de voorzitter het verwoordde, want met te veel vernieuwing raak je waarschijnlijk het contact met de (oudere) achterban kwijt en dat willen we zeker niet.



We gaan door met het streamen van de kerkdiensten, want dat is een groot succes gebleken. Ook willen we proberen meer aansluiting te zoeken met de Landelijke website, door het onder de aandacht brengen van onze lezingen en het publiceren van hun zoom lezingen. Kortom, er ontstonden een aantal interessante ideeën die we verder zullen uitwerken.

Op 23 oktober was de lezing van Dr. Joop Berding over leven en werk van Hannah Arendt, een diepgravend en verhelderend verhaal, bijgewoond door 20 deelnemers.

Let op a.s. zaterdag 30 oktober gaat de wintertijd in: 's nachts om 03:00 uur gaat de klok 1 uur terug, dit is van belang voor onze kerkgangers.



Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. De kerkdienst is live, of terug te kijken via [Kerk.TV](#).

Zondag 31 oktober

Voorganger: ds. Claartje M. Sloomans

Organist: Hans Jacobi

[Meer lezen](#)



Zondag 7 november

Herdenking overledenen

**Voorgangers: ds. Antje van der Hoek en
ds. Reinhold Philipp**

Organist: Hans Jacobi

Solo zang: Frederiek Muller

Na de dienst op 7 november om 12.00 uur zal de AV plaatsvinden. [Meer lezen](#)



Collecte vierde kwartaal

Door: Diaconale commissie

De collecte is in het vierde kwartaal bestemd voor de Stichting Creating Hope In Society Uganda (zie Nieuwsbrief 30 september).

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Collecte Creating Hope.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR
code hiernaast gebruiken.



Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:



Ds. Antje van der Hoek

Telefoon: 0252-211204

E-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com



Ds. Reinhold Philipp

Telefoon: 070-3878732

E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Hij is met vakantie van 25 oktober t/m 1 november.



Vertrouwen als geschenk

Door: ds. Antje van der Hoek

Het is alweer geruime tijd geleden, maar ik herinner me het nog goed. Bij het voorgesprek voor de doop van mijn oudste dochter vroeg de predikant (tevens goede vriendin) mij wat ik, c.q. wij, haar in haar leven zouden willen meegeven. Ik hoefde er niet lang over na te denken: basisvertrouwen. Het vertrouwen dat de mensen om je heen doorgaans het beste met je voor hebben en dat ook de wereld, in ieder geval grotendeels, in orde is.

Vertrouwen: daarover gaat het boek van de, helaas recent overleden, PKN-predikant René van der Rijst. Gelukkig heeft hij de verschijning ervan nog kunnen beleven. Hij benadert het begrip 'vertrouwen' in de volle breedte, van privésfeer, samenleving en wereldtoneel. Op alle niveaus constateert hij een vertrouwenscrisis. Onze tijd is er immers één van razendsnelle verandering. Vele vanzelfsprekendheden van voorheen, zoals een baan of relatie voor het leven, zijn teloorgegaan. Ook de gemeenschap om ons heen is een stuk kleiner geworden. Veel zaken gebeuren online, waardoor we steeds meer mensen 'op

afstand' moeten vertrouwen. Een omvattend verhaal, dat ons met elkaar verbindt, ontbreekt. Dit proces wordt wel 'ontbedding' genoemd.

Zo tasten omvangrijke processen van globalisering en pluralisering de onderlinge samenhang en het vertrouwen aan. Maar het paradoxale is dat we doorgaans desalniettemin vanuit vertrouwen handelen. Veel in ons dagelijkse leven gaat op goed vertrouwen. Bij online bankieren gaan we ervan uit slechts bij hoge uitzondering gehackt te worden. Als we een huis kopen rekenen we erop dat de makelaar betrouwbaar is. Bij verkiezingen vertrouwen we op een correcte telling et cetera. In die zin staan we als 'gelovigen' in de wereld. We gaan ervan uit dat de wereld in orde is. Ook al is veel abstract geworden en valt het meeste buiten ons persoonlijke controlevermogen. In een 'high trust society' als de onze is dat gelukkig meestal ook zo.

Zo worden vertrouwen en geloven nauw met elkaar verbonden. Ook etymologisch, denk maar aan het Latijnse woord 'fides' (geloof) en het daarvan afgeleide woord 'fiducie' (vertrouwen). Daarmee duidt van der Rijst de vertrouwenscrisis nadrukkelijk als een spirituele crisis. Bij vertrouwen draait het immers om zingeving of beter het ontvangen van zin. Dat heeft iets 'transcendents', dat het puur functionele en maakbare overstijgt. Te zeer, zegt hij, zijn we de wereld gaan zien als iets wat te beheersen en te organiseren valt.

Hiermee raakt de auteur aan iets dat, denk ik, vaak over het hoofd wordt gezien. Vertrouwen is het onzichtbare cement tussen mensen. Zonder dat cement raakt de samenleving uit evenwicht en verhoudingen vertroebeld. De kerk heeft van dat vertrouwen, zou je kunnen zeggen, haar handelsmerk gemaakt. In die zin zijn plaatselijke geloofsgemeenschappen 'oefenplaatsen in vertrouwen' te noemen. Plekken waarin mensen samenkomen om uit een dieper gelegen Vertrouwensbron te putten. Vanuit, zoals de schrijver van de Hebrëenbrief het verwoordt, 'de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet' (NBG-vertaling).

- René van der Rijst – *Het geschenk van vertrouwen, de maakbare samenleving voorbij*. Kok Boekencentrum Uitgevers/ Utrecht 2020

Donderdag 11 nov, 14.00 uur

Meditatiekring

O.l.v. Reinhold Philipp

De tijd even stil zeten? Een time out?

'De kracht van het verbonden zijn in stilte'. Bij een groepsmeditatie is in stilte elkaars nabijheid voelbaar. [Meer lezen](#)



Programma museumbezoek

Door: Jacques Zwaan

Nu de wereld weer wat meer open is gegaan, heb ik toch een aantal data voor onze museumbezoeken uitgezocht. Wellicht prettig voor jouw agenda.

11 nov, Kunstmuseum Den Haag. (Expositie Walter Swennen en Global Wardrobe) 14:00 uur;
 09 dec, Ketelfactory, Schiedam. 11:00 uur vanaf station Den Haag Centraal;
 13 jan, Museum Voorlinden, Wassenaar. 13:30 uur per bus vanaf station Den Haag Centraal;
 17 feb, Kunsthal, Rotterdam. 11:00 uur vanaf station Den Haag Centraal;
 18 maart, Museum Krona te Uden. 10:17 uur vanaf station Den Haag Centraal.

Gaarne hoop ik velen weer te mogen begroeten.

Museumbezoek 11 november 2021

Door Jacques Zwaan

Het Kunstmuseum alhier biedt een aantal interessante exposities:

- Global Wardrobe
- Walter Swennen
- Bas van Beek
- Qasim Arif
- Het gedroomde museum
- Ontdek het moderne
- Mondriaan & De Stijl
- Chinees Glas
- Haagse Bluf

Alle exposities zijn interessant, enkele neem ik eruit, t.w.:

Global Wardrobe

De modecollectie van Kunstmuseum Den Haag is opgezet met een West-Europese focus. Maar wie in het depot de kasten opent, ontdekt al snel hoeveel draden er zijn met andere culturen wereldwijd. Handbeschilderde katoen uit India, soepele Chinese zijde, fantasievolle batik uit Indonesië of kleurrijke varianten op de Japanse kimono: deze kledingstukken dragen de wereld in zich en vertellen verhalen over inspiratie en verbondenheid.



Mooie, maar ook pijnlijke verhalen, want veel van deze textilia kwamen tot stand in een periode van kolonisatie en ongelijke machtsverhoudingen.

Meer informatie over deze tentoonstelling kunt u lezen [via deze link](#):

Walter Swennen

Het eigenzinnige oeuvre van de Belgische kunstenaar Walter Swennen (1946) is diepgeworteld in taal. Al vanaf zeer jonge leeftijd ontwikkelt hij een grote gevoeligheid voor het gesproken en geschreven woord. Noodgedwongen, want als hij vijf jaar oud is, besluiten zijn ouders om van de ene op de andere dag te breken met hun Vlaamse verleden en over te schakelen op het Frans. Het is het begin van een levenslang onderzoek naar hoe (beeld)taal betekenissen overdraagt – of juist verduistert.

Meer informatie over deze tentoonstelling kunt u lezen [via deze link](#):

11 november 2021 hoop ik velen in het Kunstmuseum te begroeten. Ik stel u voor elkaar in de Tuinzaal van het museum (nabij het restaurant) te ontmoeten. U dient nog wel de tickets digitaal te reserveren.; tijdslot 14:00 uur. [Consumpties voor eigen rekening.]

**Zaterdag 13 november,
15.00 uur**

Filmcafé met Reinhold Philipp

Film: **Layla M**

Samen film kijken en vervolgens met elkaar delen wat we hebben gezien en wat ons raakte.

Deze film was al twee keer eerder geprogrammeerd, maar moest om verschillende redenen worden afgelast.

Let op, de aanvangstijd is vervroegd en er is geen gezamenlijke maaltijd. Na de film blijven we in de kerkzaal en gaan daar met elkaar in gesprek (mogelijk wel onder het genot van een hapje en een drankje).

Toegang € 7,50 [Meer lezen](#)



Interview met kunstenaressen

Yvonne Touw

Door: Peter Kelderman

Yvonne, mijn schoonzuster, heeft de expositie verzorgd die tot eind november in de vitrinekast in de hal te zien is. Ik interviewde haar na plaatsing van het glaswerk afgelopen maandag.

Yvonne, Gefeliciteerd met je mooie tentoonstelling. Vertel eerst eens iets over je achtergrond. Ik heb een gymnasiumachtergrond en heb daarna sociologie gestudeerd. Naast mijn werkkringen heb ik toen 's avonds al zo'n 14 jaar edelsmeedcursussen gevolgd. Daarna, in de jaren 90, nog een keramiekopleiding in Gouda, afgerond met een diploma. En voor het glaswerk een jaar of twaalf 's avonds lessen gevolgd bij Martine Knoppert.

En welke technieken en uitvoeringen gebruik je? Bij het glaswerk in de vitrine moet je gekleurde stukjes glas bij elkaar leggen; in de oven bij 750 0C smelten die aan elkaar. In het algemeen kun je zeggen dat ik heel graag allerlei werk met mijn handen doe, bijv. ook mini-interieurs, sieraden en schilderijen maken. En ik gaf vroeger cursussen aan de kinderen bij ons in de straat.

Heb je veel andere tentoonstellingen gehad? Ja, bijv. in verzorgingshuizen, revalidatiecentra in de omgeving van Leiderdorp, waar ik woon, en ook veel op markten en braderieën.



Is er een motto voor al je kunstwerken? Dat zou 'kunst doet leven' zijn, maar dan echt in alles: personen, dieren, figuratief maar ook abstract.

Heb je bindingen met 'het geloof' en speciaal met de remonstrantse kerk? Tot nu toe niet met de remonstrantse kerk, maar ik heb veel sympathie voor jullie vrijzinnige karakter. Ik heb vroeger wel bijeenkomsten bezocht van de 'Odd Fellows' (<https://oddfellows.nl>), mannen en vrouwen op zoek naar verdieping in het leven; voel ook sympathie voor humanisten.

Fijn, Yvonne, wil je tenslotte nog iets zeggen? Veel dank dat ik mag exposeren in de kerk, en speciaal dank voor de gastvrije ontvangst en hulp van Wies van der Doll en Miriam van Dam!

Kanselbloemen

Als u het belangrijk vindt, dat iemand kanselbloemen ontvangt, b.v. bij ziekte of voor een andere ondersteuning of medeleven, dan kunt u mij dit laten weten.

Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een jubileum of het bereiken van een zeer hoge leeftijd kan een bloemengroet van de gemeente waardevol zijn.

Neem dan contact op met Lucie Bosch
via e-mail: boschlucie@gmail.com,
of telefonisch: 070 3997672.



Redactie: Peter Kelderman, Ria Edelman en Miriam van Dam

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: <https://denhaag.remonstranten.nl/> - Email: remondenhaag@hetnet.nl
Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon: 070-3250779

Over de Remonstranten

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

Lees verder

[Uitschrijven](#) | [Abonnement beheren](#)