

Vredesweek

Orde voor de dienst van woord en tafel
op zondag 19 september 2021
in de remonstrantse kerk te Den Haag

*Wat doe jij
in Vredesnaam?*

There is always
LIGHT
if only we're brave enough to
SEE IT
if only we're brave enough to
BE IT
- Amanda Gorman

Voorganger: ds. Reinhold Philipp
m.m.v. Ninon Vercoutre, Ton Toet-van der Hoeven,
Fred van Maarschalkerwaart
Organist: Hans Jacobi
Zang: cantorij en allen

Orgelspel

Welkom en aansteken van de paaskaars
door Ettjen Modderman

(de gemeente gaat staan)

Lied (allen): *Zomaar een dak* (lied 276)

Bemoediging en groet

Antwoordlied (allen):

*Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen*

(de gemeente gaat zitten)

Gebed

Lied (door de cantorij gezongen):

In Christus is noch west noch oost (lied 969, 1.2.3)

Lezing: Psalm 155 (Enis Odaci)

Lied (door de cantorij gezongen):

Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010, 1.2)

Schriftlezing: Markus 9:30-37 Wie is de belangrijkste?

Lied (door de cantorij gezongen):

Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010, 3.4)

Overdenking

Stilte en orgelspel

Voorbeden

... daarom bidden we en zingen (cantorij):

1 Heer, hoor ons bid-den, laat ko-men uw rijk!

Gebed voor vrede (gezamenlijk gebeden)

*Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.
Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want als ik verlies, zal ik vinden.
Als ik geef, zal mij gegeven worden.
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden.
Amen*

Verantwoording en nodiging

Lied (door de cantorij gezongen):

Jezus roept hier mensen samen (lied 975, 3.4)

(aansluitend vormen de aanwezigen een kring rond de tafel en de stoelen in het midden)

Tafelgebed

Delen van brood en wijn

(aansluitend keren de aanwezigen terug naar hun zitplaatsen)

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Lied (allen):

God, schenk ons de kracht (lied 418, 1.2.3)

Uitzending en zegen

(gevolgd door het door allen gezongen *Amen*):



Collecte bij de uitgang:

- Participatie Keuken Den Haag
- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag

* In het derde kwartaal van 2021 collecteren we voor de **Participatie Keuken Den Haag**

U kunt uw donatie ook overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder
vermelding van: Participatie Keuken.

U kunt ook met onderstaande QR-code uw
bijdrage voor de collecte overmaken.



Hartelijk dank!

Activiteiten komende weken:

zaterdag 25 september 10.30 uur:

muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

zondag 26 september 10.30 uur:

kerkdienst o.l.v. ds. Johan Goud

zaterdag 2 oktober 10.00 uur:

samen poëzie lezen o.l.v. Ingrid de Bonth

zondag 3 oktober 10.30 uur:

kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek

De bustocht van dinsdag 28 september is afgelast i.v.m. te weinig deelnemers.

Psalm 155 (Enis Odaci)

HOOP

Het beginpunt van alles: de mens
Geloof, hoop en liefde
Zonder geloof geen hoop,
zonder hoop geen liefde,
zonder liefde geen geloof
Eeuwige verstrengeling tussen God en mens
Mens en medemens, een verbond voor het leven
Een verbond dat barst en breekt
Door gierigheid, angst, wantrouwen
Een verbond dat om heilige strijd schreeuwt
Door de meest machtige soldaat van God
Weet u niet wie de meest machtige soldaat van God is?

Het middelpunt van alles: de mens
Ik zag ijzer en zei: ijzer is de machtige soldaat van God
Ik zag vuur het ijzer smelten en ik koos het vuur
Ik zag water het vuur blussen en ik koos het water
Ik zag wolken het water in zich dragen
en ik koos de wolken
Ik zag de wind de wolken sturen en ik koos de wind
Ik zag standvastige bergen de wind trotseren
en ik koos de bergen
Ik zag de mens bergen beklimmen en ik koos de mens
Ik zag de slaap de mens overwinnen en ik koos de slaap
Ik zag dat zorgen de slaap konden overwinnen
en ik koos voor de zorgen

Ik zag dat de bron van de zorgen het hart was
en ik koos voor het hart
Ik zag dat het hart tot rust gebracht kon worden
door het gedenken van God
En ik koos voor het gedenken van God
als meest machtige soldaat van God!
Weet u niet
dat u de meest machtige soldaat van God bent?

Het eindpunt van alles: de mens
Geloof, hoop en liefde
Zonder geloof geen hoop,
zonder hoop geen liefde,
zonder liefde geen geloof
Eeuwige verstrengeling tussen God en mens
Mens en medemens, een verbond voor het leven
Een verbond dat machtig en krachtig is
Door genade, barmhartigheid, scheppingskracht
Een verbond dat om heilige strijd schreeuwt
Door u als meest machtige soldaat van God
Weet u dan niet waarom God zelf mens werd?