

# Nieuwsbrief Den Haag e. o.

## 10-24 juni

### Van de redactie

**Door: Peter Kelderman**

Fijn hè, al die coronaversoepelingen! Ik heb mijn vrije reisdag van de NS gebruikt en ben alweer in een paar musea geweest. Ook deze Nieuwsbrief 'ademt' veranderingen, met allerlei nieuwe ontwikkelingen en activiteiten.



Betty Renssen, onze nieuwe kerkenraadssecretaris, doet verslag uit de kerkenraad, na zich eerst aan ons te hebben voorgesteld. Nog een ander nieuw 'lid': Lucie Bosch, als coördinator van het team kanselbloemen.

De twee kerkdiensten in deze komende periode worden geleid door respectievelijk ds. Jan Berkvens en ds. Reinhold Philipp. Ook hier een versoepeling, nl. maximaal 50 bezoekers. Johan Goud schreef deze keer de Overdenking: Volwassenen en kinderen, over macht en ontvankelijkheid. Stichting Madalief is nog één keer ons collectiedoel.

Dan de hierboven aangekondigde activiteiten, vaak nog wel met coronabeperkingen: een Lezing over Joodse filosofie, door prof. dr. Wout van Bekkum.

Een aantal Vrijzinnige Zomerontmoetingen, waarvan er twee door onze gemeente worden georganiseerd. Jacques Zwaan kondigt een bezoek aan het Kunstmuseum in Den Haag aan. Hanneke Veldhorst maakte onze attent op Natuurtuinen langs de Schenk en Rachel Adriaanse zag een interessant interview met onze 'remo' Erik Bosch in het Plus Magazine.

We kregen een leuke foto met tekst van Titia Wouters, over Pinkster-kinderkringen, en maken u nog attent op een zojuist binnengekomen bericht over de 24-uurs wake voor vluchtelingen.

Tenslotte: de Coronababbels van Margreet Jonkers naderen hun einde. Als u zich indenkt, dat de laatst ingeleverde tekst van Margreet stamt uit half februari, zegt dat wel iets over haar productiviteit!

## Even voorstellen: Betty Renssen, onze nieuwe kerkenraadssecretaris

Gijsbertha G. Renssen, roepnaam Betty, werd in 1948 geboren in Overveen; ze groeide op in Haarlem. Samen met haar broer volgde ze de zondagsschool en catechisatie in de 'Grote Vermaning' van de doopsgezinden te Haarlem. Van 1973 tot 2011 werkte ze bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan 22 jaar op posten in het buitenland.



Betty legt uit: 'Daarom had ik me in Nederland niet bij een kerk aangesloten. Vanaf 2000 ben ik in Nederland gebleven omdat het met mijn moeder niet goed ging en toen ben ik in Den Haag gaan wonen. Omdat ik zelf graag zing, ging ik soms naar de Cantatedienst in de Kloosterkerk. Mijn vader is in 1993 overleden en mijn moeder in 2004, allebei in een zorgcentrum in Heemstede. Mijn moeders nicht (tante Jet) woonde ook in Haarlem en had de laatste 4 jaar meegeholpen met de verzorging van mijn moeder. Zij was al 50 jaar lid van de remonstrantse kerk in Haarlem en toen zij begin 2005 niet meer mocht autorijden, heb ik aangeboden om haar naar de kerk te rijden. Op 18 december 2005 heeft ds. Sabine du Croo de Jongh mij daar als lid bevestigd.'

In Den Haag volgde Betty wel bijbelcursus, muziekcursus en lezingen, maar geen kerkdiensten. Dat was nog steeds in Haarlem, waar ze actief was in het ad hoc koor, als contactlid en later in de kerkenraad, voor de financiële kant van de kerkelijke activiteiten. Haar broer is eind 2016 in Haarlem overleden en tante Jet eind 2018, dus in 2019 liet Betty zich overschrijven naar de remonstrantse gemeente Den Haag, waar ze zich al gauw thuis voelde en waar ze u graag wil ontmoeten.

**Betty: namens de redactie veel plezier en succes in je nieuwe functie!**

*P.s. de foto is genomen tijdens het Valentijnsbal van Schotse dansen.*

## Uit de kerkenraad

**Door: Betty Renssen, secretaris**

Het eerste stukje van mijn hand, en ik mag meteen beginnen met positief nieuws: dankzij de aangekondigde versoepelingen vanaf 5 juni, mogen we weer met 50 personen de kerkdienst



bijwonen en met 4 personen bij de open deur zingen. Het koffiedrinken na de dienst moet nog een maand wachten, helaas. De registratie via Eventbrite werkt goed en blijft bestaan.

Namens de kerkenraad wil ik Frederiek Muller bijzonder hartelijk danken dat zij onze diensten maanden lang met haar solozang heeft opgeluisterd; het werd ook door de gemeente zeer gewaardeerd.

De Uytendogaert lezing van ds. Marthe de Vries op 29 mei via Zoom was een groot succes, ook landelijk waren er geïnteresseerden. In de kerkenraad bespraken we komende activiteiten, zoals het eerste museumbezoek naar het Kunstmuseum, en de Vrijzinnige Zomerontmoetingen.

En ook de zomercursus 'Menselijkheid' van ds. Johan Goud, die dit jaar gelukkig kan doorgaan, van 21 tot 28 juli; hierover meer informatie in de volgende Nieuwsbrief.

Voor alle evenementen geldt een maximum van 50 deelnemers en dient u zich te registreren via Eventbrite of bij het kerkelijk bureau.

Ik wens u allen een mooie zomer toe.

## Kanselbloemen

Met ingang van 1 juni heeft Lucie Bosch de taak als coördinator van het bloementeam overgenomen van Maud Römer.

We bedanken Maud zeer voor haar inzet de afgelopen jaren.

Wilt u dat iemand de kanselbloemen ontvangt? Neem dan contact op met Lucie Bosch

via e-mail: [boschlucie@gmail.com](mailto:boschlucie@gmail.com), of telefonisch: 070 3997672.



## Zondag 13 juni, 10.30 uur

**Voorganger: ds. Jan Berkvens**

Organist: Hans Jacobi. Zang: kleine cantorij.

Bij deze kerkdienst zijn maximaal 50 bezoekers welkom. Aanmelden is verplicht. Dat kan via onderstaande link.

[Klik hier om u aan te melden voor de kerkdienst.](#)

De kerkdienst is live, of terug te kijken via [Kerk TV](#).



## Zondag 20 juni, 10.30 uur

**Voorganger: ds. Reinhold Philipp**

Organist: Hans Jacobi. Zang: kleine cantorij



Bij deze kerkdienst zijn maximaal 50 bezoekers welkom. Aanmelden is verplicht. Dat kan via onderstaande link.

[Klik hier om u aan te melden voor de kerkdienst.](#)

De kerkdienst is live, of terug te kijken via [Kerk TV](#)

## Collecte tweede kwartaal

De collecte is in het tweede kwartaal bestemd voor [Stichting Madalief](#).

Zie hieronder.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding van: Collecte Stichting Madalief.

Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR code hieronder gebruiken.

Onze hartelijke dank!





Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR code hiernaast gebruiken.

Onze hartelijke dank!

## Ons pastorale team staat voor uw klaar

U kunt hen bereiken op:

**Antje van der Hoek:** telefoon: 0252-211204,  
e-mail: [hoekpred.remodenhaag@gmail.com](mailto:hoekpred.remodenhaag@gmail.com)



***Antje is met studieverlof tot 1 augustus.***



**Reinhold Philipp:** telefoon: 070-3878732,  
e-mail: [reinholdphilipp@freedom.nl](mailto:reinholdphilipp@freedom.nl)

## Volwassenen en kinderen

**Door: Johan Goud**

Een van de treffendste evangelieverhalen gaat over macht en ontvankelijkheid (Marcus 9:33-37).

Het begint bij de leerlingen van Jezus

die zeer volwassen ruzie maken. Over wat mensen vanouds obsedeert. Wie is het belangrijkste, wie legt het meeste gewicht in de schaal? Het is het oeroude thema van de macht. In het dispuut daarover kunnen respectabele argumenten worden uitgewisseld. Misschien is dat bij de leerlingen van Jezus ook het geval geweest; misschien wedijverden ze in kennis van de wet, of in toewijding aan hun leraar, of in bereidwilligheid om het martelaarschap te ondergaan. Want geen enkel motief, hoe respectabel ook, onttrekt zich





aan dat nimmer eindigende verlangen naar macht. Het lijkt ons lot te zijn om altijd weer daar, bij die oude en overbekende vraagstelling, uit te komen. Om naar macht te verlangen. Om door daders en niet door slachtoffers gefascineerd te worden.

'Waarover hadden jullie het?', vraagt Jezus. Ze *zwegen*, staat er dan. Ze zwegen, alsof ze zich schaamden. 'Want ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag wie het belangrijkste was.' Ik denk inderdaad dat *schaamte* het goede woord is. Schaamte is iets anders dan schuld. Schamen doe je je voor iets waaraan je eigenlijk niets kon doen. En zo was het. Ze waren tragisch geobsedeerd geweest door een verlangen dat ons gevangen houdt in de verkeerde wedijver. We kunnen die gevangenschap alleen openbreken door de feiten onder ogen te leren zien en de goede vragen te leren stellen. Door ons vrij te maken voor de onbekommerdheid en de ontvankelijkheid.

Jezus maakt dat duidelijk door iets te doen. Hij roept een kind bij zich en slaat er zijn armen omheen. Vervolgens zegt hij: 'Wie een kind als dit in mijn naam ontvangt, ontvangt mij.' Ik stel me zo voor dat het kind daarbij met niet begrijpende ogen om zich heen stond te kijken. In dat ruziënde groepje volwassenen had het de oorspronkelijkheid van een bloem. 'Als grote bloemen komen ze uit 't blauwe duister' – zo begint een gedicht van Vasalis. Kinderen hebben iets van bloemen – door de zorgeloosheid van het spel waaraan ze zich helemaal kunnen geven, door hun schoonheid en onschuld, door hun ontvankelijkheid en hun kwetsbaarheid. Niet voor niets stelt Jezus op een andere plaats de bloemen ten voorbeeld, zoals hij het hier met dat ene kind doet. 'Let op de bloemen, hoe ze groeien: ze werken niet, maar ik zeg jullie dat zelfs Salomo met al zijn pracht en praal niet gekleed ging als één van hen.'

Het is maar een klein verhaaltje, maar alles wat er echt toe doet, komen we erin tegen. Over obsessie en bevrijding gaat het. Over de baas zijn en ontvangen. Over het verlangen naar macht en over een arm die we op elkaars schouder kunnen leggen.

## Personalia mei 2021

Mevrouw **Willy Hélène van Galen (Willy)** is op 25 mei overleden in de leeftijd van 87 jaar.

*Wij gedenken haar met eerbied.  
Onze gedachten gaan uit naar allen die  
haar dierbaar waren.*



## Lezing Wout van Bekkum per Zoom

Zaterdag 19 juni, 11.00 uur per Zoom.

Joodse Filosofie.

Lezing prof. dr. Wout van Bekkum

Tussen godsdienst en wetenschap: kennismaking met de filosoof Maimonides (1135-1204).

Samenvatting: Maimonides of Mozes, zoon van Maimon, was de grootste middeleeuws-Joodse filosoof uit de wereld van de Islam.

[Klik hier om de lezing per Zoom te volgen.](#)



## Vrijzinnige Zomerontmoetingen 2021

In de maanden juli en augustus worden weer activiteiten georganiseerd door onze gemeente en andere vrijzinnige partners.



Als u op de volgende link [klikt](#), kunt u het programma bekijken. In de volgende Nieuwsbrief worden de twee lezingen die door onze gemeente worden georganiseerd, verder toegelicht.

Een uitgeprinte versie van het programma ligt op de kist in de hal van de kerk.



*Varkentje, beschilderd met engobes, ( gekleurd kleipapjes) door Hanneke Veldhorst, vriend van onze gemeente*

## **Natuurtuinen langs de Schenk**

**Door: Hanneke Veldhorst**

Evenals vorig jaar juni is er weer die verrassende combinatie van kunst en natuur te vinden in de Natuurtuinen langs de Schenk. Werken vnl. in glas, hout, steen en keramiek.

De tuinen zijn alle weekenden in juni van 12.00 tot 17.00 uur geopend en vrij toegankelijk (uiteraard corona-verantwoord geregeld).

Op [www.Kunstterplekke.nl](http://www.Kunstterplekke.nl) vindt u alles wat u zou willen weten over wie, wat en waar: exposanten, tuinen en adressen.

**KOM, WANDEL EN LAAT U VERRASSEN**



## Interview met Erik Bosch in Plus magazine

Door: Rachel Adriaanse

In de hal van de kerk hangt het prachtige interview met Erik Bosch

**Plus**  
magazine

(o.a. oud-redactielid 'Op de hoogte')  
in het mei-nummer van het Plus Magazine.

Hoewel het niet in het bijzonder over "geloof" gaat, gaat het wel over meewerken aan een wereld zoals die bedoeld is.

Ik las het en dacht: dit moeten meer remo's lezen (en niet alleen Pluslezers). Erik vond dat een goed idee en vroeg de Plus-redactie of het interview geplaatst kan worden; dat was oké.

Mocht u een kopie willen ontvangen van het artikel dan kunt u dat vragen aan de administratie.



## Pinkster-kinderkringen

**Door: Titia Wouters**

Met Pinksteren vonden sinds tijden weer de Kinderkringen plaats. En traditiegetrouw steken we dan de fik er in! Eerst hout sprokkelen in het bos, toen een vuurkorf in elkaar gezet en daarna een beloning met marshmallows. Dank, Annet en Pieter voor het organiseren!



## Weer samen naar het museum

**Door: Jacques Zwaan, Museumbezoek remonstranten**

Beste mensen,

Een poos hebben wij niet of nauwelijks van elkaar vernomen. Gelukkig kunnen wij nu weer naar een museum. Graag nodig ik u uit voor een bezoek aan het **Kunstmuseum Den Haag**, Stadhouderslaan 41 (tram 16, bus 21 en 24; N.B.: er geldt in de omgeving van het museum betaald parkeren). Een paar dagen geleden hebben Fred en ik er 'kwartier gemaakt'. Het verliep er heel netjes en ordelijk. Het is niet twee weken geheel volgeboekt, zoals het Rijksmuseum te Amsterdam.

Het Kunstmuseum biedt een keur aan exposities: *Bob Bonies, Cobra en Chassac, Joseph Sassoon Semah, Chinees Glas, Bas van Beek (keramiek), Qasim Arif (keramiek)*. Voor ieder wat wils. Zelf ga ik, om te beginnen, vol bewondering naar de expositie van Bob Bonies.

**Wanneer: donderdag 1 juli 2021**

**Tijdslot:** 14:30 uur. Dat dient u zelf digitaal te reserveren (als dat tijdstip onverhoopt al vol mocht zijn, kies dan een kwartier eerder of later).

**Koffie:** 14:00 uur op het terras van KM21 (het vroegere GEM, naast het Kunstmuseum – de zgn. Schamhartvleugel), of bij minder goed weer daar binnen.

Wij kijken 1 ½ uur naar de expositie(s) van onze keuze en daarna drinken wij nog iets in het restaurant van het Kunstmuseum.

Graag hoop ik u daar te mogen ontmoeten!

## Wake voor vluchtelingen



wake voor vluchtelingen

De 24-uurs wake voor vluchtelingen met dit jaar als thema 'ontmoeting verandert' begint zaterdag 19 juni om 12 uur.

De opening wordt verzorgd door René de Reuver (scriba van de PKN synode) en David Renkema (voorzitter Algemene Kerkenraad PKN Den Haag).

Een afwisselend programma van vieringen en interviews volgt. Mensen die naar ons land zijn gevlucht vertellen over hun ervaringen. Welke ontmoetingen maakten indruk en zorgden, in positieve of negatieve zin, voor veranderingen?

Volg de livestream en laat u inspireren. Praat mee en inspireer anderen.

## Coronababbel

**Door: Margreet Jonkers**

Tijdens de coronaperiode die nu bijna achter ons ligt heb ik gemerkt dat ook mijn 'normale' contacten soms veranderden. Ik heb al eens in een



Babbel verteld dat ik opruiming had gehouden in mijn contacten. In 2020 merkte ik, dat sommige blijvende contacten meer aandacht nodig hadden en andere juist meer op afstand gezet moesten worden.

Vroeger had ik al voor mijzelf onderscheid gemaakt tussen functionele contacten en vriendschappelijke contacten. Zo benoemde ik een aantal jaren geleden acht vriendinnen tot 'plas-engelen'. Zij woonden allemaal min of meer bij mij in de buurt en zouden bij mijn mans afwezigheid hem kunnen vervangen bij de hulp die ik nodig heb als ik moet plassen. De plasengelen hebben fantastisch gefunctioneerd! Echter, hun tijd is nu voorbij, omdat we allemaal nog ouder geworden zijn... Nu zijn we weer 'gewone' vriendinnen geworden, of liever gezegd gebleven.

Ook binnen mijn familie wijzigden de verhoudingen en omstandigheden zich. Begin januari 2020 vierde ik met 14 man mijn 75e verjaardag door naar het museum Oranjehotel te gaan

in de gevangenis in Scheveningen. Ik had in 2021 het plan om het Museum van de Geest in Haarlem te bezoeken en na afloop een biertje te drinken in het cafe Van Gunsteren aldaar. Daar kwam natuurlijk niets van...

**(Redactie:** ook dit museum nu weer open, zie

<https://museumvandegeest.nl/>)

Tot mijn verrassing kreeg ik een door mijn remo-dochter georganiseerde zoom-sessie met familie en vrienden aangeboden...! Aan de hand van foto's uit mijn leven ontstonden er leuke gesprekken en mijn zus uit Engeland kon op deze manier ook meedoen...

Voor mijn eigen leven houd ik me aan het plaatje van de balans dat ik jullie ooit toonde. Balans in mijn gezondheid, balans in mijn geestelijk leven, balans in mijn sociale leven, balans in mijn intieme leven, balans in mijn publieke leven.

## Over de Remonstranten

Geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

[Lees verder](#)

**Redactie: Peter Kelderman, Ria Edelman en Miriam van Dam.**

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag  
Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> -E-mail: [remondenhaag@hetnet.nl](mailto:remondenhaag@hetnet.nl)

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon 070 325 07 79

