

Extra Nieuwsbrief Den Haag e. o. i.v.m. de stille week 25 maart

Van de redactie

Hierbij treft u een extra Nieuwsbrief, met de gedachte dat als u nog niet naar de kerk kunt komen, de kerk haar best doet, om toch bij u te komen. Het

Pastoraal team heeft daartoe voor de bijzondere dagen in de Stille Week een vijftal podcasts gemaakt, met als thema: 'een kans tot inkeer'. Deze wordt ook op de Facebookpagina van de gemeente gedeeld. Neemt u daar maar eens een kijkje.

Voor de online diensten op Witte donderdag en Goede vrijdag (let op de gewijzigde aanvangstijd, 19.30 uur) treft u hierbij nog wat extra toelichting.

Passend bij deze Stille Week, is ook het Ave Verum van Mozart, waarover Peter Kelderman ons vertelt en verwijst naar één van de laatste opnames met Leonard Bernstein.

Voor degenen die goed ter been zijn wordt er op vrijdagmorgen 2 april weer gewandeld.

Wij hopen dat u zich al met al - in deze tijd met veel afstand - toch wat meer verbonden kunt voelen.



Uit de kerkenraad

Door Madzy van der Kooij, secretaris

Wie dinsdagavond naar de persconferentie heeft geluisterd, heeft waarschijnlijk zelf al de conclusie getrokken: er verandert niets, dus geen

geen bezoekers bij de kerkdiensten vanaf Pasen – zoals iedereen natuurlijk gehoopt had. De volgende persconferentie is op 13 april en dan overlegt de kerkenraad weer. Hoe het er dan uit zal zien..... dat is en blijft momenteel koffiedik kijken en daar doen we niet aan.

Tot die tijd zullen we het dus nog alleen met de digitale vieringen moeten doen, die gelukkig goed worden bezocht. We zijn ontzettend blij, dat Frederiek Muller al maanden bereid is in haar eentje de solozang te verzorgen.



Dat maakt de digitale versies van de diensten een stuk aangenamer, dan zonder zang. Vanaf deze plaats is een bedankje dan ook zeker aan de orde – en ik vermoed zo, dat ik namens iedereen die de diensten online volgt, spreek.

‘Kansen tot inkeer’

Door: ds. Antje van der Hoek

Een aantal meditatieve podcasts voor de Stille Week 2021

De deur staat open, wees welkom! In de vijf podcasts die organist Hans Jacobi, collega Reinhold Philipp en ik maakten, wordt u meegenomen in een gang door ons kerkgebouw. Onderdelen daaruit brengen we, aan de hand van gedichten, teksten en muziek, in verband met Jezus' laatste dagen, Ons sober-protestantse kerkgebouw leent zich daar goed voor, zo merkten wij.



Hieronder kunt u de verschillende podcasts voor in de stille week en Palmpasen aanklikken en dan beluisteren en bekijken.

[Palmpasen](#)

[Witte donderdag](#)

[Goede Vrijdag](#)

[Stille Zaterdag](#)

[Pasen](#)

Daarnaast zal de bijdrage voor iedere afzonderlijke dag in de Stille Week, van Palmpasen tot Pasen (29 maart t/m 4/5 april), op de Facebookpagina van onze gemeente te beluisteren zijn. [Klik hier voor Facebook](#)

Net als bij de eerdere podcasts in het kader van de Herdenkingszondag van de overledenen en Advent wil het - nu we in de Stille week nog met coronabeperkingen van doen hebben - een extra kans tot inkeer bieden.

We hopen van harte dat het in een behoefte voorziet.



**Donderdag 1 april, 19.30
uur
Witte Donderdag**

Voorganger: ds. Antje van der Hoek

Organist: Hans Jacobi

Zang: Frederiek Muller

De kerkdienst is live, of terug te kijken via [Kerk TV](#).

Als onderdeel van de diensten in de Stille Week is er op Witte Donderdag een avondgebed, waarbij wij brood en wijn zullen delen. Ik zou u willen vragen hier ook thuis aan mee te doen. Zet tevoren brood/matses en een bekertje wijn of druivensap voor uzelf klaar en doe op die manier mee aan de 'Gemeenschap van de Tafel'. Misschien voelt het wat onwennig aan? Dan kan het wellicht helpen te bedenken dat Jezus' laatste maaltijd met z'n leerlingen ook een bij uitstek huiselijk tafereel was.



**Vrijdag 2 april, 19.30 uur
Goede Vrijdag**

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Zang: Frederiek Muller

De kerkdienst is live, of terug te kijken via [Kerk TV](#).



De soldaten dwongen een voorbijganger om Jezus te helpen het kruis te dragen.

Door: ds. Reinhold Philipp

Van oorsprong is de kruiswegmeditatie een dynamisch gebeuren. Dan lopen we langs de verschillende staties die in een kerk hangen of als beelden in de natuur staan. De kruisweg is een weg. Aan de hand van de staties, geschilderd door Ted Felen, 'lopen' we met Jezus mee naar Golgotha. Of we nu daadwerkelijk de kruisweg lopen of stilzittend in de kerk of achter de PC in gedachten meelopen, de bedoeling is dat we biddend in beweging komen. De kruisweg doet een appèl op ons om stil te staan en het lijden van een onschuldige in de ogen te kijken. Hij, die de mensen liefhad en werd gekruisigd, is 'het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust'. Wat gebeurt er als we een kruisweg volgen?

Frederiek Muller zingt niet alleen de liederen, maar zal ook de aria 'Zerfließe, mein Herze' uit de Johannes Passion ten gehore brengen.



Ave Verum van W.A. Mozart

Door: Peter Kelderman

Mozart heeft in zijn korte leven (hij werd slechts 35) meer dan 600 werken gecomponeerd, o.a. symfonieën, pianoconcerten, kamermuziek, divertimento's, opera's en liederen. Daarnaast liet hij een indrukwekkende verzameling 'gewijde muziek' achter zoals missen en vespers. Hierbij behoren ook het (onvoltooide) Requiem (KV 626) en het motet 'Ave Verum' (KV 618), dat hij een half jaar voor zijn dood componeerde. Het gedicht is een meditatie op het katholieke geloof in Jezus werkelijke tegenwoordigheid in het sacrament van de Eucharistie, en past daarom bij Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Geniet van de prachtige muziek: [klik hier](#).

Dit concert, gedirigeerd door Leonard Bernstein, werd in 1990, een half jaar voor Bernsteins dood (!) uitgevoerd in de kerk van Waldsassen (Duitsland).

De vertaling van de Latijnse tekst is als volgt:

***Gegroet waarachtig lichaam
geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving van de dood.***

Ikzelf heb het 'Ave Verum' dikwijls gezongen als tenor-koorlid. Helaas is mijn stem de laatste jaren behoorlijk achteruit gegaan.....



Samen wandelen

Door: Ria Edelman

Afgelopen zondag tijdens de zoombijeenkomst na de dienst, kwam ook het wandelen weer ter sprake. Op verzoek van meerdere aanwezigen, die de vorige keer verhinderd waren, is besloten dit initiatief snel te herhalen en wel op **vrijdagmorgen 2 april om 11.00 uur**.

We verzamelen op de Kerkhoflaan 9 en wandelen dan door de Scheveningse bosjes, het Van Stolkpark en het Westbroekpark.

Graag opgeven met vermelding van je telefoonnummer, bij Ria Edelman: ria@mariaedelman.nl, of tel: 06 549 027 54.

Het fijne van samen wandelen is, dat ook als je zwijgt, je toch met elkaar verbonden kunt zijn.

Over de Remonstranten

Geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

[Lees verder](#)

Redactie: Peter Kelderman, Ria Edelman en Miriam van Dam.

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> -E-mail: remondenhaag@hetnet.nl

Facebook: Remonstranten Den Haag
Telefoon 070 325 07 79