

Nieuwsbrief Den Haag e. o. 18 maart 2021

Van de redactie

U treft hier weer een goed gevulde Nieuwsbrief. Natuurlijk beginnen we met een stukje van Madzy van der Kooy. Zij informeert ons, over hetgeen de kerkenraad bezighoudt. Dit keer over Kerk TV en de zoomkoffie erna. Omdat de zoomkoffie voor velen nog een brug te ver lijkt, is het initiatief genomen om u daarbij een handje te helpen; zie het stukje over *Zoom*, **Hoe neem je deel aan het online koffiedrinken na de dienst.**



Ds. Reinhold Philipp schreef een mooie overdenking met het thema *Liefde voor elkaar*. Van onze organist Hans Jacobi kregen we een ingetogen meditatief concert voor de overgang van *Passie naar Pasen*, met een prachtige afbeelding van Marc Chagall.

Omdat het vorige week stormde en regende, is de eerder aangekondigde wandeling uitgesteld naar morgen vrijdag 19 maart; u kunt zich nog aanmelden.

Ettjen Modderman roept ons op tot *Samen zingen in coronatijd - Zingalsvanzelf*. Zij heeft daartoe een uitnodigend stuk ingestuurd. Wellicht dat ook u wordt geïnspireerd om deel te nemen.

Tot slot treft u een aankondiging van de viering van Jom Hasjoa op 11 april en een *Save the date* voor de bustocht op 28 september.

Zoals altijd wensen we u veel leesplezier!

Uit de kerkenraad

Door Madzy van der Kooij, secretaris

Het zoemt al een tijdje rond: vanaf Pasen zijn er weer kerkdiensten mogelijk. Dat zou inderdaad heel fijn zijn, maar helaas, daarover bestaat nog geen duidelijkheid.

Er zijn inderdaad een paar kerken al begonnen, zowel bij de PKN als bij de remonstranten. Er is echter nog te veel onduidelijk, dus de kerkenraad wacht met het besluit tot de persconferentie van dinsdag 23 maart a.s.



Op 25 maart valt dus weer een nieuwsbrief in de brievenbus, al dan niet digitaal met daarin de laatste berichten en besluiten.

Tot die tijd zullen we het dus nog alleen met de digitale vieringen moeten doen, die gelukkig goed worden bezocht. Kijkt u maar in de onderstaande tabel. Er kijken natuurlijk ook stellen naar een uitzending, meestal via één apparaat, dus mogelijk zijn de aantallen nog iets hoger.

Kijkcijfers Kerk TV februari 2021

- 7 februari, rechtstreeks 35, opname 92
- 14 februari, rechtstreeks 40, opname 85
- 21 februari, rechtstreeks 42, opname 63
- 28 februari, rechtstreeks 37, opname 60

Het aantal digitale koffiedrinkers via zoom blijft daar nog wat bij achter en dat is jammer, want het is zeker de moeite waard. We zitten nu op ongeveer 9, en het zou leuk zijn, om met meer mensen na te praten. Doet u volgende keer ook mee? Als u het moeilijk vindt: er is hulp beschikbaar, hieronder kunt u daar meer over vinden.

Verder hebt u natuurlijk al gemerkt: ons oude vertrouwde papieren blad *Op de Hoogte* is niet meer en in plaats daarvan is er de nieuwsbrief voor velen digitaal, voor een aantal op papier.

Dat houdt in, dat ook de redactie van OdH niet meer actief is. Onze dank gaat uit naar de redactie, die vele jaren heeft bestaan uit Roelien Holst, An de Bijll Nachenius, Nini Jonker, Ria Edelman en Peter Kelderman waarbij de twee laatstgenoemden actief zijn gebleven voor de nieuwsbrief.



Zondag 21 maart, 10.30 uur

Voorganger: ds. Johan Goud

Organist: Hans Jacobi

Zang: Frederiek Muller



De kerkdienst is live, of terug te kijken via [Kerk TV](#) en na afloop napraten via [Zoom](#).

Zondag 28 maart, 10.30 uur, Palm Pasen

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Zang: Frederiek Muller

De kerkdienst is live, of terug te kijken
via [Kerk TV](#) en na afloop napraten via [Zoom](#).



Collecte eerste kwartaal

De collecte is in het eerste kwartaal
bestemd voor [Stichting Lotje](#).

**U kunt uw donatie overmaken naar
rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 van
de kerk onder vermelding van: Collecte
Stichting Lotje.**



Voor de betaling van de collecte kunt u ook de QR code gebruiken.

Onze hartelijke dank!



Collecte tweede kwartaal 2021

In het tweede kwartaal van 2021 collecteren we voor de Stichting Madalief (www.madalief.nl) in Madagaskar. De oprichtster van deze stichting, Remi Doomernik, kwam als reisleidster vaak in Ambositra op Madagaskar.

Zij hielp daar in eerste instantie zelf kinderen die op straat leefden. Hierdoor kwam ze in contact met lokale vrouwen die ook anderen hielpen.

Na zich eerst via een lokale stichting te hebben ingezet voor (wees)kinderen, heeft zij in Nederland in 2002 een stichting opgericht, die onder meer een weeshuis heeft gebouwd, huizen voor de opvang van alleenstaande moeders en extra schoolgebouwen in de armste wijken van Ambositra en Antsirabe in Madagaskar.

Het opvangen van alleenstaande moeders doet Stichting Madalief nog steeds, maar daarnaast biedt zij hulp aan gezinnen die moeite hebben om rond te komen, of gezinnen met zieke of gehandicapte kinderen.

Ook wordt er steun gegeven aan een aantal basisscholen. Die krijgen lesmaterialen en voor de allerarmste kinderen wordt het schoolgeld betaald.

Door het werk van Stichting Madalief krijgen meer dan 1000 kinderen meerdere keren per week op school een warme maaltijd. En zeker nu de Corona-crisis voortduurt, maakt de

voedselhulp van Stichting Madalief voor vele gezinnen en kinderen het verschil tussen wél of niet eten.

Stichting Madalief heeft uw ondersteuning hard nodig, dus hopen wij op uw gulle gaven voor dit prachtige doel.

Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:

Ds. Antje van der Hoek: telefoon: 0252-211204,
e-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com



Ds. Reinhold Philipp: telefoon: 070-3878732,
e-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Liefde voor elkaar

Ik heb ooit de voeten van mijn moeder gewassen toen ze ziek was. Een vorm van intimiteit, die iedereen zal herkennen die ooit mantelzorg was of mantelzorg heeft ontvangen. Jaren geleden heb ik in de thuiszorg gewerkt en in die tijd heb ik vaak voeten gewassen, meestal niet alleen de voeten maar het hele lichaam.

In de tijd van Jezus is het wassen van voeten een slavenklusje, een werk voor de laagste in rangorde van de dienaren. Tot verbijstering en afschuw van Petrus wast Jezus, die zij 'Heer' en 'Meester' noemen, de voeten van zijn leerlingen. De afbeelding 'de voetwassing' is gemaakt door de Duitse priester en

kunstenaar Sieger Köder. We zien Jezus op het moment dat hij neerknielt om iemand de voeten te wassen. Linksboven staan brood en wijn klaar voor de pesachmaaltijd die hierna zal volgen. We zien de rug van Jezus en zijn blote voetzolen. Hij is gekleed in de witte



joodse gebedsmantel, herkenbaar aan de sjaal met blauwe biezen. De kunstenaar heeft de opstelling zo gecomponeerd dat we Jezus' gezicht alleen weerspiegeld in het water zien.

Petrus kijkt alsof hij overdonderd wordt door het handelen van Jezus, alsof we hem treffen op het moment dat hij de handeling wel ondergaat, terwijl de volle betekenis ervan nog tot hem moet doordringen. Met zijn linkerhand maakt hij een afwerend gebaar. Tegelijkertijd lijkt het alsof hij zijn afwerend gebaar alweer terugneemt, wetend dat zijn verzet geen zin heeft. Petrus' hoofd bevindt zich precies op de plek waar we Jezus' hoofd zouden verwachten. Net als van elke leerling zal straks van hem gevraagd worden om het voorbeeld van Jezus te volgen, om een 'alter Christus', een andere, nieuwe Christus te zijn.

'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.' Voor mij persoonlijk is dit één van de meest belangrijke zinnen uit de hele Bijbel. Uit onze liefde voor elkaar wordt duidelijk of we in ons dagelijks leven echte volgelingen van Jezus zijn. Sigrid Köder houdt ons een spiegel voor met de vraag in hoeverre wij bereid zijn nederig het dienende voorbeeld van Jezus te volgen. Liefde is de wet van Gods nieuwe wereld. Als wij elkaar liefdevol dienen, nemen wij een voorproefje van die wereld.

ZOOM?

Door: Madzy van der Kooij

Hoe neem je deel aan het online koffiedrinken na de dienst?

We zoomen tegenwoordig heel wat af. Omdat we elkaar nu niet 'in het echt' kunnen ontmoeten, organiseren we op de zondagen na de dienst **een online koffiemoment**: op uw laptop, computer of iPad (tablet) kunt u via het programma ZOOM deelnemen aan de koffie of thee na de dienst. Nu is natuurlijk niet iedereen even bedreven in deze digitale vaardigheden en kunt u misschien wat hulp gebruiken. Dat doen we als volgt:



We organiseren twee proefsessies om te oefenen met ZOOM: vandaag, op 18 maart en op donderdag 25 maart, beide om 20:00 uur. U gaat als volgt te werk:

U kunt [hier klikken](#) om in de proefsessie terecht te komen; in de proefsessie zitten twee gastvrouwen (zie onder) klaar om u uitleg te geven over de knoppen in het programma, over hoe u het geluid kunt regelen en de camera, zodat u alle deelnemers kunt zien;

mocht u er niet uitkomen, dan kunt u met een van de gastvrouwen bellen.

Gastvrouwen op donderdag 18 maart zijn Renée Swart tel: 06 413 661 93 en Titia Wouters tel: 06 480 165 58.

Op donderdag 25 maart staan Rachel Adriaanse tel: 06 360 615 56 en Madzy van der Kooij tel: 070-213 4914 u met raad en daad bij.

N.B. Als u zondag op de link klikt in de Orde van Dienst, op de website of in de nieuwsbrief komt u automatisch in Zoom terecht.

Lunchconcert Van Pasen naar Pinksteren

Door: **Hans Jacobi**

Beste mensen,

Het is vandaag precies een jaar geleden dat ons land voor het eerst een lockdown inging. Ook voor de kerk was de impact groot, want de kerk is geen abstractie of streaming. De kerk, dat zijn de mensen.



Niettemin was het voor mij het begin van een reeks online lunchconcerten ten behoeve van de thuiszitters en afstandhouders, je moet iets. Het werden er gemiddeld één per maand, naast een aantal muzikale groeten.

Het dertiende lunchconcert is een ingetogen meditatief concert voor de overgang van Passie naar Pasen.

[Klik hier](#) om het lunchconcert te beluisteren.

Dit lunchconcert staat verder los van een vijftal podcasts die later deze periode door de predikanten aangekondigd zullen worden. U zult het vanzelf merken.

Personalia februari - maart 2021

Mevrouw Ellen Couvée is op 20 februari overleden in de leeftijd van 84 jaar.

Mevrouw Dettje Geertruida de Bie - Geursen is op 9 maart overleden in de leeftijd van 96 jaar.

Mevrouw Sytske Wouda is op 14 maart overleden in de leeftijd van 77 jaar.

We gedenken hen met eerbied.

Onze gedachten gaan uit naar allen die hen dierbaar waren.

Samen wandelen

Door: Ria Edelman

Vrijdag 19 maart 14.00 uur vanaf onze kerk

In de vorige Nieuwsbrief kondigde ik al aan dat we samen zouden gaan wandelen, maar.... het werd storm en regen, kortom maart roerde zijn staart en de wandeling werd afgelast.

Nu gaan we morgen, te weten vrijdag 19 maart wandelen om 14.00 uur. We verzamelen bij onze kerk, waar we niet naar binnen kunnen.

Dat 'samen' moet je echt wel in de smalste zin van het woord opvatten, namelijk met zijn tweeën en ook beperkt in tijd en afstand (4-5 km). Tijdens de wandeling zullen we een enkele keer van partner wisselen. We lopen dus niet als groep en kunnen ook niet ergens als groep stilhouden.

De bedoeling is vooral, dat we elkaar weer op een veilige manier kunnen ontmoeten en ervaringen met elkaar delen.

Graag opgeven met vermelding van je telefoonnummer bij Ria Edelman,
mail: ria@mariaedelman.nl,
tel 06 54 90 27 54.





Zingen in Coronatijd

Door: Ettjen Modderman

Samen zingen verbindt je met andere mensen. Zingen maakt blij, je krijgt er energie van. Het geeft je een aansluiting bij je gevoel. Zingen tijdens de kerkdienst werkt ook zo.

Wat beroerd was het toen het door Corona niet meer mocht. Ik had het geluk, dat ik nog een paar maanden met een kleine cantorij in de dienst mocht zingen. Dat hield helaas ook op. En toen was er niets meer. Of nog wel?

Iedere zaterdagochtend geeft Bert van de Wetering een zangles van anderhalf uur via internet, te vinden op de website www.zingalsvanzelf.nl. Hij doet dit al een jaar.

Eerst krijg je een half uur oefeningen om je lichaam *helemaal* te gebruiken bij het zingen en tegelijk stemoefeningen. Dan zingt hij tien liederen. Hij heeft een mix van klassiek en modern, van aria's uit opera's tot levensliedjes van Toon Hermans en Jules de Korte, in alle talen. Er is voor elk wat wils. Bert heeft een onverwoestbaar goed humeur en begeleidt zichzelf op de piano. Het is een feestje om mee te doen. Voor alle duidelijkheid: je staat (of zit) in je eentje voor het beeldscherm te zingen. Er doen ca 4000 zangers aan mee van over de gehele wereld. Na afloop vraagt hij een donatie.

Ik vertelde hier over tijdens de Zoom koffie na de kerkdienst. Mensen die daarbij waren, bleken dit niet te weten. Daarom vertel ik het nu in de Nieuwsbrief.



De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt u uit tot het digitaal bijwonen van de herdenking van Jom Hasjoa op

ZONDAG 11 APRIL 2021 OM 16.00 UUR
[Livestream](#) vanuit de Kloosterkerk, Den Haag

Terugkijkend de toekomst in

Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken,
Commissie Jom Hasjoa Herdenking

The Community of Churches of The Hague invites you to digitally attend the commemoration of Jom Hasjoa on

SUNDAY, APRIL 11th 2021 AT 16:00 PM
[Livestream](#) from the Kloosterkerk, The Hague

Moving forward while looking back

We nodigen u uit om op 11 april uw eigen bloem neer te leggen bij het Kindermonument op het Rabbijn Maarsseplein.

Meer informatie over de live stream en updates over de coronamaatregelen kunt u hier vinden:
www.jomhasjoa-den Haag.weebly.com
www.facebook.com/jomhasjoa-den Haag
jomhasjoa-den Haag@outlook.com

Bustocht 2021

Door: De Diaconale Commissie

Onlangs heeft de Diaconale Commissie besloten het plan van vorig jaar om een bustocht te organiseren naar Willemstad en Oudenbosch weer uit de kast te halen. De commissie heeft ook al een voorlopige datum voor die tocht vastgelegd:



Dinsdag **28 september 2021**

We hopen, dat dan de omstandigheden het toelaten een '**Dagje uit**' te beleven. Noteert u deze datum vast in uw agenda

Over de Remonstranten

Geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

[Lees verder](#)

Redactie: Peter Kelderman, Ria Edelman en Miriam van Dam.

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> -E-mail: remonden Haag@hetnet.nl

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon 070 325 07 79

