

Orde van dienst  
voor zondag 28 februari 2021  
in de remonstrantse kerk te Den Haag

*Jezus geneest zieken op sabbat*



*De genezing van de kromgebogen vrouw*  
Lucy D'Souza schilderde in 1991 het hongerdoek

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Zang: Frederiek Muller

## Orgelspel

Welkom en aansteken van de paaskaars  
door Ginny Krijgsman

Lied: *Zoals een bloem*  
tekst: Jaap zijlstra,  
melodie Bernard Huijbers (lied 221)

*Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,  
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,  
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,  
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,  
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,  
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.*

*God van ons hart, Gij die ons zingen doet,  
uw mensen zijn wij, maaxsel van uw handen,  
uw adem geeft ons innigheid en gloed,  
o leid ons uit het huis van schad' en schande.  
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,  
uw stad van licht daalt neer over de landen.*

Bemoediging en groet

Antwoordgebed

*Tot U, Heer, is ons hart gericht.  
Hier zijn wij, open voor uw licht.  
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.  
Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen*

Inleidende schriftlezing: Psalm 146:5-9

*Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,  
wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God,  
die hemel en aarde heeft gemaakt,  
de zee en alles wat daar leeft.  
Hij die trouw is tot in eeuwigheid,  
recht doet aan de verdrukten,  
brood geeft aan de hongerigen.  
De Heer bevrijdt de gevangenen,  
opent de ogen van blinden.  
**Hij richt de gebogenen op,**  
heeft de rechtvaardigen lief.  
Hij beschermt de vreemdelingen,  
wezen en weduwen steunt Hij.*

## Gebed

Lied: *Houd mij in leven* (lied 368d)

*Houd mij in leven,  
wees Gij mijn redding,  
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.*

Schriftlezing: Lukas 13:10-17 en 14:1-6  
*Jezus geneest zieken op sabbat*

Lied: *Wees de grond onder mijn voeten*  
melodie: psalm 146  
tekst: Reinier Kleijer

*Wees de grond onder mijn voeten.  
Wees het dak boven mijn hoofd.  
Wijs mij richting op de route  
naar de toe komst ons beloofd.  
Wees de bron waaruit ik put.  
Liefde, vrede en geluk.*

*Wees de stem in onze stilte  
en het oor dat ons verstaat.  
Wees de warmte als de kilte  
onze liefde sterven laat;  
En geef steeds betekenis  
aan de vraag wat leven is.*

*Wees de ziel van mijn gedachten.  
Wees de drijfveer van mijn hand.  
Breng het Rijk dat wij verwachten  
mede door ons doen tot stand.  
Inspireer ons dag aan dag  
met Uw Geest en geef ons kracht.*

Overdenking

Stilte en orgelspel

Voorbeden

## Onze Vader (Dorothee Sölle)

*God, die ons nabij bent  
als een vader en een moeder.  
Wij mogen uw naam uitspreken.  
Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.  
Wij zien uit naar uw rijk,  
een tijd van vrede en gerechtigheid,  
hier en voor altijd.  
Geef ons ook vandaag het brood  
dat wij nodig hebben om te leven.  
Vergeef ons dat we tekortschieten  
en leer ons anderen te vergeven,  
zodat we in vrijheid met U  
en met elkaar kunnen leven.  
Laat ons niet de weg  
van de minste weerstand kiezen.  
Laat ons niet afglijden  
naar egoïsme en streven naar macht,  
maar laat ons kinderen van U zijn  
die openstaan voor uw liefde  
en er vervuld van raken  
voor nu en voor een eeuwigheid.  
Amen.*

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Lied: *Zo spreekt de Heer* (**lied 537, 1.2.4**)

Uitzending en zegenbede

Orgelspel

De collecten zijn bestemd voor:

- Stichting Lotje\*
- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken

\*Stichting Lotje ondersteunt in Den Haag en omstreken kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen die zich in een noodsituatie bevinden.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL93INGB0000006397

onder vermelding van: *het collectedoel Stichting Lotje en/of de Remonstrantse gemeente*

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage voor de collecte overmaken.



U kunt na de dienst napraten via de onderstaande link via Zoom.

[Klik hier om naar Zoom te gaan](#)



## **Kerkdiensten in de komende weken:**

Zondag 7 maart om 10.30 uur:

**Kerkdienst** o.l.v. ds. Marijn Vermet  
Kanselruil met doopsgezinde collega

Zondag 14 maart om 10.30 uur:

**Kerkdienst** o.l.v. ds. Antje van der Hoek

Zondag 21 maart om 10.30 uur:

**Kerkdienst** o.l.v. ds. Johan Goud