

Nieuwsbrief Den Haag e. o. 7 - 21 januari 2021

Van de redactie

Allereerst hele goede wensen voor het nieuwe jaar in de hoop dat we gezond blijven en we elkaar binnenkort weer echt kunnen ontmoeten.



In deze eerste Nieuwsbrief van 2021 treft u natuurlijk de bijdrage van de kerkenraad, onze gebruikelijke mededelingen en een bijdrage van ds. Antje van der Hoek, over de kernvraag: hoe te bouwen aan ons geloofshuis. Hans Jacobi biedt ons twee lunchconcerten aan - terwijl ik deze inleiding schrijf, draaien deze mee op de achtergrond - heel inspirerend. Bram Rutgers van der Loeff is weer in de pen geklommen met een beschouwing over Oud en Nieuw in de breedste zin van het woord en geeft vervolgens samen met onze kerkmeester een overzicht van de kijkcijfers betreffende onze Kerk TV. Tot slot treft u weer een Babel van Margreet Jonkers en is er een bericht van *Kerk in Den Haag*, dat dit blad voortaan ook digitaal verschijnt en voor iedereen is te lezen.

De komende tijd mag u onze reguliere Nieuwsbrief iedere twee weken verwachten. Indien er mededelingen zijn van spoedeisende aard, zal er tussentijds wellicht nog een beknopte versie verschijnen.

Afgelopen zondag in de dienst besprak Ingrid de Bonth gedichten van eigen hand, ik vind het mooi om daar op aan te sluiten en het jaar met één van deze gedichten te beginnen.

Kaars van Kairos

Als de kaars die daar staat
wachtend op ontbranding
wetend van de mogelijkheid
verlangend naar de kans
Als de kaars die daar staat
drager van potentie
vonken-bieder van de hoop
ontvank'lijk voor het vuur
Geef dat dit licht ontstoken wordt
opdat de hoop ontwaakt
zodat de sluiers dunner zijn
en heelheid me weer raakt

(Ingrid de Bonth)

Uit de kerkenraad

Door Madzy van der Kooij, secretaris

De eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar. Als altijd, zijn we benieuwd, wat dat ons gaat brengen, toch is 2021 anders dan andere jaren. De lockdown (Weet iemand een Nederlands woord hiervoor? In het normale taalgebruik heb ik het altijd over ophokplicht.) die in maart begon, leek toen nog van korte duur - inmiddels zijn we 10 maanden verder en lijkt het niet op te schieten: de winkels en de hele culturele sector zijn dicht, de kerken draaien minimaal en ik verwacht niet, dat we op 12 januari versoepelingen kunnen tegemoet zien - maar wie weet, we houden hoop en goede moed.



Gelukkig kunnen we terugzien op een aantal mooie diensten, die tegenwoordig allemaal vanuit huis ook te bekijken zijn - een groot voordeel van de snelle ontwikkelingen, die bijna iedereen op technologisch gebied doormaakt.

Mevrouw Ninon Vercoutre heeft te kennen gegeven, afscheid te willen nemen van de kerkenraad. Dat betekent uiteraard niet, dat zij uit beeld verdwijnt. Zij blijft voorzitter van de diaconie en zal ook nog een aantal kerkenraadstaken blijven vervullen, zoals het meedraaien van de zondagse diensten en het verzorgen van attenties bij de verjaardag van onze medewerkers. We danken haar voor haar inzet de afgelopen jaren.



Zondag 10 januari, 10.30 uur Kerkdienst in aangepaste vorm zonder kerkgangers

Voorganger: ds. Antje van der Hoek

Organist: Hans Jacobi

M.m.v.: Cantorij.

De dienst is live te bekijken of terug te kijken via [Kerk TV](#).



Zondag 17 januari, 10.30 uur Kerkdienst in aangepaste vorm zonder kerkgangers

Voorganger: ds. Greteke de Vries

Organist: Hans Jacobi

M.m.v.: Cantorij

De dienst is live te bekijken of terug te kijken via [Kerk TV](#).

Als u op de lees verder klikt kunt u meer informatie lezen over ds. Greteke de Vries.

[Lees meer](#)

Collecte eerste kwartaal

De collecte is in het eerste kwartaal bestemd voor **Stichting Lotje**.

Verderop in de nieuwsbrief kunt u hier meer lezen over Stichting Lotje.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding van: Collecte Stichting Lotje.

Onze hartelijke dank!



Ons pastoraal team staat voor u klaar

U kunt hen bereiken op:

Ds. Antje van der Hoek: telefoon: 0252-211204,
e-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com



Ds. Reinhold Philipp telefoon: 070-3878732,
e-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Personalia december 2020

Overleden

Mevrouw **Joke Lenstra-Borel** is op 16 december 2020 overleden in de leeftijd van 86 jaar.

Wij herdenken haar met eerbied en onze gedachten gaan uit naar allen die haar dierbaar waren.



Geboorte

Tosca Elodie Alserda. Op 8 december 2020. Dochter van Frank en Linde Alserda

Van harte gefeliciteerd met dit kleine wonder.



Ons 'geloofshuis' in 2021

Door ds. Antje van der Hoek

Eén van de metaforen voor de kerk is dat van een 'huis'. Een 'huis' voor je ziel. Dat is ook de titel van een boek van de praktisch theoloog Henk de Roest uit 2010, dat mij destijds erg geïnspireerd heeft. Laten we dit beeld eens wat associërend verkennen. We kunnen bij dat 'huis' in eerste instantie denken aan de letterlijke huiskamersetting van de eerste christenen. Gedurende de eerste paar eeuwen kwamen christenen in de privésfeer, bij mensen thuis, samen om te Europos zingen, te bidden, te eten en drinken, te lezen en te luisteren. Later werden dat speciaal daartoe bestemde godshuizen, het over de hele wereld uitgewaaierde scala aan kerkgebouwen. We kunnen bij dat 'huis' ook denken aan de geloofsgemeenschap. Niet aan de stenen van de gebouwen, maar aan de mensen die samen het 'geloofshuis' vormen. Zo spreekt Paulus de Korintiërs toe in zijn 1^e brief: 'Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont' (1 Kor 3:16) en 'U bent een bouwwerk van God (1 Kor 3:9). Fundament van die tempel is Jezus zélf, maar daarmee is deze tempel, volgens Paulus, nog lang niet af. Er moet steeds aan worden doorgebouwd. Op die manier wordt de gemeente tot een plek waar God gevonden kan worden en 'open huis' gehouden wordt voor wie aan die zoektocht mee wil doen. Een bijzondere dimensie van de metafoer van het huis komen we vervolgens tegen in Jezus' afscheidsrede: 'In het huis van mijn Vader zijn vele woningen' (Joh 14:2). In deze woorden klinkt zowel ruimte als geborgenheid door. Het 'huis van de Vader', zo zou je kunnen zeggen, kan op vele manieren vorm en inhoud krijgen, passend bij haar kostgangers. Tenslotte is het ook zo dat bij het woordje 'huis' in de Bijbel niet altijd aan een zichtbare plek of herkenbaar sociaal verband wordt gedacht. Ook het hart van een mens kan door het geloof, een woning van Christus worden, zoals Paulus de Efeziërs toebidt (Ef. 3:17).

Het geloofshuis als plek van samenkomst, kerkgebouw, gemeenschap van gelovigen of het individuele hart: er zijn vele dimensies. Maar de kernvraag is tóch: hoe

bouwen *wij* aan *óns* geloofshuis? Op onze website verwoorden we het, denk ik, heel mooi. We willen een 'plek van ontmoeting', een 'moment van bezinning', een 'gevoel van verbinding' bieden aan wie zich bij ons en onze geloofsstijl thuis voelt. In het afgelopen jaar hebben we, mede veroorzaakt door coronaomstandigheden, daaraan ook steeds meer virtueel vormgegeven. In de vorm van kerk t.v./live streamdiensten, Skype of Zoom, podcasts, vlogs, blogs et cetera. Zo kon het gebrek aan fysieke contacten enigszins ondervangen worden, al bleef het voor velen behelpen. Ook voor onze 'ziel' waren en zijn het schrale tijden. Want hoe dynamisch het begrip geloofscommunicatie ook kan worden uitgelegd, ze kan het maar moeilijk duurzaam zonder directe nabijheid stellen. Wanneer we een ander lange tijd niet in de ogen te kijken of kunnen aanraken, loopt de onderlinge geloofsverbinding het risico te verkommeren.

We zitten op dit moment nog in een harde lockdown, maar voor 2021 hoop ik van harte dat we daartoe gaandeweg weer de kans zullen krijgen. Dat we die verbinding weer vrijer en onbelemmerd zullen kunnen ervaren. Of, zoals de dichter van één van de zogeheten pelgrimspsalmen het verwoordt:

Ja, dat doet deugd
als mensen in één huis samen te komen.
(...) Het is als de dauw van de Hermon
neerdalend op Sions bergen
Daar schenkt de Eeuwige zijn zegen,
leven in eeuwigheid'.



Nieuwjaarsconcerten

Door Hans Jacobi

Beste mensen,

Ik bied u graag twee kleine lunchconcerten aan, in de vorm van twee nieuwjaarsconcerten.

Het gaat om twee zeer verschillende concerten. U kunt dus zelf kiezen waarvoor u in de stemming bent.

Het eerste concert (lunchconcert 11 a) is erg droevig.

Het programma is een combinatie van pianomuziek (digitaal gegenereerd) met poëtische teksten. We weten allemaal dat 2020 een moeilijk jaar was, we zijn nog lang niet van de problemen af. Dit concertje probeert aan die emoties recht te doen:

[Klik hier](#)

Het tweede concert (lunchconcert 11 b) is overwegend blijmoedig, ondanks alles.

Het programma is een combinatie van kleine preludes van Bach en anonieme orgelstukjes uit de 15e eeuw. De muziek is geen klarenstoot om op voorhand een voorspoedig 2021 te claimen, zo naïef zijn we niet. Het is wel een oefening in blijmoedigheid, ondanks de problemen waar we nu mee te maken hebben:

[klik hier](#)

Collectedoel eerste kwartaal

Door de diaconale commissie

In het eerste kwartaal van 2021 collecteren wij voor de Haagse Stichting Lotje (www.stichtinglotje.nl). Stichting Lotje biedt kleinschalige hulp aan kwetsbare kinderen in Den Haag t/m 18 jaar, die zich in een noodsituatie bevinden.



Hoewel wij in een rijk land leven, is de armoede soms dichterbij dan je denkt. Via hulpverleners krijgt Stichting Lotje jaarlijks vele aanvragen voor praktische hulp aan kinderen die door een armoedesituatie tussen de wal en het schip vallen. Een bijstandsmoeder die vraagt om een tweedehands fiets voor haar opgroeiende kind; een alleenstaande moeder krijgt extra voedselhulp, omdat de Voedselbank-pakketten niet zijn toegesneden op een gezin met opgroeiende, hongerige pubers.

Jaarlijks organiseert Stichting Lotje een dagje uit voor een grote groep kinderen uit gezinnen die niet op vakantie kunnen. In de afgelopen zomer zijn zij met 150 kinderen naar Drievliet geweest.

In deze coronatijden ondersteunt Stichting Lotje de Voedselbanken met goederen, speciaal voor kinderen. Denk aan luiers en babyvoeding. Ook ondersteunen zij de Stichting Sint voor Ieder1.

En op 19 locaties in Den Haag heeft Stichting Lotje grote kasten met goede tweedehands kleding en goederen, waarmee arme gezinnen geholpen kunnen worden.

Al met al is de Diaconale Commissie van mening dat dit een hele bijzondere Stichting is en ook nog eens vlak bij huis. Wij hopen daarom op uw gulle gaven aan dit prachtige doel.



Over Oud en Nieuw

Door Bram Rutgers van der Loeff

‘De enige constante in het leven is verandering’. Dat zei Heraclitus al eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Maar die wijsheid geeft nog geen inzicht in bijvoorbeeld de snelheid waarmee zaken, natuur en mensen moeten of kunnen veranderen. Te snel veranderen leidt tot kapitaalvernietiging of tot ‘anomie’: de Franse socioloog Durkheim doelde met die term op de gevolgen van de industrialisatie van de 19^e eeuw. Wat je nodig hebt is een gulden middenweg tussen starre onbeweeglijkheid en chaos. Daar wees een andere oude Griek, Aristoteles, al op. Andere verwoordingen van dit inzicht kom je tegen in de Bijbel, maar ook in wetenschappelijk onderzoek naar de ‘toekomstbestendigheid’ van bedrijven.

Zo verschenen er in de jaren 90 twee studies naar ondernemingen die al generaties- of zelfs eeuwenlang goed presteerden: die ondernemingen hadden dus blijkbaar het juiste evenwicht tussen traditie en vernieuwing, tussen ‘oud en nieuw’ weten te vinden. De Amerikanen Collins en Porras schreven erover in hun *Built to last, Successful Habits of visionary companies* (1994), en onderzoeker Arie de Geus in zijn ‘De levende onderneming, Over leren en leven in een turbulente omgeving,’ (1997). Een standaardrecept voor het duurzame succes van deze bedrijven was niet te vinden, integendeel: ieder onderzocht bedrijf had zijn eigen, ‘authentieke’ weg: fundamentele waarden zoals kwaliteit en het belang van de eigen werknemers werden daarbij niet ondergeschikt gemaakt aan het belang van de aandeelhouders, oftewel: het streven naar winst.

In het Nieuwe Testament wijst Jezus op dezelfde twee ‘krachten’ van Oud en Nieuw: Enerzijds zegt hij - in Mattheüs 5:17: ‘*Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te **vervullen***’.

Anderzijds in Luc. 9:58: 'Vossen hebben holen en vogels hebben nesten. Maar de Mensenzoon heeft geen plaats om te slapen'. Ofwel: denk niet dat je mij kunt navolgen aan de hand van vaste regels en gewoontes.

Drie verschillende beschrijvingen dus van onze universele zoektocht naar het juiste evenwicht tussen traditie ('oud') en vernieuwing ('nieuw'). De laatste, Bijbelse beschrijving lijkt op z'n retour. Dat kun je aanduiden als secularisatie, als innovatie of als verloochening van onze culturele en/of religieuze wortels. Voor remonstranten - en andere religieus-humanisten - sluit de ene duiding de andere niet uit: goed om dit nieuwe jaar met dat laatste houvast te beginnen: veranderingen zullen er genoeg zijn. Daarmee omgaan is en blijft een *never-ending job*. Waarmee we elkaar dit jaar misschien wat extra moeten helpen. Hoort bij onze omgang met Oud en Nieuw.



Kijkcijfers Kerk TV

Door Bram Rutgers van der Loeff en Peter Thiadens

Uit onderstaande cijfers blijkt dat veel leden en vrienden (en mogelijk andere belangstellenden) de digitale weg naar onze diensten hebben weten te vinden. Wij zijn dan ook dankbaar jegens iedereen die deze voorziening technisch mogelijk hebben gemaakt, inclusief de mensen van 'kerkdienst gemist'. Natuurlijk hopen wij allen dat op afzienbare termijn er ook weer 'normale' diensten kunnen worden gehouden, maar zolang dat niet het geval is, kunnen we ons verheugen over deze mogelijkheid.

Door de grote toeloop van nieuwe 'klanten' - zowel kerken als kijkers en luisteraars - heeft het registratiesysteem in december de telling soms even niet bij kunnen benen, zoals hieronder aangegeven.

Overigens: de cijfers slaan op geregistreerde 'aanmeldingen'. Het kan dus zijn dat er per aanmelding méér mensen hebben gekeken en geluisterd, het kan ook zijn dat mensen niet de héle dienst volgen.

Tenslotte blijft gelden: mocht u problemen hebben met het vinden en realiseren van de

juiste verbinding met onze diensten, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Miriam van Dam van de administratie.

	rechtstreeks	opname
Zondag 6 december:	23	84
Zondag 13 december:	31	49
Zondag 20 december:	18	73
Donderdag 24 december: *) **)	30	61
Vrijdag 25 december: *) **)	onbekend	71
Zondag 27 december: *)	14	32

*) volgens de website 'kerkdienstgemist' zijn deze cijfers mogelijk niet compleet

***) met 30 kerkgangers in de kerk

Coronababbel

Door Margreet Jonkers

De heer Viehoff stuurde mij nog een mooie tekst:

Geef licht door
door licht te zijn.
Als je de hoop op
Licht verliest, blijf
je in het donker zitten.



Mooi, he? Wij remo's verstaan echt elkaars taal!

Ik moest terugdenken aan de vraag die een jongere collega aan mij stelde tijdens het diner ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het predikantenconvent: 'Zeg, Margreet, wat vind jij de belangrijkste functie van een dominee?'

Ik aarzelde geen moment: 'Onze taak is het om hermeneut te zijn.' We moeten religieuze taal vertalen voor buitenstaanders en we moeten wereldse begrippen duidelijk maken aan vrome mensen die opgesloten zitten in hun bubbel.'

Hermeneut betekent 'vertolker'. Ik heb het gevoel dat ik mijn hele werkzame leven niks anders gedaan heb...

Toen ik een jaar geleden samen met Henny Frank een verzoeningsritueel voor onze gemeente voorbereidde, had ik zo'n zelfde gevoel. Henny Frank en ik zijn elkaars contactleden. Wij delen heel veel met elkaar. Tijdens dat voorbereidingsproces hebben we er oog voor gekregen, dat wij mensen elkaars spiegel mogen zijn. Dat we het licht aan elkaar kunnen doorgeven, wisten we al. Tegenwoordig noemen we elkaar bij de namen 'Spiegeltje' en 'Lampje'!

Wij remo's moeten ons wel wapenen tegen de taal van de reclame.

'Magic Moments!', 'The future is exciting. Ready?' en 'Don't count the calories, remember the memories'

Mogen geen kans krijgen ons de verkeerde kant op te duwen. Gewoon naar je eigen bubbel vertalen dus!

Laat ik dit jaar beginnen met een citaat dat ik ooit van Frans Fockema Andreae opstak:

Time present and time past
are both perhaps present in time future
and time future contained in time past.



Maandblad in digitaal nieuw jasje

Redactie *Kerk in Den Haag*

Wat bemoedigend en prettig is het, dat steeds meer Nederlanders de digitale wegen naar kerken op het spoor komen. Soms zijn die wegen nieuw; denk aan de vele Youtubekanalens. Als redactie horen we van veel mensen, die lang niet altijd met een (geloofs)gemeenschap bekend zijn, dat zij zo - in deze woelige tijd - steun en inspiratie vinden.

Kerk in Den Haag wil daar aan bijdragen, met een nieuw podium.

U ontvangt misschien al de papieren uitgave en kent wellicht kerkindenhaag.nl met wekelijks nieuwe info.

Nieuw is nu ook een digitale, bladerbare versie: [Klik hier](#)

Redactie: Peter Kelderman, Ria Edelman en Miriam van Dam.

Remonstranten Den Haag, Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag
Website: <https://denhaag.remonstranten.nl> -E-mail: remonden Haag@hetnet.nl

Facebook: Remonstranten Den Haag

Telefoon 070 325 07 79

Over de Remonstranten

Geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

[Lees verder](#)