

Orde van dienst
voor zondag 1 november 2020
herdenking van overledenen

Muren van verdriet



Klaagmuur in Jeruzalem

Voorgangers: ds. Antje van der Hoek
en ds. Reinhold Philipp

Welkom: Rachel Adriaanse

Organist: Hans Jacobi

M.m.v. zangers:

Frederiek Muller (ook solozang), Ettjen Modderman,
Pieter van Winden en Rachel Adriaanse

Welkom en aansteken van de paaskaars

(de gemeente gaat staan)

Aanroeping en inkeer

Koor zingt: Lied 204:1-5.8.9

Gij bron van tijd en eeuwigheid

Votum en groet

(V=voorganger; A=allen)

V: Ons samen-zijn dragen wij op aan de levende God

A: *die liefde is en de grond van ons bestaan,*

V: die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst,

A: *die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.*

V: Vrede zij u!

A: *De wereld zij vrede!*

(de gemeente gaat zitten)

Inleidende lezing en gebed van inkeer

Voorzanger zingt (2x): Lied/psalm 36a

Bij U is de bron van het leven

en in uw licht zien wij het licht.

Woord en gebed

We lezen Psalm 116:1-4,7-9

*Banden van de dood omknelden mij,
maar U hebt mijn leven ontrukkt aan de dood.
Ik mag wandelen in het land van de levenden
onder het oog van de Heer.*

Koor zingt: Lied 321:1-3

Niet als een storm, als een vloed

We lezen Johannesevangelie 11:1-44:

Maak de doeken los en laat hem gaan.



Opwekking van Lazarus

Giovanni di Paolo, 1426, The Walters Art Museum, Baltimore

Koor zingt: Lied 321: 4-7
Kinderen, armen van geest

Overweging

Moment stilte en orgelspel: *Alle Menschen müssen sterben*
BWV 643 van Johann Sebastian Bach

Herdenken overledenen

Namen noemen

We luisteren naar zang: *Schlummert ein, ihr matten Augen*
uit Klavierbuch der Anna Magdalena Bach, J.S. Bach

*Schlummert ein, ihr matten Augen,
fallet sanft und selig zu.
Welt, ich bleibe nicht mehr hier,
hab ich doch kein Teil an dir,
das der Seele könnte taugen;
schlummert ein, ihr matten Augen,
fallet sanft und selig zu.*

We noemen nu de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijke jaar zijn ontvallen. Voor ieder van hen ontsteken wij een kaars.

Tussendoor zingt het koor: Lied 598

*Als alles duister is,
ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft.*

Agatha Cornelia Scholte Ubing-Duvekot
Josephine Elisabeth Paulien Sandberg-Dorhout Mees
Anna Maria Mabelis-Brethouwer
Marie Henriette van den Bogaerde-Huetinck

*Als alles duister is,
ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft.*

Willem Karel Beyerman
Gerarda Cornelia de Wolff-Hoogteijling
Carolina Wilhelmina Sophia Albarda-Hanjoel
Theodoor Corsmit

*Als alles duister is,
ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft.*

Pieter de Niet
Petra Swart-Dumbar
Milly de Boer-Halkema
Regine Magdalena Elizabeth Verhoeven-Grube

*Als alles duister is,
ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft.*

U kunt nu ook (**met mondkapje op en afstand houdend!**)
zelf een lichtje aansteken voor een overledene aan wie u
denkt. Tijdens het aansteken van de lichtjes zingt het koor,
steeds herhalend:



May the roads rise to meet you,



may the wind be al-ways at your back, May the sun shine



warm up - on your face, And may the rain fall soft - ly on your



fields. And un - til we meet a - gain may God



hold you in the hol-low of His hand. And un - til we



meet a - gain may God hold you in the hol-low of His hand.

Voordracht gedicht door Wil de Niet

Gedicht van Wil de Niet

*Met liefde denk ik vandaag
aan vele mensen.*

*Eén voor één
noem ik hen bij naam.*

*Wat ik van hen meedraag
als een kostbare herinnering
spreek ik graag uit,
ook wat ik voor hen wens.*

*Ik geloof dat zij allen
bij U zijn God
en tegelijk bij ons.*

*Dit doet mij goed
en verwarmt mij.*

*Verbonden zijn wij
met elkaar, voor altijd
in U en door U.*

Dank U, God.

We luisteren naar zang: *Pie Jesu*
uit het Requiem van G. Fauré:

*Pie Jesu Domine,
dona eis requiem,
dona, dona Domine,
dona eis requiem,
sempiternam requiem.*

Bidden en geven

Tijdens de voorbeden zingt voorzanger: Lied 367h

Wij bidden U, verhoor ons, Heer!

Stil gebed

Koor of voorzanger zingt het *Onze Vader*

in gregoriaanse versie: Lied 369a

Bloemengroet en collecte

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:

- Corona-hulp India
- Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken

(de gemeente gaat staan)

Wegzending en zegen

Koor zingt: Lied 415: 1 en 2
Zegen ons, Algoede

Uitzending en zegenbede

Koor zingt: Lied 415: 3
Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel

Nabestaanden mogen een witte roos mee meenemen
als herinnering aan deze dienst.

Kerkdiensten in de komende weken:

Zondag 8 november om 10.30 uur:

Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp
met doop en kindernevendienst

Zondag 15 november om 10.30 uur:

Kerkdienst o.l.v. ds. Johan Goud