

Extra Nieuwsbrief Den Haag e. o. 15 oktober 2020

Uit de kerkenraad

Door Madzy van der Kooij

Wie de persconferentie van 13 oktober nauwlettend heeft gevolgd, zou de conclusie kunnen trekken, dat in de kerk alles doorgaat, zoals het de afgelopen maanden is gegaan. Dat is echter niet het geval. Bij een ingelaste kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad besloten een aantal drastische, pijnlijke maatregelen te moeten nemen.



U moet daaruit níet opmaken, dat er sprake is van verkeerd gedrag, dat iemand rare dingen heeft gedaan, integendeel: iedereen heeft zich keurig gedragen, al is het soms verdraaid lastig de 1,5 meter afstand altijd te bewaren.

De maatregelen gelden vooralsnog voor **vier** weken. Ik som ze hieronder op.

1. De kerkdiensten blijven gehandhaafd, echter, met een maximum van **30** personen. Aanmelding is verplicht - de aanmelding aan de deur tot 10:25 vervalst deze periode. Er wordt geadviseerd een mondkapje te dragen, tot u zit.
2. Hoe belangrijk ook: de koffie na de dienst vervalst wél. Het blijkt, dat het bij de koffie het lastigst is, de 1,5 meter te handhaven en daarom maar even geen koffie.
3. Alle Uytendogaert-activiteiten vervallen, dus: filmcafé, lezing Marcel ten Hooven, poëziecursus Ingrid de Bonth en muziekcursus Hans Jacobi.
4. Alle kringbijeenkomsten zijn ook geannuleerd.
5. Pastoraat wordt uiteraard niet in de ijskast gezet, maar zal in aangepaste vorm plaatsvinden. Dat betekent, dat u een predikant kunt vragen langs te komen. Als de predikant het vermoeden heeft, dat het niet goed gaat, zal deze zelf contact opnemen. Verder is natuurlijk het wandelpastoraat nog steeds een prima vorm. Kort samengevat: wandel- en crisispastoraat.
6. De AV van 8 november zal ook deze keer weer schriftelijk worden gehouden. Uitstellen is lastig, omdat niet bekend is, wanneer de maatregelen worden versoepeld. We hopen van harte, dat u daar weer begrip voor hebt, zoals dat in mei ook het geval was. De stukken worden u binnenkort toegezonden.

Hopelijk blijft het deze keer bij vier weken en hoeft Nederland niet weer op slot, zoals in het voorjaar. Dus houdt goede moed!

Rest mij, om u veel sterkte in de komende vier weken te wensen. Laten we elkaar vasthouden in deze rare tijden: een extra kaartje of telefoontje is natuurlijk altijd fijn.



Zover

*Het is zover,
ik blijf staan, nu gebeurt het, nu is het zover -
wat zal ik doen?
berusten? om hulp roepen? wild om mij heen slaan
in de hoop iets te raken?
ik kijk om mij heen*

*en zie - voor de zoveelste keer -dat het nog niet zover is,
de lucht is blauw, er ligt rijp op de takken van de bomen,
de zon komt op, een merel zingt,
februari,
ik weet het weer -
het is nooit zover.*

(Toon Tellegen in: Glas tussen ons, 2018)