

Nieuwsbrief 30 juli - 13 augustus 2020

Bericht van de redactie

Wij hopen dat u allen van een fijne zomer geniet, hier in Den Haag, of misschien op vakantie in Nederland of buitenland. Verre vakantie reizen zullen waarschijnlijk nog even niet kunnen in deze coronatijd.



Behalve de vaste Rubrieken (Uit de kerkenraad: aankondiging van twee kerkdiensten; Collecte) vindt u in deze Nieuwsbrief de Overdenking door ds Rob Esveld. Eén van de redactieleden schrijft over zijn ervaringen tijdens een kerkdienst in Frans-Polynesië. Tenslotte een belangrijke bijdrage, door Bram Rutgers van der Loeff, over het Beleidsplan remonstranten 2020-30.

We wensen u weer veel leesplezier!

Peter Kelderman/Miriam van Dam

Uit de kerkenraad

**Door Madzy van der Kooij
Secretaris**

In het voorjaar hebben we i.v.m. het virus onze voorjaarsvergadering schriftelijk gehouden. Het is erg fijn, dat daar door de gemeente positief op is gereageerd. We hebben een enkele vraag gekregen en verder wat reacties. Op grond hiervan heeft de kerkenraad de conclusie getrokken, dat u decharge voor het gevoerde beleid hebt verleend. Dit besluit is opgenomen in de notulen van onze vergadering van 21 juli jongstleden en zal ook genoemd worden op de volgende AV op 8 november – dat laatste natuurlijk afhankelijk van hoe de situatie er dan uit ziet, maar aangezien niemand in de toekomst kan kijken, houden we het daar voorlopig op.



Hoewel het aantal besmettingen weer iets toeneemt, zijn er nog geen nadere regels afgekondigd, dus blijven wij voorzichtig steeds iets meer toestaan. Zo wordt er vanaf a.s. zondag weer koffie geschonken en gedronken – let u op de aanwijzingen van de kerkenraadsleden. Ook kunnen we weer een begin maken met een klein koortje – helaas is uit volle borst mee zingen nog niet aan de orde.

Wat nog wél steeds aan de orde is, is dat u zich moet opgeven voor de diensten. Het toegestane aantal halen we nog niet, maar mocht er iets fout gaan, dan hebben we een lijst met de namen van de aanwezigen. We gaan ervan uit, dat iedereen zelf mogelijke risico's inschat.

We hopen u binnenkort weer bij de diensten te mogen ontvangen!

Kerkenraad weer fysiek bijeen

Eindelijk, na maanden virtueel vergaderen, zaten we weer in de Tuinzaal! Zoals u ziet keurig op gepaste afstand. Fijn om elkaar in dit verband weer fysiek te ontmoeten en samen te vergaderen over het wel en wee van onze gemeente.



Mededeling: Ds Antje van der Hoek is op vakantie van 1 t/m 26 augustus

Zondag 2 augustus, 10.30 uur, kerkdienst in aangepaste vorm

Voorganger: ds Pieter Hartevelt

Mijn naam is Pieter Hartevelt. Bijna mijn hele leven heb ik in Katwijk gewoond en ben een echte 'Katteker.' Een aantal jaren geleden ontmoette ik mijn huidige partner met wie ik sindsdien samen woon in Rijswijk. Mei 2018 hebben we onze relatie verduurzaamd met een geregistreerd partnerschap. Van huis uit was ik Nederlands Hervormd, maar rond mijn 20e kwam in aanraking met de Pinksterbeweging. Dit bleek uiteindelijk geen goede match. Later kwam ik in contact met de Remonstranten waarmee wel een klik was. Zo heb ik in Leiden belijdenis gedaan en werd lid. Ik heb theologie gestudeerd aan de VU en ben later aangeschoven bij het Remonstrants Seminarium. In 2018 heb ik stage gelopen bij de Remonstranten in Den Haag. Tot 2019 was ik pastoraal werker bij de Doopsgezinden in de Zaanstreek. In 2019 werd ik aangenomen als geestelijk verzorger bij Cardia, locatie Landscheiding, in Den Haag.



Bij deze kerkdienst mogen 40 mensen aanwezig zijn. **Aanmelden is verplicht.** [Klik hier](#) voor het bezoekersprotocol

Zondag 9 augustus, 10.30 uur, kerkdienst in aangepaste vorm

Voorganger: ds Jan Berkvens



Op zondag 9 augustus mag ik wederom in uw gemeente voorgaan, waar ik met veel plezier naar uitkijk.

Ik ben Jan Berkvens en ben afgelopen jaar afgestudeerd aan het remonstrants seminarie. Ik ben voorganger bij de Jonge Remonstranten Arminius, de Remonstranten Oude Wetering en de doopsgezind-remonstrantse gemeente Hoorn. Sinds twee jaar ben ik terug in Nederland, na jaren als onderwijsspecialist gewerkt te hebben in onder meer Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Nu woon ik in Amsterdam. Naast het predikantswerk doe ik met enige regelmaat nog wat onderwijs-advies werk, zowel in Nederland als het buitenland.

Naast de bovengenoemde activiteiten ben ik een verwoed film liefhebber. De afstudeerscriptie is mede gebaseerd op een van de filmcafe's die ik in uw gemeente mocht bijwonen. De kans is dan ook groot dat ik in de dienst van 24 mei iets zal doen met een thema uit een film. Maar het kan ook nog een heel andere kant op gaan.

Graag ontmoet ik u op de 9 augustus.

Bij deze kerkdienst mogen 40 mensen aanwezig zijn. **Aanmelden is verplicht.** [Klik hier](#) voor het bezoekersprotocol

Collecte derde kwartaal

De collecte is in het derde kwartaal bestemd voor **De Voedselbank**.

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken helpen deze mensen door hen tijdelijk te voorzien van



voedselpakketten, en daarom zullen wij in het derde kwartaal collecteren voor de Voedselbank Haaglanden.

Al voor de coronacrisis groeide een op de negen kinderen op in armoede. Het is hartverscheurend als je je kinderen in een te korte broek, zonder ontbijt naar school moet sturen. Of als ze de bus moeten uitzwaaien die hun vriendjes en vriendinnetjes naar het schoolreisje brengt, omdat er niet genoeg geld is om mee te gaan.

Voor de coronacrisis hoopten we nog dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede zou dalen, maar nu zien de vrijwilligers van de Voedselbank de rijen toenemen. Het aantal bijstandsaanvragen stijgt explosief, net als de dreiging van problematische schulden.

Om armoede te bestrijden is veel geld nodig en daarom zal de Diaconale Commissie dit nieuwe kwartaal uw extra aandacht vragen voor deze collecte.

Wij hopen dat u allen voor dit bijzondere doel weer gul zult geven, waarvoor alvast onze enorme dank.

U kunt uw donatie overmaken naar de rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding van: collecte Voedselbank.

Onze hartelijke dank!

De diaconale commissie

Ons pastoraal team staat voor u klaar.

U kunt hen bereiken op:

Ds Antje van der Hoek: telefoon: 0252-211204,
e-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com





Ds Reinhold Philipp Telefoon: 070-3878732,

e-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt



Door ds Rob Esveld

Als je de kerk binnenkomt, zie je recht voor je een tekst geschilderd op de muur. Het is een zin uit de brief aan de Galaten:

“Staat in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt”.

Een tekst uit de brief die de apostel Paulus schreef aan de gemeente in de landstreek Galatië, een streek rond de oude stad Ancyre, het huidige Ankara in Turkije. In dit gebied was een prille christelijke gemeente waar Joodse en niet Joodse christenen leefden. Er heerste bij hen onduidelijkheid in hoeverre de Joodse wet moest worden nageleefd. Paulus verkondigde in zijn brief aan hen dat de Joodse wet geen weg tot heil meer behoeft te zijn. Het geloof is aan degenen die in Christus geloven in vrijheid buiten de wet om geschonken. Vandaar de tekst op de muur in onze kerk. Je bent vrij om zelf te geloven, om zelf te denken, te beslissen en te handelen. Het geloof in Christus heeft ons die vrijheid gegeven. Dat is waar wij voor staan. Zeker voor ons als remonstranten is dit altijd een groot goed geweest.

Tot voor kort konden we, binnen bepaalde grenzen natuurlijk, ons leven inrichten zoals we dat zelf wilden. Maar sinds een paar maanden zijn die grenzen behoorlijk veranderd en is er van onze eerdere vrijheid weinig meer over. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven en grote groepen mijden, elkaar geen hand meer geven en elkaar vooral niet aanraken, maar op 1,5 meter afstand blijven, zelfs bij degenen waarmee we tot dusver altijd een bepaalde intimiteit hadden. Wel is het voor velen verhelderend om verlost te zijn om wel of niet drie keer een kus te moeten geven bij ontmoetingen. En het aardige is ook dat je meer tijd hebt voor jezelf, dat je meer in je eigen buurt gaat wandelen en dat er burens zijn die boodschappen voor je doen.

Maar nu is het genoeg geweest, vindt iedereen. We moeten weer terug naar normaal en hopelijk komt er gauw een vaccin voor dit virus. Tot die tijd moeten we geduld hebben.

Ondertussen zijn er wel weer hier en daar feestjes, start het vliegverkeer weer op en raakt 1,5 meter afstand steeds verder in het verschiet. Het is voor jongeren ook niet eenvoudig om steeds maar thuis te moeten zitten en online les te krijgen. En ook voor ouderen en alleenstaanden die verstoken zijn van (familie)bezoek, is het een ramp. Maar de afgekondigde maatregelen worden steeds verder verruimd en de pandemie lijkt meer of minder onder controle te komen. Er komt meer vrijheid, vrijheid waarin veel gevraagd zal worden van het gedrag van ons allemaal.

Zij het in een andere context, waarschuwde ook Paulus de gemeente in Galatië voor die vrijheid: "Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf".

Het is een mooie tekst die velen zullen onderstrepen, maar het is ook een tekst die velen zullen bagatelliseren wanneer het geduld ten einde is en de vrijheid lonkt. Hoe het ook zij, in deze tijd van geduld en ongeduld, van bedachtzaamheid en achteloosheid leven we momenteel. Daar zullen we het mee moeten doen. Hoe graag we het ook anders hadden willen zien. Misschien moeten we de brief van Paulus aan de Galaten dan nog maar eens verder lezen: "Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daar is".

Kerkdiensten in Papeete en Maupiti (Frans Polynesië)

door Peter Kelderman

In een eerdere tekst vertelde ik al dat ik veel heb gereisd voor mijn werk, als docent Internationaal onderwijs. Ook privé maakte ik veel reizen, maar doe dat nu wat rustiger aan, vanwege de klimaatcrisis ("vliegschaamte").

In 2008 was ik op een wereldreis van zes maanden: via USA, Midden Amerika en Frans-Polynesië naar Nieuw Zeeland en Australië. Ik wil iets meer vertellen over Frans-Polynesië, en dan vooral over twee kerkdiensten die ik daar bijwoonde.

Het is een hele beleving om in bijv. Tahiti of Bora-Bora te zijn (ik was er in totaal drie weken). Conversatie met bewoners buiten de tourist resorts, waar goed Engels wordt gesproken, is niet altijd gemakkelijk, met mijn wat "roestige" Frans. De eigen taal is: Tahitisch, met vele dialecten per eilandengroep. Denk aan de woorden: "taboe" en "tattoo". Oorspronkelijk werden door de bewoners polytheïstische (veel-goden) godsdiensten aangehangen. Met de komst van de "beschaving" veranderde dat; momenteel is zo'n 85% van de bewoners christen, merendeels protestant. Tijdens mijn verblijf in Papeete, hoofdstad van Tahiti, heb ik eerst nog "als toerist" een deel van een kerkdienst bijgewoond. De dienst is in Tahitisch en daarom niet goed te volgen. Heel indrukwekkend zijn de samenzangen door de kerkgangers. Eén groep begint en dit wordt overgenomen door een groepje verderop, dan de vrouwen, de mannen, enz.



Op een ander eiland, Maupiti, werd ik uitgenodigd door een aardige ouderling om een kerkdienst bij te wonen. Tijdens de dienst gaf hij me af en toe uitleg.

Ik heb een beetje stiekem, wat opnamen gemaakt, nl. van de samenzang, en van de afsluitende zegening. [Klik hier](#) om af te spelen.

Aan het eind van de dienst kreeg ik een mooie bloemenslinger om, en werd ik uitgenodigd voor een heerlijke lunch, samen met zo'n 30 kerkgangers.



Tenslotte, denk niet dat Frans-Polynesië goedkoop is. Veel etenswaar wordt geïmporteerd; de prijzen lagen hoger dan waar ook tijdens mijn wereldreis!

Davids kiezelstenen (1)

door Bram Rutgers van der Loeff

Over bezorgdheid



De situatie van de remonstranten is zorgelijk, aldus één van de openingszinnen van de samenvatting van het Beleidsplan 2020 – 2030. Dit vooral vanwege de gestaag neerwaartse ontwikkeling van het aantal leden en vrienden.

Ook koning Saul vond zijn situatie zorgelijk, toen – zoals beschreven in 1 Samuel 17 - de Filistijnse reus Goliath hem en zijn manschappen uitdaagde om de strijd met hem aan te gaan. Toen uiteindelijk David zich daarvoor aanbood, nam dat Sauls zorgen niet weg: wat moest zo'n jong ventje tegen die Filistijnse reus? Maar Saul had geen keus, en David beweerde al eerder leeuwen en beren uitgeschakeld te hebben. Saul liet David in zijn wapenrusting hijsen en gaf hij hem zijn zwaard. Allemaal veels te zwaar voor David. Hij besepte, misschien toen pas, dat hij zijn eigen wapen had, dat eigenlijk helemaal geen wapen was: zijn slinger, en een zak met stenen, die hij uit een beekbedding geraapt had. Normaliter om schapen bij de kudde te houden. Precisiewerk oftewel maatwerk: met te

grote stenen zou je de schapen verwonden of te veel schrik aanjagen. En zou David niet door de kleine openingen in het harnas en de helm van Goliath komen.

In het Beleidsplan 2020 – 2030 worden instrumenten ingezet, die traditioneel goed passen bij een organisatie die in zwaar weer verkeert. Een korte analyse van de huidige situatie, een samenvattend organigram en een denktank om voor de verschillende soorten gemeentes verschillende structuren uit te werken: voor de ‘grote’ gemeentes – beperkt in aantal - en voor de vele kleine en samenwerkingsgemeentes. Met ieder hun eigen problematiek, hun eigen uitdagingen en mogelijkheden. Logische stappen allemaal.

Maar ook bij ons is het de vraag, zoals bij David in het veld: wat houdt de kudde bijeen? David werkte met flinke kiezelstenen, vliegende kiezelstenen wel te verstaan. Je kunt ze met mensen vergelijken: aards, nietig klein, talloos én: bewegelijk als de elementen er aan gaan trekken of duwen. Ze kunnen het luchtruim in, met de slinger van een geoefende herder. Genieten van de vrijheid, de ruimte en dán, zó hun werk doen, hun bestemming bereiken. Zinnebeeld voor religieus humanisme: de veelzijdige mens als natuurlijk gegeven. Maar het wordt pas spannend, pas echt en díep menselijk, wanneer we ons laten verheffen, de hoogte in, tegen de zwaartekracht in, bijna tegen de logica der dingen. Knap uitdagend dus. Het wordt pas echt zorgelijk, wanneer we die uitdaging uit het oog verliezen.

(wordt vervolgd)

P.S. Eind juni/begin juli is in een aantal digitale zoomsessies met steeds ca 20 deelnemers van gedachten gewisseld over een eerste concept voor het landelijke Beleidsplan 2020-2030. De samenvatting van dit Plan (6 p.) is te verkrijgen via de administratie, remgem@hetnet.nl of 070 3250 779. Het huidige concept stoelt mede op de uitkomsten van de Beraadslagen van maart en november 2019 over de toekomst van de remonstranten. Het zal op basis van de zoom-gedachtewisselingen worden bijgesteld en worden voorgelegd aan de(landelijke) Algemene Vergaderingen van Bestuur en van Beraad op zaterdag 26 september a.s. In de Algemene Vergadering van de Haagse Remonstranten, gepland op zondag 8 november ná de kerkdienst, zullen ook de Haagse leden en vrienden zich over dit plan – in de dan voorliggende vorm – kunnen uitspreken. Volgens huidige planning moet het Beleidsplan worden vastgesteld in een Algemene van Bestuur op 28 november.

Bericht van de administratie

U vindt in de nieuwsbrief soms een link of een verwijzing dat u op de website meer informatie kunt vinden. Als u de nieuwsbrief op papier ontvangt en geen beschikking heeft over een computer wil ik bij deze aangeven dat u over onderwerpen meer informatie kunt krijgen door dit bij de administratie op te vragen. 070-3250779.

Met vriendelijke groet,

Miriam van Dam