

Week-Nieuwsbrief 10, 28 mei - 4 juni 2020

Bericht van de redactie

WeekNieuwsbrief 10 luidt een periode van enige verlichting in wat kan en wat niet kan. De kerkenraad kondigt dan ook in deze WeekNieuwsbrief het allereerste voorzichtige begin van terugkeer naar kerkdiensten aan met alle beperkingen daar omheen. Lees het aandachtig.



Aangezien het toch beperkt blijft tot een heel kleine groep heeft de redactie besloten door te gaan met de WeekNieuwsbrief tot begin juli, wanneer naar verwachting het aantal kerkgangers tot 100 mag worden opgevoerd. Uw bijdragen in welke vorm dan ook, een stukje, een gedicht, een stuk muziek blijven dan ook van harte welkom. Deze WeekNieuwsbrief staat natuurlijk in het teken van Pinksteren. Het beloven twee stralende dagen te worden, waarin de hemel blauw kleurt.

De Redactie

Bericht van de kerkenraad

In de vorige nieuwsbrief meldde ik al, dat we per 1 juni weer voorzichtig gaan beginnen met kerkdiensten. De eerste twee zondagen van juni kunnen er 20



mensen naar de kerk, de laatste twee zondagen 30. Gewoonlijk houden we niet zo van geen verboden, maar dat kan nu even niet anders. Zo moet u zich van tevoren bij de administratie opgeven, is er slechts één toegang naar de kerk, zal er geen koffie drinken zijn, geven we elkaar geen hand, wordt de kapstok niet gebruikt, is er geen kinderopvang, geen gemeentezang, wordt u verzocht zo min mogelijk van het toilet gebruikt te maken, wordt er met een schaal gecollecteerd.... Het zal allemaal even wennen zijn, maar de meeste Nederlanders zijn al aardig gedisciplineerd en wij zijn daar als Remonstranten natuurlijk geen uitzondering op.

We gaan ervan uit, dat iedereen heel goed in staat is zelf te beslissen of het verantwoord is naar de kerk te komen of niet. Wie ziek is of zieke huisgenoten heeft, blijft natuurlijk thuis en in de kerk houden we 1,5 meter afstand. Ik wijs er nog even op, dat van het OV met mate gebruik mag worden gemaakt en dat een mondkapje in het OV verplicht is.

Opgave: donderdags voor 10 uur, via e-mail remondenhaag@hetnet.nl of telefoon 070-3250779. Mocht er overtekening plaatsvinden, dan komt u op de wachtlijst voor de week erop. Zou u toch besluiten, de betreffende zondag niet te komen, meldt u zich dan even bij mij af, secr.remondenhaag@gmail.com of 070-2134914 (of 06-21232696), dan heeft een ander de kans toch te komen. Voor verdere details verwijst ik u naar het protocol dat u aantreft in deze nieuwsbrief en op de website in de agenda bij de kerkdienst.

Verder komen er nog steeds reacties op de AV-stukken binnen en dat waarderen we zeer.

Madzy van der Kooij
Secretaris

BEZOEKERSPROTOCOL
voor de Remonstrantse zondagse kerkdiensten aan de Laan van Meerdervoort
in juni 2020

Aantal bezoekers (excl. predikant, organist, kerkenraadsleden en evt. andere uitvoerenden):

op 7 en 14 juni max. 20, op 21 en 28 juni max. 30.

Beperkingen en andere aanpassingen

Tijdens deze diensten zal er geen samenzang zijn, na de dienst is er geen koffiedrinken. Verzoeken het gebruik van het toilet zo veel mogelijk te beperken. Er zal geen kinderopvang zijn.

Er worden geen bloemen na de dienst bezorgd. Er ligt ook geen kaart ter ondertekening op de kist. De dozen voor doppen en DE-punten zijn verwijderd uit de hal. Indien het weer het toelaat zal de tuindeur in de kerkzaal open staan.

Toegang

Uiteraard zijn de diensten cf. de RIVM-regels alleen toegankelijk voor wie niet hoest en geen koorts heeft. Ook huisgenoten van mensen die in quarantaine zijn of corona hebben zullen slechts digitaal kunnen deelnemen.

De achteringang van de kerk zal in juni gesloten blijven. De poort voor de fietsenstalling zal wel open zijn.

Bezoekers worden bij de ingang begroet door een kerkenraadslid. In de (eventuele) rij wachtenden moet uiteraard anderhalve meter afstand worden gehouden.

Het kerkenraadslid geeft aan wanneer een bezoeker – of een bezoekerspaar – naar binnen mag. Een volgende bezoeker (of bezoekerspaar) zal pas worden toegelaten wanneer de voorgaande bezoeker(s) – eventueel na eerst hun jas te hebben opgehangen – de kerkzaal zijn binnengegaan.

In de hal en bij het toilet zal er een ontsmettende handgel aanwezig zijn.

De beschikbare stoelen in de kerkzaal zijn reeds op de juiste afstand van elkaar geplaatst. Voor echtparen zijn er stoelen naast elkaar. De 'zitstoelen' zijn herkenbaar aan het feit dat er een liturgie op ligt, op de stoel ernaast kunt u evt. uw jas neerleggen: daarmee kan de

doorstroming aan het begin en eind van de dienst worden bevorderd. Tip: laat uw jas in de auto, als het weer dat toelaat.

Na afloop van de dienst zal door een kerkenraadslid worden aangegeven welke bezoeker(s) de kerkzaal op dat moment de kerkzaal kunnen verlaten. In de hal mogen steeds max. 3 personen aanwezig zijn.

Er zullen schalen voor de collectes zijn.

Aanmelding en reservering

Aanmelding voor wie internet heeft per mail aan: remodenhaag@hetnet.nl

Voor wie geen internet heeft: telefonisch: 070 3250 779.

In beide gevallen: vóór donderdag 10 u. Uw naam wordt op een lijst gezet, zodat we kunnen zien, of iedereen, die komt zich heeft aangemeld. Indien u ná aanmelding alsnog klachten krijgt, meldt u zich dan alstublieft af bij secr.remodenhaag@gmail.com of 070-2134914.

Leden en vrienden zónder internet gaan voor, omdat zij de diensten niet op andere wijze kunnen volgen. Voor de overige leden en vrienden geldt (behoudens het onderstaande): 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, hebben degenen die niet konden worden toegelaten de volgende keer (ook) voorrang. Wie op 7 juni bij de deelnemers hoort kan op 14 juni niet nogmaals deelnemen. Voor de diensten van 21 en 28 juni wordt deze regeling mogelijk aangepast.

De Kerkenraad

Den Haag, 26 mei 2020

Zondag 31 mei, 10.30 uur Kerkdienst Pinksteren meeluisterdienst!

Voorganger ds Antje van der Hoek Dit is een **meeluisterdienst**. U kunt deze dienst beluisteren via kerkdienst gemist. [Klik hier](#)

[Lees meer](#)



Kerkdiensten in aanpaste vorm in de Remonstrantse kerk

Zondag 7 juni, 10.30 uur, voorganger ds Els de Bijll Nachenius

Zondag 14 juni, 10.30 uur, voorganger ds Rien Lutmers

Zondag 21 juni, 10.30 uur, voorganger ds Martijn Junte

Zondag 28 juni, 10.30 uur, voorganger ds Antje van der Hoek

Opgave voor deze diensten is verplicht. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar remondenhaag@hetnet.nl of te bellen met de administratie tel. 070-3250779.



Online Kerkdiensten komende weken:

De landelijke broederschap biedt kerkdiensten aan ter vervanging van de lokale kerkdiensten die afgelast zijn in verband met de coronacrisis. Deze zijn wekelijks vanaf zondag te bekijken op het [YouTube kanaal](#).

Zondag 31 mei, Hoogleraar Christa Anbeek met studenten van het Remonstrants Seminarie - Locatie nader te bepalen.

Zondag 7 juni, ds Martijn Junte vanuit verpleeghuis De Nieuwe Plantage in Rotterdam

Zondag 14 juni, ds Sigrid Coenradie vanuit Eindhoven

Collecte tweede kwartaal

De collecte is het tweede kwartaal bestemd voor Colorful Chances

Wij rekenen op uw gulle bijdrage voor dit mooie doel.

U kunt uw donatie overmaken naar de rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding van: collecte Colorful Chances.



Onze hartelijke dank!

De diaconale commissie

Lunchconcert Hans Jacobi

Beste mensen,



Graag bied ik u opnieuw een lunchconcert aan, als ontspanning in moeilijke tijden. Met dit concertje loop ik alvast vooruit op de dienst van Pinksteren. Deze dienst zal komende zondag gestreamd worden via het bekende internetkanaal.

Binnenkort zullen de kerkdiensten weer hervat worden, in welke vorm dan ook.

De lunchconcerten zijn een mooie 'pilot' om muziek en tekst met elkaar te combineren. Ik hoop en verwacht dat er andere vormen van videopresentaties uit voort zullen vloeien, ter ondersteuning van de reguliere kerkelijke activiteiten. Muziek en poëzie drijven COVID-19 niet de wereld uit. We kunnen echter wel naar een tegenwicht zoeken.

Ik hoop dat u net zo van deze lunchconcerten geniet als ik zelf, met het inspelen en voorbereiden. Klik op de volgende link om het concert te beluisteren. [Youtube](#)

Met vriendelijke groet,

Hans Jacobi

Ons pastoraal team staat voor u klaar.

U kunt hen bereiken op:

Ds Antje van der Hoek: telefoon: 0252-211204,
e-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com





Ds Reinhold Philipp Telefoon: 070-3878732,

e-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Koester je 'Pinkstermomenten' !



Hoe is het ooit begonnen, met de kerk? Het boek Handelingen vertelt erover. Hoe de apostelen een bijzondere ervaring hadden, waarbij het huis waarin ze verbleven vervuld raakte van een Geest die allen verenigde. 'Wind' en 'vuur', twee oerelementen, symboliseren het enthousiasme, de geestkracht die toen ontstond. Met Pinksteren lezen we die woorden. Ieder jaar weer. Ook in deze tijd waarin we elkaar niet fysiek, maar alleen virtueel kunnen ontmoeten. Het gaat er om begrip, herkenning, verbondenheid over alle grenzen heen. Dat je in het gelaat van die ander naast je ineens je eigen diepste verlangens gereflecteerd ziet. Een wonder, dat z'n tegenhanger heeft in dat andere verhaal, dat ook vaak met Pinksteren gelezen wordt: de torenbouw van Babel (Gen. 11). Daar gaat het niet om ervaren eenheid, maar om eenheid die wordt afgedwongen: één volk, één taal, één toren. Zo is het ooit begonnen, in dat huis in Jeruzalem. Het werd hét geboortemoment van de kerk.

Maar, hoe hou je het 'vuur' brandende? Hoe kan de 'wind' vrijelijk blijven waaien, waarheen hij maar wil? Zou er, wat dit betreft, geen parallel te vinden zijn in hoe we andere zaken levend houden? Zo vieren we bij verjaardagen, in essentie, iemands' leven, halen we vriendschaps- en familiebanden weer eens aan omdat we het contact met hem of haar op prijs stellen. En in een relatie? Hoe zit het daar? Ook daar wordt vaak teruggegrepen op die eerste vonk. De plek waar het stel elkaar ontmoette. Vrienden en vriendinnen die daar nog over kunnen meepraten. Muziek die iets vertolkt van wat men voor elkaar voelt. Bloemen die herinneren aan het bruidsboeket. Zou het zo, in het verlengde hiervan, niet ook kunnen gaan in een geloofsgemeenschap? Om een kerk levend te houden? Met regelmaat teruggaan naar die eerste vonk? In, wat psychologen wellicht een 'regressiemoment' zouden noemen, teruggaan naar wat we ooit hebben ervaren? Naar wat ons raakte, ons voor even boven onszelf uittilde en deed besluiten het te willen koesteren ...

Teruggaan naar die eerste 'vonk': binnen de cyclus van het kerkelijk jaar hebben we daarvoor een vast moment. Met Pinksteren, vijftig dagen na Pasen, staan we er bij stil: hoe het ooit begonnen is. Met die eerste volgelingen. Met u en met mij. We verwelkomen nieuwe leden en vrienden en vragen ons af wat ons er eens toe heeft gebracht 'ja' te

zeggen. Zoals, bijvoorbeeld, Dag Hammarskjöld dat deed in zijn befaamde 'Merkstenen'. Het is een bekend citaat: ' Maar eens zei ik ja tegen iets of iemand. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven in onderwerping een doel heeft'. Zo is dat Pinksterfeest een uitgelezen kans je dat te binnen te brengen en je opnieuw open te stellen voor die Geest, die ons allen overstijgt. Of met de woorden van dat Pinksterlied: 'Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde'!

Ds Antje van der Hoek

Regendroom

Ik droom dat
Ik loop op een kiezelpad,
Omspoeld door lauwe regen,
De druppels spelen een ruisend spel,
Zij vallen licht, maar razendsnel,
Geen macht op aarde houdt ze tegen.
Ze spatten spetterend uit elkaar,
Op mijn hand en in mijn haar,
Speels probeer ik ze te vangen,
Maar waterdruppels zijn te teer,
Gevangen, bestaan ze al niet meer,
Dit blijft een ongestild verlangen.

Ik droom dat
Ik loop op een kristallen pad,
Omkleterd door een parelregen,
De parels tinkelen op het glas,
Met teppende teentjes licht en ras,
Geen macht op aarde houdt ze tegen.
Ze springen dansend met elkaar,
Op mijn hand en in mijn haar,
Haastig probeer ik ze te vangen,
Maar parels zijn dartel, licht en teer,
Gevangen, glanzen zij al niet meer,
Dit blijft een ongestild verlangen.

Ik droom dat
Ik loop op een zacht bemost pad,
Omruisd door een rozenregen,
Ze ruisen roezelend naar omlaag,
Hun val is zwevend en wat traag,
Geen macht op aarde houdt ze tegen.



De ritselende blaadjes vallen maar,
Op mijn hand en in mijn haar,
Aarzelend probeer ik ze te vangen,
Maar rozenblaadjes zijn geurig en zacht,
Gevangen, verliezen zij hun pracht,
Dit blijft een ongestild verlangen.

Ik droom dat
Ik loop op een sintelpad,
Verdwaald in een vonkenregen,
De vonken veinzen een flitsend spel,
Hun dansen is fanatiek en fel,
Geen macht op aarde houdt ze tegen.
Zij vliegen vurig door elkaar,
Op mijn hand en in mijn haar,
Vertwijfeld probeer ik ze te vangen,
Maar vonken verzengen de zachte huid,
Gevangen, doven zij snel uit,
Dat blijft een ongestild verlangen.

Ik droom dat
Ik loop op een zilveren pad,
Omsloten door een sterrenregen,
Ze dalen statig en sereen,
En vallen overal om mij heen,
Geen macht op aarde houdt ze tegen.
Ze schitteren klaar,
Op mijn hand en in mijn haar,
Stil probeer ik ze te vangen,
Maar sterren dragen het geluk in hun edel hart,
Dus sta ik verstild, zodat ik hen niet langer tart,
Want zij kennen mijn diep doorvoeld verlangen.

Constance Fleury

(met dank aan Margreet Jonkers)

Manna voor onderweg 7

Meertaligheid

Taal en werkelijkheid zijn twee verschillende dingen. Twee verschillende werelden. En binnen die 'werkelijkheid' staan Hebben en Zijn weer voor twee zeer verschillende werelden. Op het schoolbord kunnen die twee werkwoorden broederlijk naast elkaar staan, maar dat is misleidend. Als Hebben op de voorkant van het bord staat, zou Zijn op de achterkant moeten staan. Of zou er in plaats van Zijn *Être* moeten staan, *Sein*, *To Be* of *Esse*. Omdat het slaat op zo'n andere werkelijkheid, dat je er eigenlijk een andere taal voor moet gebruiken. Of eventueel: dezelfde taal, maar dan op een heel andere manier. Bijvoorbeeld in een gedicht of een lied. Een sprookje of een gebed. Woorden hebben daarin niet de hardheid van het Hebben, het worden symbolen voor een vermoede wereld.



Het is vast geen toeval dat één van de oudste talen, het spijkerschrift, oorspronkelijk een soort boekhoudsysteem was. Een kwestie van Hebben dus, een overzicht van wat iemand bezit, hoeveel er geproduceerd is of op de markt is aangevoerd. Ook dieren communiceren vooral over 'hebbedingetjes': hier is voedsel, hier is gevaar, hier is een nestje. Zo lijkt onze dagelijkse taal dichter bij de wereld van het Hebben te staan dan bij die van het Zijn. Sinds de Verlichting van de 17^e en 18^e eeuw is de wereld van het Hebben, van het meet- en tastbare, zo mogelijk nóg dominanter geworden.

In onze christelijke traditie is hier de sabbat van belang: op die dag moeten we al het Hebben zo veel mogelijk achter ons laten. Een soort protocol: niet aanraken, níets aanraken, niet aan vast blijven zitten. Ook niet aan dat protocol natuurlijk. Vandaar dat Jezus op zondag kon genezen. Zijn is niet zo zeer een heel andere wereld, het is een andere manier van ómggaan met het materiële en het heb-bare.

Élk vastpinnen van die andere manier is tevergeefs, is tot mislukken gedoemd, zou 'Hebben' zijn. De aanduiding G'd geeft dat goed aan. Wanneer je gaat zingen of dichten ligt dat anders: dan spreek je met dezelfde woorden een andere taal. Die ons boven het Hebben uit kan tillen. Zoals het zingen van de vogels meer is dan mededelingen over hebbedingetjes. Zo zijn ook wij allen op z'n minst tweetalig. Al weten we dat vaak niet. Nog niet. Of niet meer. Maar wat heet 'weten'?

Bram Rutgers van der Loeff

P.S. Wie een meer uitvoerige overdenking wil horen en zien over dit thema, kan via YouTube nog eens de landelijke remonstrantse dienst volgen van zondag 17 mei jl., verzorgd door ds Friso Boogerd, vanuit Bussum, met als thema '*Être et avoir*', op basis van de gelijknamige Franse film uit 2003.

Hebben en zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven,
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werkelijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.



Ed Hoornik

Wandelpastoraat

Ik schreef erover in de Nieuwsbrief van vorige week. In deze tijd - waarin we ons op anderhalve meter van elkaar moeten bewegen - ligt het immers zo voor de hand: samen een stuk wandelen in een groene omgeving, die je rondom Den Haag gelukkig volop hebt. En zo geschiedde het afgelopen week: bijpraten met z'n drieën in het prachtige landgoed Clingendael, wandelend en af en toe pauzerend tussen de rhododendrons. Met Marianne van Steenis (foto) en Jaap Maclean.



Ook belangstelling? Mail of bel: hoekpred.remodennaag@gmail.com 0252 211204 voor een afspraak die past bij onze agenda's.

Ds Antje van der Hoek

Zoveel wegen dienen zich aan,

hoofdwegen, zijwegen, gebaande wegen en ongebaande wegen.

Wegen waar licht op valt of duistere wegen. Zoveel wegen.

Kronkelwegen, sluipwegen, dwaalwegen en wegen die doodlopen.

Maak je keuze maar eens.

Het blijft moeilijk genoeg, maar wat veel kan voorkomen, veel teleurstelling, veel beschadiging en veel verdriet: dat je een betrouwbaar criterium hebt.

Dat je diep in je binnenste weet in welke richting je het moet zoeken.

De weg, die je kiest, zal hoe dan ook moeten aansluiten op je bestemming.

Hij mag niet tot vervreemding leiden.

Je identiteit mag geen gevaar lopen.

De weg, die je kiest - hij zal niet mogen afwijken van de hoofdroute van je hart.

Dit gedicht is geschreven door Hans Bouma.

(met dank aan Ninon Vercoutre)



Kijk met Pinksteren naar de Hemel en raak doordrongen van het unieke blauw!