

**Orde van dienst voor zondag 19 mei 2019  
in de Remonstrantse kerk te Den Haag**

***Doordrenkt van één Geest***

Aanvang: 10.30 uur

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Organist: Hans Jacobi

Welkom en aansteken paaskaars door Roland de Bonth

Lied (staand): *In de veelheid van geluiden (lied 283)*

Bemoediging en groet

Lied (staand): *Tot U, Heer, is ons hart gericht*



Tot U, Heer, is ons hart ge - richt  
Hier zijn wij, o - pen voor Uw licht.  
Gij geeft ons kracht tot stilt' en strijd.  
Kom tot ons, Eeuw'-ge, in de tijd. A - men.

Inkeer en gebed

Lied: *Zolang wij ademhalen (lied 657, 1.2)*

Schriftlezing: Johannes 20:19-23 *Vergeving*

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Vrede!' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Lied: *Het donker kan verbleken (lied 657, 3.4)*

Schriftlezing: 1 Korintiërs 12:4-7;12.13;19.20;24-31 *Doordrenkt van één Geest*

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus.

We hebben allemaal die ene heilige Geest gekregen. Wij vormen samen één geheel. Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. Want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

In de kerk geeft God de mensen allerlei functies en bijzondere krachten. Er zijn apostelen, profeten en leraren. Er zijn mensen die wonderen kunnen doen, en mensen die zieken kunnen genezen. Er zijn mensen die anderen kunnen helpen en steunen in hun geloof. En er zijn mensen die in vreemde klanken kunnen spreken. Niet iedereen is een apostel, of een profeet, of een leraar. Niet iedereen kan wonderen doen. Niet iedereen kan zieken genezen. Niet iedereen kan in vreemde klanken spreken, of uitleggen wat die klanken betekenen.

En voor welke bijzondere krachten moeten jullie nu de meeste waardering hebben? Voor de krachten waarmee andere mensen geholpen worden. En voor de krachten waarmee het geloof van anderen sterker gemaakt wordt. Maar eerst ga ik jullie vertellen over iets dat nog veel belangrijker is dan de bijzondere krachten van de Geest: dat is de liefde.

Lied: *Neem mij aan zoals ik ben* (**lied 833; 2x**)

Overdenking

Voorbeden

Onze Vader

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Lied (staand): *Kom, God, en schrijf uw eigen naam* (**lied 792**)

Uitzending en Zegenbede (gezongen *Amen*)



Orgelspel

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:

- Mission Aviation Fellowship – Vliegen voor levens in afgelegen gebieden
- De Remonstrantse gemeente Den Haag

Na de kerkdienst vindt om 11.45 uur de Algemene Vergadering van leden en vrienden van de Remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken plaats.

**Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken:**

Maandag 20 mei en 27 mei om 20.00 uur cursus kennismaking met de Remonstranten (opgave bij de administratie) o.l.v. ds Antje van der Hoek en ds Reinhold Philipp

Dinsdag 21 mei museumexcursie: expositie Bauhaus in Museum Boijmans, vertrek 9.46 uur Den Haag CS

Zaterdag 25 mei om 16 uur Uytendogaertlezing over Paulus door prof. Bert Jan Peerbolte

Zondag 26 mei om 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek

Zondag 2 juni om 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp