

**Orde van dienst op zondag 3 juni 2018  
in de remonstrantse kerk te Den Haag**

***Het leven en ik***

Voorgangers: ds. Reinhold Philipp en Ingrid de Bonth  
Muziek: Hans Jacobi

Welkom en aansteken van de paaskaars

Zingen(staand): *Kom, God, en schrijf uw eigen naam* (lied 792)

Bemoediging en groet

Zingen(staand): *Tot U, Heer, is ons hart gericht ...*

Inleidende schriftlezing: Prediker 3 *Alles heeft zijn eigen tijd*

Zingen: *Gij hebt, o Vader van het leven* (lied 823, 1.5)

Inkeer, stilte en gebed

Zingen: *De wereld is van Hem vervuld* (lied 825, 1.2.4)

Overpeinzing bij gedichten over *Het leven en ik* door Ingrid de Bonth

Stilte en orgelspel

Gedenken overledenen

Zingen: *Zo dor en doods* (lied 610)

Voorbeden en Onze Vader

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Zingen: *Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde* (lied 978)

Uitzending en Zegen (gezongen *Amen*)

Orgelspel

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:

1<sup>ste</sup> collecte is voor: Stichting *Vliegende meubelmakers*

2<sup>de</sup> collectie is voor: De Remonstrantse gemeente

Activiteiten en kerkdiensten komende weken:

Zondag 10 juni om 10.30 uur: kerkdienst over de schilder Jan Mankes met ds Antje v/d Hoek in samenwerking met Nini Jonker en Hans Jacobi

Woensdag 27 juni om 20.00 uur: lezing door ds Koen Holtzapffel over zijn boek *Houvast* (inleiding en gesprek)