

**Orde van dienst op zondag 11 maart 2018
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag**

Ondoorgrondelijke liefde

Aanvang 10.30 uur

Voorgangers: Pieter Hartevelt en ds. Reinhold Philipp

Muziek: Hans Jacobi (organist) en het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Welkom en aansteken van de paaskaars Ingrid de Bonth

Zingen (staand): *Wij komen als geroepen* (lied 612)

Bemoediging en groet

Zingen: *Alles wat over ons geschreven is* (lied 556, 1.2.3)

Gesprek met de kinderen

Zingen: *Ik zal er zijn voor jou* (Tussentijds D2)

*Ik zal er zijn voor jou,
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht.*

*Ik zal er zijn voor jou,
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou.
Ik ben er altijd bij.*

*Ik zal er zijn voor jou.
Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou.
Mijn licht straalt om je heen.*

Inkeer en gebed

Zingen (koor): *Lob und Preis dem Herrn* (J.S. Bach)

Schriftlezing en overdenking: *Vertrouwen om te ontvangen, liefhebben om te geven* (Evangelie volgens Filippus; Nag Hammadi Geschriften)

Vertrouwen ontvangt, liefde geeft. Niemand zal kunnen ontvangen zonder vertrouwen. Niemand zal kunnen geven zonder liefde. Vandaar dat we vertrouwen om te ontvangen en hebben we lief om te kunnen geven. Want als iemand niet uit liefde geeft, heeft hij geen voordeel van wat hij gegeven heeft.

Zingen (koor): *Ich bete an die Macht der Liebe* (D. Bortniansky)

Schriftlezing: *de liefde komt uit God voort* (1 Johannes 4:7-9.12)

Laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde geopenbaard: God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

Zingen (koor): *Gott is die Liebe* (D.H. Engel)

Overdenking

Orgelspel

Voorbeden: ... *We zingen: Ubi caritas en amor* (lied 568a)

Onze Vader

Zingen (koor): *Heilig, heilig, heilig* (F. Schubert, Deutsche Messe *Zum Sanctus*)

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Zingen: *O grote God die liefde zijt* (lied 838)

Uitzending en Zegen (gezongen *Amen*)

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:

- Stichting Taal aan zee
- De Remonstrantse gemeente

Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken:

Maandag 12 maart om 20.00 uur: filosofische lezing 'de kortste weg naar jezelf: toekomst - veroneindiging' met dr. Johan Goud

Dinsdag 13 maart om 14.30 uur: Bijbelcursus, Weg met de Bijbel (?)

Zaterdag 17 maart om 16.00 uur: film&gesprek, de documentaire *De Hoofdvrouw*

Zondag 18 maart om 10.30 uur: kerkdienst met ds J. Aller