

Remonstranten Den Haag

zondag 26 november 2017, herdenking van overledenen

Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi. Inleiding: Ginny Krijgsman.
M.m.v. Madzy van der Kooij en Henny Rijsdijk



Gemis en troost

Aanroeping en inkeer

We zingen (staande): "Gij bron van tijd en eeuwigheid" (Lied 204: 1 -5, 8 en 9)

Votum en groet

v Ons samen-zijn dragen wij op aan de levende God
g die liefde is en de grond van ons bestaan

v die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst
g die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt

Groet

v Vrede zij u

g De wereld zij vrede (gemeente gaat zitten)

Inleidende lezing/Gebed van inkeer

We zingen (staande) " Adem van God, vernieuw ons bestaan ..." (368g 3x,
voorzanger 1x, gemeente 2x)

Woord en gebed

We lezen uit **Job 2:11-13** (NBV): "Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen hun stof omhoog over hun hoofd. Zeven dagen en nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed".

We zingen "Van ver, van oudsher aangereikt ..." (Lied 326:1-3)

We lezen uit de **Openbaring van Johannes 21: 1-4** (NBV) "Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei: "Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen".

We zingen "Van ver, van oudsher aangereikt ..." (Lied 326:4-6)

Overweging

Stilte

Orgelspel: 'Herzlich tut mich erfreuen' uit Elf Choral-Vorspiele (1896) van Johannes Brahms (1833-1897)

Namen noemen

We noemen nu de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijke jaar zijn ontvallen. Voor ieder van hen ontsteken wij een kaars. Tussendoor zingen wij: "Als alles duister is ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft" (Lied 598, Nederlandse versie)

Wij gedenken:

Frederika Tertia Alberta Fonkert-Gerdes
Frederika Johanna Spijker-Lagerwey
Albertine Josephine Otto-Kanstein
Paul de Kieft
Michiel Neeb

Elly de Heer-Brouwer
Ynto Bram de Wit
Jan Egbert Tekenbroek

We luisteren naar (zang): "Heer, herinner u de namen ..." (Lied 730:1)

U kunt nu ook zelf een lichtje aansteken voor een overledene aan wie u denkt.
Tijdens het aansteken van de lichtjes zingen we, steeds herhalend:

May the roads rise to meet you,
may the wind be al-ways at your back, May the sun shine
warm up - on your face, And may the rain fall soft-ly on your
fields. And un-til we meet a - gain may God
hold you in the hol-low of His hand. And un - til we
meet a - gain may God hold you in the hol-low of His hand.

Bidden en geven

Tijdens de voorbeden zingen we "Kyrie, kyrie eleison" (Lied 367d); het stil gebed wordt beantwoord met: "Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken" (Lied 367f). We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gezongen Onze Vader (Lied 369c)

Open ruimte voor mededelingen

Bloemengroet

Collecte: de collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: het collectedoel van dit vierde kwartaal, Hope Village in Namibie en de Remonstrantse gemeente Den Haag

Sluiting

We zingen (staande): "Ga met God en Hij zal met je zijn" (Lied 416)

Uitzending en zegenbede

De mensen van voorbij - Hanna Lam

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

Van harte welkom bij koffie/thee!

Agenda:

za 2/12 muziekcursus door Hans Jacobi over Schubert's Winterreise

zo 3/12 eerste advent met ds Johan Goud

