

## **Remonstrantse Gemeente Den Haag**

zondag 16 juli 2017

Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi,  
Lezingen: Madzy van der Kooij, inleiding: Rachel Adriaanse.



### **Onkruid tussen het graan**

#### **Aanroeping en inkeer**

We zingen (staande): "Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon ..." (Lied 220)

Votum en groet

voorganger: Onze hulp is in de naam van de levende God

gemeente zingt: die hemel en aarde gemaakt heeft

voorganger: Hoor, heilige Geest, wij roepen U:

gemeente zingt: wek ons tot leven, hier en nu.

voorganger: genadezij U en vrede, van Hem die is, die was en die komt. Amen

voorganger: (...) Wij bidden U, eeuwige God, wees ons genadig

gemeente zingt: En doe ons in vrede leven.

voorganger: Laat ons vandaag uw liefde zien

gemeente zingt: en schenk ons uw heil.

(gemeente gaat zitten)

Inleidende lezing/Gebed van inkeer

We zingen " Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen ..." (Lied 368h 3x, voorzanger 1x, gemeente 2x)

**Lezing** Psalm 23 (NBV)

De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
2 Hij laat mij rusten in groene weiden  
en voert mij naar vredig water,  
3 hij geeft mij nieuwe kracht  
en leidt mij langs veilige paden»  
tot eer van zijn naam.  
4 Al gaat mijn weg  
door een donker dal»,  
ik vrees geen gevaar,  
want u bent bij mij,  
uw stok en uw staf,  
zij geven mij moed».  
5 U nodigt mij aan tafel  
voor het oog van de vijand,  
u zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.  
6 Geluk en genade» volgen mij  
alle dagen van mijn leven,  
ik keer terug» in het huis van de HEER  
tot in lengte van dagen.

We zingen "Alles wat er staat geschreven ...."(Lied 319:1-3)

Mt 13:24-30 (Willibrordvert.)<sup>[24]</sup> Nog een gelijkenis hield Hij hun voor: 'Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had

gezaaid. [25] Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg. [26] Toen het gewas opschoot en vrucht zette, kwam ook het onkruid tevoorschijn. [27] De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen: "Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?" [28] Hij zei hun: "Een vijandig mens heeft dat gedaan." De knechten vroegen hem: "Zullen we het er dan maar uit gaan halen?" [29] Maar hij zei: "Nee, want als jullie het onkruid eruit halen, trek je tegelijk de tarwe eruit. [30] Laat ze samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om het te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur."

We zingen "Alles wat er staat geschreven ...." (Lied 319:5-7)

## **Overweging**

Stilte en orgelspel

## **Bidden en geven**

Tijdens de voorbeden zingen we "Kyrie, kyrie eleison ..." (Lied 367d); het stil gebed wordt beantwoord met: "Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken" (Lied 367f). We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gezongen Onze Vader (Lied 369a)

Open ruimte voor mededelingen

Bloemengroet

Collecte: De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: Stichting Haarwensen (Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat kinderen die als gevolg van een medische behandeling of een andere oorzaak kaal zijn of worden, een pruik van echt haar kunnen dragen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn voor de ouders) en de Remonstrantse gemeente Den Haag

## **Sluiting**

We zingen (staande): "Wonen overal nergens thuis ....." (Lb 419)

Uitzending en zegenbede

\* Activiteit komende weken: Zomercursus om 14.00 uur met dr. Johan Goud De lach en de waarheid woensdag 19, vrijdag 21, maandag 24 juli en woensdag 26 juli.

Van harte welkom bij koffie/thee!

