

Orde van dienst

Van zondag 6 november 2016

Voorganger ds Reinhold Philipp

Organist Hans Jacobi

Dienst van het woord en van de tafel van brood en wijn.

Orgelspel

Welkom en aansteken van de kaars door Ginny Krijgsman

Zingen(staand) *Neem mijn leven, laat het, Heer* (lied 912, 1.2.3)

Bemoediging en groet

Antwoordlied(staand) (melodie: lied 134)

*Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor Uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilt' en strijd.
Kom tot ons, Eeuw'ge, in de tijd!*

Inkeer

*Soms is een mensenleven zo gekwetst,^{[L] [SEP]}
dat brood niet meer verzadigt en water niet meer laaft,^{[L] [SEP]}
dat vuur niet meer verwarmt en een huis niet meer herbergt.
Wonden worden soms alleen geheeld,^{[L] [SEP]}
als iemand het opbrengt om voor een ander,^{[L] [SEP]}
brood en water, vuur en huis te zijn.
Er is veel vraag naar zo een mens,^{[L] [SEP]}
die voor een ander zo nabij is als God.
Alleen vraag ik mij af wat ik ben,^{[L] [SEP]}
de vraag of het antwoord.*

Gebed

Zingen *Heilig, heilig, heilig* (lied 985)

Schriftlezing: Mattheüs 5:1-12 *Jezus vertelt over Gods nieuwe wereld*

Zingen *Hoor, een heilig koor van stemmen* (lied 726, 1.5)

Overdenking

Stilte en orgelspel

Gedenken overledenen

Zingen(staand) *Heer, herinner u de namen* (lied 730, 1)

Voorbede

Onze Vader (in de verwoording van Dorothee Sölle)

Verantwoording en nodiging

Zingen *Zomaar een dak* (lied 276)

De aanwezigen vormen in de kerkzaal een kring rond de tafel van brood en wijn.

Gebed

Vredegroet

Delen van brood en wijn

De aanwezigen keren naar hun zitplaatsen terug.

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Zingen(staand) *Wie zich door God alleen laat leiden* (lied 905)

Uitzending en zegen (gezongen *Amen*)

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:

- De Remonstrantse gemeente
- Stichting *Kids-Care Kenia*

Activiteiten komende weken:

Zaterdag 12 november van 10.30-12.30 uur: Zes portretten van componisten *Muziekcursus* door Hans Jacobi. Deze eerste ochtend staat Ludwig van Beethoven centraal en zijn *Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit*.

Zondag 13 november om 10.30 uur *Elkeen/Elckerlijc*
experimentele dienst met veel aandacht voor muziek m.m.v. het vocaal ensemble *De Byrds*

Maandag 14 november om 14.30 uur: Bijbelcursus, *De Spreuken van Salomo* o.l.v. ds R. Philipp

Dinsdag 15 november om 20.00 uur: De kwetsbare mens; *Wie echt iets wil krijgt een kans*, een lezing van Françoise Gaarlandt-Kist

Zondag 20 november om 10.30 uur dienst *Gedachtedienst*

dienst met extra aandacht voor poëzie en muziek m.m.v. Ingrid de Bonth en Hans Jacobi

De eeuwige cyclus: woorden geven aan leven en dood, dood en leven

Tijdens de dienst herdenken wij hen die ons zijn ontvallen, onze geliefden die voortleven in ons hart en die we zo intens missen. Tegelijk vieren wij het leven door de doop van een jong kind, Frederick Edward van der Kloet.

"in deze liefde zal de dood

alleen een slapen, slapen gerust

een wachten op u, een wachten zijn."

Deze woorden geeft J.H. Leopold in zijn gedicht "O, als ik dood zal, dood zal zijn" aan het verdriet van het verlies en het intense verlangen om opnieuw met de geliefde verenigd te zullen zijn. Vanuit liefdevolle berusting of juist vanuit een diepe worsteling. Door de eeuwen heen hebben dichters gezocht naar uitingsvormen voor de eeuwige cyclus van leven en dood, dood en leven. Aan de hand van gedichten zullen we de eeuwige cyclus ervaren en doorvoelen, zodat we ons hopelijk gesterkt zullen weten door de schoonheid die uit deze teksten probeert te spreken.