

Goede Vrijdag
25 maart 2016

Het verbond verbroken

*Zij zouden met Hem waken,
maar wakker bleef er géén,
zij kwamen naar Getsemane,
maar lieten Hem alleen.*

Joke Ribbers (Lb. 570:2)

m.m.v. Hans Jacobi (orgel), Tal Shasha (sopraan) en Marina Slootmans

Wij komen in stilte de kerkzaal binnen

zingen: TT 9:1.4.5.13 Wij zoeken hier Uw aangezicht

gebed van inkeer

zingen: Lb 942 Ik sta voor U in leegte en gemis

lezen: Matteus 26:36-27:61 de passie van Jezus

stilte

muziek: Bach, Blute nur, du liebes Herz uit de Matthäus-Passion

Blute nur, du liebes Herz.
Ach, ein Kind, das du erzogen,
das an deiner Brust gesogen,
droht den Pfleger zu ermorden;
denn es ist zur Schlange worden.

stilte

overweging

stilte

muziek: Ich will dir mein Herze schenken uit de Matthäus-Passion

Ich will dir mein Herze schenken,
senke dich, mein Heil, hinein.
Ich will mich in dir versenken,
ist dir gleich die Welt zu klein,
ei, so sollst du mir allein
mehr als Welt und Himmel sein.

stilte

voorbeden

met gezongen antwoord: *Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.*

Onze Vader

zingen: Lb 247:1.2.3 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

slotwoorden

wij verlaten in stilte de kerk